

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat

wekelijks foyerblaadje nr 18 2024

zondag 5 MEI 2024

VIJFDE ZONDAG NA PASEN

Epistel : Brief van de H. Apostel Jacobus 1, 22 - 27

Evangelie : H. Johannes 16, 23 - 30

Op deze laatste zondag na Pasen zingen we liederen van triomf en vreugde. De Kerk is nooit moe van het vieren van Christus' verrijzenis en de genaden van verlossing die ons leven hebben veranderd. Maar de mens ontsnapt met onthutsend gemak aan het beste in zichzelf. Het epistel van de Mis van vandaag spoort ons aan om de christelijke praktijk serieus te nemen en de collecte vraagt ons om, samen met de genade van het juiste denken, ons gedrag af te stemmen op het ideaal dat ons is geleerd. Deze tweevoudige uitnodiging tot voortdurende persoonlijke inspanning en gebed leidt tot de juiste balans van christelijke ascese. De aansporing om te bidden komt vaak voor in de evangeliën van de tijd; het is verbonden met de zending van de Heilige Geest en het gebed van Christus zelf voor de zijnen. De drie dagen van Rogations geven er deze week nog meer nadruk op.

MEDITATIE

Tijdens deze dagen is de Kerk nog volop bezig met de vreugde van de Verrijzenis van onze Heer en toch ziet ze de grote dag van zijn Hemelvaart naderen. Geplaatst tussen deze twee feesten, bidt zij zoals onze Heer haar leert. Maar wat kunnen we de Vader anders vragen dan dat hij ons met Jezus opvoedt en dat hij ons met Jezus in de hemel plaatst? We doen dit met des te meer vertrouwen omdat Onze Lieve Heer ons in hetzelfde evangelie vertelt dat zijn Vader van ons houdt. Wat zijn we blij dat de Vader van ons houdt! Maar hoe zeker kunnen we zijn in onze gebeden, wetende dat de Vader van ons houdt, dat Onze Lieve Heer van ons houdt, dat de Heilige Geest van ons houdt! Geliefd te zijn door God! Om God te vragen! Om op

God te hopen, op God die van ons houdt! Voor al deze liefde, mijn God, dank U! Dank U, mijn God!

Pater Emmanuel, Meditaties

ons bezorgd door E.H. J. P. Herman (onze pater Herman)

Meimaand - Mariamaand

Feest van Ons Heer Hemelvaart - donderdag 9 mei
Hoogfeest van Pinksteren – zondag 19 mei

EN

Wij herdenken Z. E. H. Pastoor Frans Van der Voort

17 mei 1924 – 17 mei 2024

(+ 14 februari 2011)

Onze pastoor Frans Van der Voort wordt op zondag 19 mei, Pinksteren gevierd met een H. Mis om 12 uur in onze kapel.

Na de H. Mis proberen we u een en ander van 'onze pastoor' te tonen uit zijn rijk gevuld leven als priester.

U kan die zondag ook vroeger komen om het tentoongestelde te bekijken dat een beeld zal geven van de enorme vurige inzet waarmee deze priester dagelijks zijn priesterschap beleefde.

Meer hierover in het volgende foyerblaadje.

Foyer(HUIZE) Marthe Robin vzw Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat

T: 00(32) 03 645 14 67 • gsm 04823 28 94 81: E.

E. foyer.marthe.robin@skynet.be

info@huizemarth robin.net

www.huizemarth robin.net www.facebook.com/huizemarth robin