

# Vierde Zondag van de Advent



**FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat**  
**wekelijks foyerblaadje nr 51 2020**  
*Zondag 20 december en Kerstdag 25 december*

## **Vierde Zondag van de Advent**

*Epistel:* H. Paulus aan de Korinthiërs:1: 4, 1 - 5

*Evangelie:* Lucas 3: 1- 6

### **Rorate coeli desuper, et nubes pluunt justum.**

*Hemelen, dauwt van boven en wolken, regent de Rechtvaardige.*

*Consolamini, consolamini popule meus:*

*cito veniet salus tua: quare moerore consumeris,*

*quia innovavit te dolor? Salvabo te, noli timere,*

*ego enim sum Dominus Deus tuus, Sanctus Israel, Redemptor tuus.*

*Troost u, troost u, mijn volk,*

*spoedig zal uw verlossing komen. Waarom verteert de smart u*

*want Ik ben de Heer, uw God, de Heilige van Israël, uw Verlosser,*

*en is uw gelaat van verdriet verwrongen? Ik zal u redden, vrees niet,*

*want Ik ben de Heer, uw God, de Heilige van Israël, uw Verlosser.*

Met de sterke verlangens van de oude profeten in het melancholische ‘Rorate Coeli’ naderen we stilaan de goddelijke gebeurtenis die een nieuw tijdperk in de geschiedenis inleidde: de geboorte van de langverwachte Messias.

In de vierde strofe van het Rorate Coeli zingen we ‘*noli timere*’, vreest niet. Het waren de eerste woorden van de Engel Gabriël toen hij de boodschap overbracht van God de Vader aan de heilige Maagd Maria in het huis te Nazareth. Die gebeurtenis vierden we op 25 maart.

‘*Noli timere*’ zegt Jezus ook aan ons nu we de verdrukking voelen van de goddeloze wereld die ons omringt. ‘*Noli timere*’: blijf van Hem getuigen !

### **Kerstmis - Hodie Christus natus est ! - Zalig Kerstfeest**

*“Heden is u in de stad van David een Verlosser geboren, Christus, de Heer. En dit zij u een teken: gij zult een Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe”*. - Lucas 2, 1 - 14

Met Kerstmis vieren we de Geboorte van Jezus, de Zoon van God. Van in de vierde eeuw wordt Kerstmis door christenen op 25 december gevierd, een gemeenschappelijke beslissing van keizer Constantijn de Grote en de bisschoppen die bevrijd werden uit de vervolging die de vroege Kerk meemaakte.

Het woord 'Kerstmis' betekent eigenlijk '*Christus-mis*', omdat dit feest gewijd is aan de geboorte van Jezus die Christus, de gezalfde, wordt genoemd. Het woord 'kerst' is uit het woord *christus* ontstaan; zo betekent 'kerstenen' bijvoorbeeld 'christelijk maken'.

Met Kerstmis worden er traditioneel drie H. Missen opgedragen: de nachtmis, de dageraadsmis en de dagmis. Tot aan het 2<sup>de</sup> Vaticaans Concilie volgden de dageraadsmis en de dagmis aansluitend op de nachtmis.

De teksten voor het *epistel* in deze drie Missen zijn genomen uit brieven van de H. Paulus, resp. aan Titus 2,11 – 15 , aan Titus 3, 4 – 7 en aan de Hebreëen 1, 1 - 12.

Het *evangelie van de nachtmis* situeert de geboorte van Jezus vooral historisch: tijd en plaats, omstandigheden en verschillende namen. En eindigt met

*‘Glorie aan God in de hoge  
en vrede op aarde aan de mensen van goede wil’.*

Het *evangelie van de dageraadsmis* brengt ons bij de herders, de kleinen, de minsten van het volk die als eersten het Kind mochten bezoeken om Het te aanbidden. *“Toen keerden zij terug, terwijl zij God*

*verheerlijkten en loofden om alles, wat zij gehoord en zo juist gezien hadden”.*

Uit het evangelie van de dageraadsmis Luc. 2,15 – 20

Het *evangelie van de dagmis* is de grandioos mooie proloog van de H. Johannes (Joh. 1, 1 – 18) die in de Traditionele Latijnse Mis als Laatste Evangelie gebeden wordt sinds het Concilie van Trente (1545 – 1563). De unieke betekenis van Jezus' zending wordt erin beschreven. Alle thema's en motieven van het evangelie worden in dit voorwoord aangeraakt. Hoogtepunt is de verkondiging van Gods menswording: *'En het Woord is vlees geworden en Het heeft onder ons gewoond'* - bij deze woorden knielen allen neer . Lees al deze teksten in de H. Schrift of in uw Dagmissaal.

De Kerstnacht, een stille nacht... Het is alsof de wereld de adem inhoudt en ieder woord ontoereikend is om het geheim van deze nacht te duiden.

***. Heel de aarde heeft het Heil van onze God gezien;  
juich voor God, gij, ganse aarde!***

Uit graduale dagmis Psalm 97, 3

Bron: Uit Wikipedia en Foyerblaadje 2006 - Chris Claeys

### **Christus vincit – Bisschop Athanasius Schneider - vervolg 3**

*...Wat is volgens u het belangrijkste dat paus Benedictus XVI in zijn Regenburger Rede in 2006 zegde over de Islam?*

Hij zei dat wanneer de rede ontbreekt, het volk gelooft in een blinde en willekeurige God. Dat vertaalt zich dan in het leven. De Islam is altijd onder controle van de politiek; zo niet is er een aangeboren angst voor een systematische verdrukking door de Sharia wet van alle niet-Moslims. De regering in Kazachstan promoot een klimaat van wederzijdse verdraagzaamheid en respect voor ieders religieuze overtuiging. Het zou goed zijn moesten Amerika en Europa dit systeem bestuderen zeker nu er zoveel spanningen zijn in de samenleving.

*Paus Franciscus heeft in zijn apostolische brief Evangelii Gaudium (2013) verscheidene paragrafen gewijd aan het standpunt van de Kerk tegenover de Islam. Graag uw oordeel over deze: “.....sinds moslims talrijk vertegenwoordigd zijn in traditionele Christelijke landen waar zij hun geloof belijden en een deel van onze bevolking uitmaken, mogen wij niet vergeten dat zij moedig het geloof van Abraham belijden. En dat zij samen met ons de ene*

*en barmhartige God aanbidden die de mensheid zal oordelen op de Laatste Dag". (...Lumen Gentium nr 16)*

Beweren dat de moslims samen met ons de ene God aanbidden is theologisch een grote dubbelzinnige uitspraak. Dat is niet waar. Wij aanbidden God niet met hen. Bij de aanbedding aanbidden wij altijd de Heilige Drie-eenheid, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De Islam verwerpt de H. Drie-eenheid. Moslims aanbidden niet met een bovennatuurlijk geloofsniveau.

*Dus, onze christelijke wijze van aanbedding is totaal anders.*

Ja. Wanneer wij ons keren tot God dan aanbidden we Hem als kinderen opgenomen in de onuitsprekelijke waardigheid van een goddelijke adoptie. En we aanbidden met een bovennatuurlijk geloof, door de genade van ons Doopsel.

Moslims hebben slechts een natuurlijke kennis van God. De Koran is geen openbaring van God, maar een soort anti-openbaring van God. Want de Koran ontkent met klem de goddelijke openbaring van de menswording, de eeuwige godheid van de Zoon van God, het verlossend offer van Christus op het kruis en dus ook de waarheid over de Heilige Drie-eenheid. Die stelling van het Tweede Vaticaans Concilie dat wij samen met de Moslims God aanbidden is geenszins juist.... Bij Moslims bestaat het gevaar om ook op natuurlijk niveau een vervalste eredienst te geven aan God. Moslims zien God als ver weg, afstandelijk, Dit is een verstoord en verkeerd beeld van God. Men kan volgens hen niet persoonlijk met God in contact komen, God niet echt en persoonlijk beminnen als onze Vader en onze Redder...

De Joden daarentegen ontvingen een bovennatuurlijke openbaring van God en hebben wel een bovennatuurlijk geloof. Deze openbaring werd aan de Joden gegeven in het Oude Testament in het vooruitzicht van de menswording van God in Christus en dit niet enkel voor hen. De H. Geest spreekt door de apostel Paulus: *“Want Christus betekent het einde van de Wet, zodat gerechtvaardigd wordt éénieder die gelooft.”* Rom 1,4 en *“Zo wordt een bestaand voorschrift afgeschaft wegens de zwakte en nutteloosheid.”* Hebr.7,18 Dus, de Joden aanbidden God door de goddelijke openbaring in het Oud Testament. Maar de Joden van nu verwerpen Christus en daarmee ook het Nieuwe eeuwijdurende Verbond met God, aanbidden Hem op een ontrouwe wijze wat God niet behaagt. Zij verwerpen dus de incarnatie en het verlossend werk van Christus. In de tijd voor Christus aanbaden de getrouwen van het Oude Testament God op een trouwe wijze omdat zij uitkeken naar een nieuw en altijdjdurend verbond in Jezus Christus. Zo, zijn de Joden, tot nu toe, de opvolgers van de Farizeeërs en de Talmoed rabbijnen die Christus verwerpen en God aanbidden op een bedrieglijke en ontrouwe wijze.

.....  
Paus Franciscus zegt dat wij ‘kunnen leren van hun schatten’- van Joden en van Moslims. Dat kunnen we van vele volkeren. Dat kunnen we ook van

heideneu omdat er altijd iets goed is in ieder mens. Volgens de paus hebben heideneu, Jodeu en Moslimeu een diep besef dat hun leven van God komt en voor God is en dat wij, christeneu, dezelfde overtuiging delenu...Ja??. Voor de Koran kan God geen Zoon hebben, dus Moslimeu geloven niet in de incarnatie, maar aanvaardeu wel de maagdelijke geboorte. Hun verering voor Maria is echter niet dezelfde als de onze.... Hun opvatting over ‘leven voor God’ is leven als een slaaf die een machtige Heer dient; hun opvatting over barmhartigheid is verschillend van de christelijke opvatting.: wij, christeneu, zijn barmhartig omdat God ook voor ons barmhartig is door ons zijn Zoon te zendeu om voor ons te sterveu, toeu wij nog zijn vijandeu wareu. Dit ontkenneu de Moslimeu.....

Het Katholieke geloof is de éne ware godsdienst. Daarom zoudeu regeringeu van katholieke landeu moeteu onderhandeleu met Islamitische landeu zodat moslim-immigranteu en vluchtelingeu daar opgenomeu wordenu. Dat zou tot een normaler geïntegreerd leven leideu voor Moslimeu. Door hen hier te brengeu scheppen we culturele conflicteu, zal de Islam zich snel verspreideu door toekomstige generatieu moslimeu. Wij mogeu en kunneu dit niet aanvaardeu als we de weinige overblijfselenu van de Europese christelijke cultuur willenu veilig stelleu!

Uit: Christus Vincit - Christ's Triumph over the Darkness of the Age -mgr. Schneider

*(Wordt vervolgd)*

*Opsteller en verantwoordelijke: Chris Claeys – Foyer Marthe Robin*

Foyer( HUIZE) Marthe Robin vzw

Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat

T: 00(32) 03 645 14 67 • E: [foyer.marthe.robinskynet.be](mailto:foyer.marthe.robinskynet.be)

W: [www.foyermartherobin.net](http://www.foyermartherobin.net) [info@huizemartherobin.net](mailto:info@huizemartherobin.net)

[www.huizemartherobin.net](http://www.huizemartherobin.net) [www.facebook.com/huizemartherobin](http://www.facebook.com/huizemartherobin)