

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat wekelijks foyerbladje nr 23

Zondag 18 november 2018

Het Heilig Misoffer * Deel P

Communie

Het woord 'communio' betekent vereniging. Zoals het brood en de wijn de mensen tot voedsel dienen voor het lichaam, zo geeft Jezus Christus ons juist onder deze gedaanten zijn Lichaam en zijn Bloed als voedsel voor de ziel. Zoals het voedsel op de meest innige wijze in het lichaam wordt opgenomen en er één mee wordt, zo verenigt Christus zich in de heilige communie met ons op de meest innige wijze. Voor zijn tenhemelopneming zei de Heer: "Zie Ik ben met u tot aan het einde van de wereld." (Mat. 28, 20). Dit *'bij u zijn'* heeft Hij in het sacrament van zijn liefde op de meest wonderbare wijze verwerkelijkt. Het communiceren van de *priester* wordt bij iedere beweging begeleid door psalmverzen en gebed in stilte. Terwijl hij de kelk neemt, bidt de priester: *"Wat kan ik de Heer wedergeven voor al zijn weldaden? De kelk van het heil zal ik nemen en de naam van de Heer aanroepen. Ik zal de Heer loven en ... veilig zijn tegen mijn vijanden."* (Ps. 116, 5)

Dan volgt de communie van *de gelovigen*. In de loop van de tijd is de Kerk onder leiding van de Heilige Geest (Vgl. Joh. 16, 12 ev.) steeds dieper in het geheim van de waarheid en de betekenis van het eucharistisch geheim doorgedrongen. Het was en blijft haar grote bekommernis in de omgang met het Allerheiligste en in het uitdelen van de heilige communie, haar geloof in Christus en haar aanbedding duidelijk tot uitdrukking te brengen.

Als teken van aanbedding knielen de gelovigen die te communie gaan op de communiebank. De priester zegent ieder afzonderlijk en legt hen de Hostie direct op de tong terwijl hij de woorden uitsprekt: *"Corpus Domini nostri Jesu Christi + custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen."* – *"Het Lichaam van onze Heer Jezus Christus + beware uw ziel tot het eeuwig leven. Amen."* Over deze vorm van communiceren zegt de instructie 'Memorale Domini' van 29 mei 1969: "De gewone praktijk bewaart betrouwbaar de noodzakelijke eerbied en verschuldigde waardigheid bij het ontvangen van de heilige Communie; zij houdt de oneerbiedigheid verre van de heilige communie, waaronder Christus geheel en al tegenwoordig is,

God en mens, wezenlijk en blijvend; het vraagt zorgvuldigheid waarmee de Kerk steeds de partikels van het geconsacreerde brood omgeeft: 'want wat u op de grond laat vallen, moet u zo zien, alsof één van uw eigen ledematen verloren ging'" (Cyrillus van Jeruzalem).

Bij het communiceren van de gelovigen houden zijzelf of beter nog een misdienaar, de communicatiepateen - een gouden ovale platte schaal - onder de geopende mond, opdat geen van de partikels van de geconsacreerde Hostie op de grond zou terecht komen. Want met het Concilie van Trente belijden wij: *"In het allerheiligste sacrament van de eucharistie is onder beide gedaanten - alsook onder de afzonderlijke delen - de gehele Christus tegenwoordig."* (Concilie van Trente, 13 zitting 1551 - 3de leeruitspraak).

Al de heilige Cyrillus van Jeruzalem (+ 386) roept op: "Let erop dat niets van de eucharistische gedaanten verloren gaat. Ik zeg u: als iemand u een goudklompje zou geven, zou u er dan niet met zeer grote voorzichtigheid mee omgaan en u bezorgd maken opdat er niets van verloren zou gaan, zodat u geen schade zou lijden? Des te grotere eerbied moeten wij hebben en ons er meer voor hoeden dat niets van de geconsacreerde Hostie, zelfs niet het kleinste partikeltje, verloren gaat. Want dit is oneindig veel waardevoller dan goud en edelstenen." (Mystagogie Kat, 5, 21).

Waar de uiterlijke tekenen van eerbied niet in acht worden genomen vermindert automatisch de innerlijke eerbied en het geloof in de werkelijke tegenwoordigheid van de Heer in dit Heilig Sacrament.

De purificatie

Na de communie volgt de reiniging (purificare = reinigen) van de kelk. Tijdens de purificatie - eerst met wijn = ablutiewijn) - van de kelk bidt de priester: *"Heer, laat ons in een zuiver hart opnemen wat wij met de mond hebben genuttigd; en laat deze gave die wij hebben ontvangen in de tijd, ons een geneesmiddel zijn voor de eeuwigheid."* De priester drinkt die wijn, giet daarna onder stil gebed wijn en water over de vier vingertoppen die het Lichaam van Christus hebben aangeraakt, om ze pas daarna - duim en wijsvinger - uit elkaar te nemen. Sommige handelingen zijn sprekender dan vele woorden!

Bij het gieten van wijn en water over zijn vingertoppen bidt hij: *"Heer, laat uw Lichaam dat ik genuttigd, en uw Bloed dat ik gedronken heb, mij geheel en al doordringen; en verleen dat er geen*

zondevlek in mij over blijft, nu dit rein en heilig sacrament mij verkwikt heeft....”

Wat een genadevol voorrecht dat wij, gelovigen, te communie kunnen gaan! En daarbij te weten dat niet wij Jezus opnemen, maar dat Jezus ons opneemt in Zijn goddelijk leven !

De na-mis

Het laatste gedeelte van de Heilige Mis lijkt duidelijk op het eerste gedeelte van de Heilige Mis. Nu wordt zoals in de Voormis luidop gebeden, de kelk wordt weer het velum bedekt en het missaal gaat weer naar de epistelkant.

Ook de gebeden van het eerste gedeelte en het laatste gedeelte zijn op elkaar afgestemd: het Introïtus en het Communio-gebed, het Oratio en de Post-communio, het Evangelie en het Laatste Evangelie, de altaar kus zowel aan het begin van de Mis als op het einde van de Mis die door stil gebed wordt begeleid: aan het begin met het gebed ‘oramus te’ en op het einde met het gebed ‘placeat tibi’.

Zo laat de gehele Heilige Mis een mooie symmetrie en ordening zien:

Offermis

Offering Consecratie Communie

Voormis

Namis

De communio en de postcommunio

De communio en de postcommunio behoren tot de acht wisselende gedeelten van de Mis. Oorspronkelijk was de communio een psalmgezing. Zoals het introïtus aan het begin van de Mis de intochtprocessie begeleidde, zo begeleidde de communio de uitreiking van de Heilige Communie. Nu is daar nog een kleine antifoon van over gebleven. Gewoonlijk drukt de communio een gedachte uit die deze dag kleur geeft. De postcommunio drukt meestal de bede uit dat het sacrament dat ontvangen is zijn volle vruchten aan ons geeft.

(wordt vervolgd)

Meditatie

- * De Heilige Communie ontvangen is Jezus Christus ontvangen, onze Koning en Opperpriester die Offer werd om ons te redden.
- * *“Als ge enig begrip had van deze gave Gods ...”* (Joh.4,10)
- * De Heilige Eucharistie is het hart van alle sacramenten. De heilige Thomas vergelijkt de eucharistie met de zon; de andere sacramenten zijn de stralen er omheen.
- * De Heilige Eucharistie is de hemel. Men kan na het communiceren terecht zeggen: *“Ik draag de Hemel in mijn ziel”*.
- * De Heilige Eucharistie brengt rust in de zielen.
- * De Heilige Eucharistie is de bron van onze christelijke beschaving
- * Na de Heilige Communie verwoorden alle gebeden het verlangen dat onze ziel voor altijd verenigd blijft met Jezus.
- * Het is niet enkel Jezus Christus die we ontvangen tijdens de Heilige Communie: wij ontvangen ook de Heilige Drie-eenheid!

“Voordat ge te communie gaat moet ge uzelf volgende vragen stellen: Wie is het die komt? Naar wie komt hij? Waarom komt Hij? Het is mijn Schepper, Hij die me alles gegeven heeft wat ik bezit, in wie ik leef en beweeg en ben. Het is de almachtige God, de Alwijze, de Alheilige !”

Uit: “Het Heilig Misoffer” E.H. Van der Voort p. 25

De wereld kan beter bestaan zonder zon dan zonder het H. Misoffer !
(Pater Pio)

Mededelingen

- * Iedere dag van 8u tot 9.15u kunt u komen bidden in de kapel. Rond 8.30u bidden wij met de CD van onze pastoor (+2011) de rozenkrans
- * Dank voor de goede en vele uurtjes hulp in voorbereiding voor onze komende kerstmarkt(en) hier en in Maleizen ! En...vanaf morgen, maandag werken we verder ! Komt u helpen? Welkom !

- **Foyer Marthe Robin** vzw
- Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat
- T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be
- W: www.foyermartherobin.net
- Rek. nr: IBAN: BE28 4024 0365 8120 BIC KREDBEBB.