

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat
wekelijks foyerblaadje nr 9 2020
Zondag 1 maart

Eerste zondag van de Vasten

De veertigdaagse vasten is een heilige tijd die wij ernstig moeten opnemen. Het is de tijd die God behaagt (epistel); het is de tijd waarin wij ons, naar het voorbeeld van Christus, moeten losmaken van al het bijkomstige om God te aanbidden en Hem alleen te dienen (evangelie).

Uit het dagmissaal

Geloof en Heilige Eucharistie

Hoe komt het dat zovele christenen die dagelijks het heilig Misoffer bijwonen en de heilige Communie ontvangen zo koud, onverschillig en verstrooid zijn wanneer zij in een kerk voor het tabernakel komen? Het komt omdat hun geloof zo zwak is dat het nauwelijks de naam 'geloof' verdient. Het is waar dat zij geloven dat Jezus aanwezig is in het Allerheiligste Sacrament van het altaar. Maar de aanwezigheid van God dringt niet zodanig door dat ze zich naar het tabernakel gestuwd voelen wanneer zij binnen gaan in een kerk. Hun houding in de kerk - en de wijze waarop zij knielen of het hoofd buigen - vertoont duidelijk zwakheid en gebrek aan geloof, typisch voor zovele katholieken.

Gebrek aan een levendig geloof in de Heilige Eucharistie is de reden waarom de lauwere christenen hun geloof verliezen en hun rug keren naar de kerk.

Wij zullen nooit in staat zijn een geestelijk leven te leiden en nooit een vertrouwde relatie met God bereiken, noch de overvloedige vruchten van de Heilige Communie verwerven wanneer de deugd van geloof ontbreekt. En helaas, hoeveel christenen missen een diep en levendig geloof !

Uit: The Holy Eucharist our all – Fr. Lukas Etlin, o.s.b.

De ontwijding in onze kerken begint bij het Tabernakel

De Heilige Eucharistie behoort tot de kern van ons geloof. De Heilige Eucharistie is het 'hart' in de kerk. Daarrond centraliseert zich de hele liturgie: de Heilige Liturgie.

Bezoek kathedralen, kerken en kapellen in vele landen en u bemerkt het tabernakel bij het hoofdaltaar.

Wanneer de priester voor 1970 na de voetgebeden van het Heilig Misoffer opging naar het altaar, boog hij voor Jezus in het tabernakel en kuste hij het altaar relikwie. Dat was een eeuwenoude ingewortelde eerbetuiging.

Zo was het voor het Tweede Vaticaans Concilie duidelijk de priester die door zijn houding de aanwezigheid van Jezus in het tabernakel bevestigde en zijn parochianen begeleidde naar een dieper geloof. Sinds 1970 – met de Novus Ordo - keert de celebrant zijn rug (gedwongen?) naar de Eucharistische Jezus in het tabernakel alsof het enkel een opbergkast betreft. Sommige priesters lopen ook het tabernakel voorbij zonder enig teken van erkenning of respect.

Verwondert het u dan dat priesters én leken hun geloof beetje bij beetje verliezen in plaats van mekaar in het geloof te versterken?

De ontwijding, de desacralisering in onze kerken begint bij de ontkenning (negatie) van het tabernakel waar, in een gouden of vergulde ciborie, Jezus de God-mens verblijft in de gedaante van de geconsacreerde Heilige Hosties.

Het tabernakel is binnenin met mooi linnen of met zijde bekleed; de ciborie is uit eerbied afgedekt met een rond wit velum.

Wat ervan denken in de nieuwe Mis wanneer een leek vlak voor de communie naar het hoofdaltaar stapt, het tabernakel opent, het velum van de ciborie neemt en dan met de duim in de ciborie alsof men een pot vasthoudt, er mee naar de priester stapt en de ciborie op het volksaltaar neerzet? Let op: dit is een gelovige!

Wanneer een oudere en misschien zieke priester niet meer de vele trappen op kan naar het hoofdaltaar om de ciborie zelf te halen, dan hebben echte christenen daar alle begrip voor. Maar, zou het dan niet eerbiediger zijn het velum over de ciborie te laten tot de priester het er zelf afneemt wanneer hij begint met de uitreiking van de Heilige Communie?

Dit lijkt misschien een détail, maar dat is het niet! En... na een tijd beseffen zelfs gelovigen die dagelijks naar de Mis gaan niet meer hoe dit de eerbied voor de Heilige Hostie zichtbaar afbreekt !

Opdat bij het noemen van Zijn Naam iedere knie zou buigen in de hemel, op aarde en onder de aarde H Paulus, Filip. 2,10

Een andere verworvenheid sinds eeuwen is het knielen voor God. Er zijn in de tijd van het Tweede Vaticaans Concilie groepen in de Rooms-Katholieke Kerk actief geweest, die geprobeerd hebben het knielen uit het hoofd te praten. Knielen zou niet horen bij een mondige mens, het zou niet betamen voor een verlost mens.

Wel, die individuen hebben zich misschien geïnspireerd aan de Grieken en de Romeinen die het knielen voor goden afwezen als mensonwaardig.

Maar christenen weten voor wie ze knielen. Zij ervaren het knielen als een uiting van een diepere kennis en ervaring van God. Het knielen komt niet vanuit een of andere cultuur, nee, het komt vanuit de Bijbel.

Kardinaal Ratzinger schrijft in zijn boek “De geest van de Liturgie”:

“Wie durft geloven, leert ook knielen van binnenuit en een geloof of een liturgie die het knielen niet meer kent, is in de kern ziek.

Waar het verloren gegaan is, moeten we het knielen weer leren, opdat wij biddend verblijven in de gemeenschap van de apostelen en de martelaren, in de gemeenschap van de hele kosmos en zo in de eenheid met Christus zelf”.

Wij hebben nood aan eerbiedige Missen om het geloof te doen herleven

De Liturgie kan nooit mooi genoeg zijn en nooit eerbiedig genoeg om de diepe betekenis van de Heilige Misoffer te duiden. Maar ervaren we dat zo in onze kerken of verwijderen we ons steeds verder van de sacrale dimensie?

Of zijn we in een gebrekkige routine terecht gekomen en hebben we een liturgische benadering aanvaard die niet eens probeert de transcendente glorie van het Heilig Misoffer over te brengen?

Het verwijderen van sacrale houdingen en gebaren en van de ‘stille’ consecratie in de Novus Ordo Mis heeft de Kerk heel diep geïnfecteerd. De gelovigen die de H. Mis in de ‘Buitengewone vorm’- officiële benaming voor de Tridentijnse Latijnse Mis- verkiezen doen dit omwille van de eerbied voor de Eucharistische Liturgie. De Novus Ordo past zich aan de wereld aan en veroorlooft zich creatieve inbreng. Het neerhalen van het gewijde karakter van de erediensten in de kerk is oorzaak van de leegloop van onze kerken. Mensen zijn gevoelig voor mystiek, voor het bovennatuurlijke. De drang naar God is samen met het geweten in onze ziel geplant. Als die ‘inplanting’ niet gevoed wordt, niet aangemoedigd wordt om te groeien en vruchten te dragen, dan verdort ze. Jammer!

Naar: LifeSiteNews

Even nog bezinnen

Wanneer ik een engel en een priester samen zou ontmoeten dan zal ik eerst de priester groeten, daarna de engel.

De Heilige Maagd Maria kan niet wat de priester kan: de priester heeft de macht om te consacrereren.

Bij de offerande zegent de priester het water dat zich vermengt met de wijn in de kelk. Bij de handwassing reinigt de priester zijn handen met het gezegend water. Bij de consecratie doet de priester wat Jezus deed op het Laatste Avondmaal: hij neemt het brood, verheft zijn ogen naar de hemel, naar God de almachtige Vader, dankt God en zegent het hostiebrood. Dan buigt hij zich heel diep en ! nu is het Jezus die over het brood ademt en door de priester spreekt.... Een goddelijk mysterie gehuld in een diepe stilte.....

Priesters, waarom mogen uw gelovigen niet knielen op een communiebank bij het communiceren???

Mededelingen

***Zondag 1 maart is de Heilige Mis in onze kapel om 10 uur**

Na deze H. Mis ons maandelijks zondagsdiner. Inschrijven kan tot donderdagavond 5 maart.

*Maandag tot en met vrijdag is onze kapel open voor gebed vanaf 8.10u tot 9.10u. Rond 8.30u bidden we samen de rozenkrans.

*Op vrijdagen in de Vasten is er om **15 u Kruiswegmeditatie** in onze kapel. Om 14.30 u is de kapel open voor de 'Improperia' van Palestrina, een extra meditatie. Tekst beschikbaar.

*Zaterdag 7 maart, Eerste Zaterdag van de maand, toegewijd aan het Onbevlekt Hart van Maria is de H. Mis om 8.30 u in St-Teresia-kerk te Ekeren, gevolgd door aanbidding van het Allerheiligste. Nadien wordt u verwacht op het uitgebreid ontbijt in het huis van de Foyer. Graag vooraf contact opnemen.

***Zondag 8 maart is de Heilige Mis in onze kapel om 11.30u**

Foyer(HUIZE) Marthe Robin vzw

• Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat

• T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be

W: www.foyermartherobin.net info@huizemartherobin.net

www.huizemartherobin.net www.facebook.com/huizemartherobin