

**FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat**  
**wekelijks foyerblaadje nr 8- 2019**

*Zondag 17 maart 2019*  
*Tweede zondag van de Vasten*

“Dit toch is de wil van God: dat gij heilig wordt”- (1 Tes, 4,3)

## **De Godheid, einddoel van de Kerk**

### **4. De Kerk is heilig omdat haar einddoel verheven is (vervolg)**

De Heilige Drie-eenheid heiligt de Kerk enkel al doordat Zij er woont. Zij houdt de Kerk in stand, ook waar de wereld slaapt.

Een slapend mens blijft in leven zonder er zich bewust van te zijn. Maar als hij ontwaakt neemt hij waar dat er iets in hem is dat hem actief in leven houdt: een innerlijke bron van waaruit hij kracht krijgt en zich kan bewegen.

Iets dergelijks overkomt ons op het bovennatuurlijk plan. De hele mensheid ontvangt van God, vaak zonder het te beseffen en zonder enige ondervinding, zijn ‘zijn’, zijn mogelijkheid tot activiteit en op zijn minst zijn eerste genadegaven.

Zo is het -voor zijn ziel- bij uitstek in de Kerk waar de mens ontwaakt, uit zijn zondigheid en zijn onwetendheid stapt en God begint te kennen. Dit kennen blijft niet op het niveau van een abstracte afstandelijke kennis, maar evolueert naar een intieme kennis.

God is de oneindige bron die in het diepste innerlijk van de mens verborgen is om er Zich bekend te maken, om in hem het leven in genade te beschermen en te bewaren.

De Kerk is dé bevoorrechte plaats waar God, die de oorsprong en de drijfveer is van de bovennatuurlijke werking, in Zijn goddelijke wijsheid en liefde de mens benadert als een zeer nabije gastheer, een goede huisgenoot, een weldoende vriend.

God geeft zich geheel in zijn Drie-eenheid, bijna transparant in de drie goddelijke personen: Vader, Zoon en Heilige Geest.

De Kerk is heilig omdat zij de woning is van de Heilige Drie-eenheid. De plaats waar God woont is heilig. Dat lezen we ook in het boek Genesis:

*“Deze plaats is ontzagwekkend; dit is het Huis van God en de poort van de hemel”.* (Gen, 28,17)

*“De heiligheid, Heer, past bij uw huis”.* (Psalm XCII, 5)

Aan allen die deel uitmaakten van de kerk van Korinthië schrijft de heilige Paulus:

*“Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest van God in u woont? Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten. Want de tempel van God is heilig en die tempel zijt gij”* (1Kor 3,16-17)

Het is eveneens aan alle Korinthiërs dat de heilige Paulus zegt:

*“Vormt geen ongelijk span met de ongelovigen. Wat heeft het licht uit te staan met de duisternis? Is er overeenkomst mogelijk tussen Christus en de Belial? Wat heeft de gelovige gemeen met de ongelovige? Kan de tempel van God een verbond aangaan met de afgoden? Maar de tempel van de levende God, dat zijn wij. God heeft het zelf gezegd:*

*Ik zal onder hen wonen en met hen omgaan.* Ez.37,27

*Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn”.* Lev. 26,12.

En de apostel voegt eraan toe:

*“Geliefden, zulke beloften zijn ons gedaan; laten wij ons dan zuiveren van elke smet van vlees en geest en vol ontzag voor God het werk van onze heiliging voltooien”.* (II Kor 6,14-16 en 7,1)

3. Er is nog iets in ons, dat maken we op uit de laatste woorden van de heilige apostel, dat moet ‘afgewerkt’ worden opdat het ‘inwonen’ van God in onze ziel steeds meer transparant, steeds meer bewust en steeds meer beminnelijk zou worden.

Want God is een verborgen God, hoe groot ook de gunsten zijn, de aanwezigheid, de hoogten en de verheven kennis van God die de ziel kan hebben in dit leven: God zal verborgen blijven in de ziel en de ziel zal altijd de verborgen God blijven zoeken en Hem zeggen: *“Waarom verbergt Gij u, God? Waar zijt Gij?”*

Aan dit onophoudelijk zoeken naar God, ook in duisternis en met volharding, zal men de ziel herkennen die God werkelijk bemint en zich enkel gelukkig weet met Hem.

4. De Kerk is dus vanuit zijn natuur en stichting een relatie van geloof en van liefde met de verborgen God die men reeds bezit maar nog steeds zoekt en verlangt...

De Kerk is de levende getuige van de Wijsheid waarvan het mysterie bezongen wordt in het boek Job:

*“Maar de wijsheid, waar vindt men die  
en waar is de plaats van het inzicht?  
De ‘Weg’ erheen kent de mens niet  
en in het land van de levenden wordt zij niet gevonden.  
De afgrond zegt: In mij is zij niet,  
en de zee: Zij is niet bij mij”.* (Job 27,12)

De Kerk is van God. Dat is de verheven reden waarom de Kerk heilig is. Zij is in God ontdaan van al het profane, onthecht van al het materiële geschapene. De Kerk is in volle innerlijkheid het mysterie van Zijn Godheid.

*(Bron: L’Eglise Sainte – Charles Journet)*

### ***Ik zoek mijn God***

*Mijn God, het leven is zo eenzaam, mijn ziel zo treurig zonder U.  
Kom troost mij, God, ik zoek uw liefde, ik hunker naar uw wezen, God.*

*God, Gij zijt mijn God, God, gij zijt mijn God,  
Ik zoek U, God, ik zoek mijn God !*

*Van ’t ochtendgloren tot het avondrood, vol heimwee zoek ik naar U, God.  
Bij U vind ik rust en geborgenheid, mijn ziel verlangt uw liefde, God.*

*Mijn zonden hebben in mijn ziel en hart zo schrijnend uw Gelaat verbleekt.  
Ik kom nu als een arme bedelaar en smEEK om uw erbarmen, Heer.*

*Ik hoor uw stem en voel uw adem, God, verberg U nu niet langer meer.  
Mijn ziel wil innig bij U wonen, God, en eeuwig U aanbidden, Heer.*

*(Russisch lied)*

## Vastentijd, tijd van bezinning en boete

“Mijn volk, wat heb Ik u misdaan of waarin heb Ik u bedroefd? Zeg het Mij”.

Hagios o Theos	<i>Sanctus Deus</i>	O Heilige God
Hagios Ischyros	<i>Sanctus fortis</i>	O Heilige Sterke God
Hagios Athanatos	<i>Sanctus immortalis</i>	Heilige Onsterfelijke
Eleison imas	<i>miserere nobis</i>	ontferm U over ons

“Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u over mij”.

### Mededelingen

- \*Zondag 24 maart is de H. Mis om 10u
- \*Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag is de kapel open voor gebed vanaf 8u tot 9.10u
- \*Vrijdag is de kapel open: 14u voor meditatie over het lijden van Christus, om 14.30u bidden wij de Rozenkrans, om 15u de *Kruisweg*.
- \*Op zaterdagen is de H. Mis om 8.30u in de St. Teresia kerk te Ekeren-Bunt, gevolgd door aanbidding tot 9.30u
- \*Woensdag 20 maart is er van 15u tot 17u: Conferentie over de Vasten door Pater Herman over “De deelname van de H. Maagd Maria in de passie van haar Zoon”.
- \*Zondag 24 maart houden wij ons Broederlijk Delen -zondagsmenu
- \*Zondag 31 maart is er voorlopig geen priester en dus *geen* H. Mis in onze kapel.  
Maar om 12.30u houden wij ons zondagsmenu. Graag ten laatste op donderdag 28 maart uw deelname reserveren.
- \*Zaterdag 6 april, eerste zaterdag van de maand is er na de H. Mis en de aanbidding uitgebreid ontbijt in het huis van de Foyer.
- \*Zondag 7 april houden wij de omhaling voor Broederlijk Delen. Er zijn verschillende voorstellen voor ons ‘Broederlijk Delen’ die u later worden meegedeeld.

Foyer Marthe Robin vzw

• Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat

• T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be

• W: [www.foyermartherobin.net](http://www.foyermartherobin.net)

Rek. nr: IBAN: BE28 4024 0365 8120 BIC KREDBEBB