

**FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat**  
**wekelijks foyerblaadje nr 6**  
*Zondag 9 februari 2020*

**Het priester celibaat.**

In verband met het priestercelibaat schrijft Kardinaal Sarah in zijn boek: “Er is een ontologisch-sacramentele link tussen het priesterschap en het celibaat. Deze link herinnert er ons aan dat de Kerk een mysterie is, een gave van God die ons niet toebehoort. Wij kunnen geen priesterschap voor getrouwde mannen toelaten zonder het priesterschap van Jezus Christus en zijn Bruid - de Kerk - te beschadigen”.

In zijn encycliek over het priesterlijk celibaat heeft paus Paulus VI deze wet met theologische, spirituele en pastorale motivering ondersteunt.

In 1992 heeft paus Johannes Paulus II in zijn post-synodale exhortie over de vorming van priesters deze traditie in de Latijnse Kerk bevestigd.

We weten dat de afschaffing van het celibaat voor priesters een heet hangijzer is sinds jaren. Vijftig jaar geleden, in 1969, heeft kardinaal Suenens op een conferentie in Chur een oproep voorgelezen van Hans Küng om het celibaat voor priesters af te schaffen. Dit voorstel was niet vreemd in de periode van het promoten van de seksuele vrijheid. Ook progressieve theologen vonden dat de priester zijn seksuele behoeften en instincten niet moest verdringen door het ascetisme, maar dat hij zich bevrijd moest voelen omdat seks een vorm van ‘zelf-realisatie’ is van een mens. Sindsdien heeft deze visie het proces van de secularisatie en ‘zelf-afbraak’ toenemend verspreid.

In tijden van crisis in de Kerk was deze problematiek nooit ver weg en heeft ze herhaaldelijk het Mystiek Lichaam van Christus getroffen. Tegenover de ‘seksuele vrijheid’ klonk de roep voor onthouding en evangelische armoede. Dat was de strijd die grote heiligen voerden.

Kerkelijk celibaat is de glorie van de Kerk én het is de wil van God ons gebracht door de apostelen .... tot op vandaag! God is dezelfde gisteren, vandaag en morgen. Hij is de eigenaar en meester van Zijn Kerk.

**De Kerk is heilig maar niet zonder zondaars**

God handelt in zijn Kerk profetisch en heiligend. Het profetische heeft de Kerk van in het begin verlicht. Het is waar dat langs het profetische de gegeven openbaring tot bij ons kwam.

Ook in onze tijd blijft de profetische invloed de Kerk verlichten waardoor zij de ware betekenis kent van de openbaringen ontvangen en uitgedrukt door de apostelen. De Kerk haar plicht is deze waarheden te verkondigen met een absolute onfeilbaarheid.

Het onderricht van de bovennatuurlijke waarheden behoort tot de dienst van de theologen aan het volk van God. Belangrijk is dat de onderwezen waarheden geloofd worden én dat men ernaar leeft.

God geeft aan zijn Kerk de opdracht de geloofswaarheden te onderwijzen opdat het genadeleven zou ontluiken in de harten.

Toch is het beleven van het evangelie, geheel conform met het verkondigde evangelie, belangrijker dan het kennen ervan.

Wanneer er gesproken wordt over een gelovende en liefhebbende Kerk dan mogen we zeggen dat de nadruk minder op de prediking van het evangelie ligt dan op de christelijke beleving in de Kerk.

Het woord van God vraagt ook het handelen. De apostelen en de opvolgers verkondigden de boodschap op talrijke plaatsen om de wereld te bekeren. De Heilige Geest, beloofd door Jezus, heeft de apostelen verlicht en geholpen bij hun verkondiging van de aan hun geopenbaarde en toevertrouwde waarheden.

In iedere eeuw of tijdperk werd de diepere betekenis van het evangelie verklaard door de tussenkomst van God.

God spreekt nog tot de mensen, niet meer om te openbaren maar om door een voortdurend en ondersteund onderricht te herinneren aan de inhoud van zijn boodschap, en aan de grootheid ervan en aan de liefde die God voor ons heeft.

De Kerk kreeg van God de opdracht te waken over de waarheid en deze onverkort bij de mensen te brengen...tot aan het einde der tijden. De apostelen hebben dit gedaan voor hun tijdgenoten.

“Op mijn beurt zeg Ik u: Gij zijt Petrus en op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen “. (Mt. 16,18)

“Na het ontbijt zei Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij meer lief dan dezen Mij liefhebben? Hij antwoordt: Ja Heer, Gij weet dat ik U bemin. Jezus zei hem: weid mijn lammeren”. (Joh. 21,15)

We lezen het ook bij de evangelist Lucas:

“Wie naar u luistert, luistert naar Mij; en wie u verstoot, verstoot Mij. Wie mij verstoot, verstoot Hem die Mij gezonden heeft”. ( Luc. 10, 15)

Van de opvolgers van de apostelen wordt verwacht dat zij in waarheid de openbaring verkondigen:

“...maar de Helper, de Heilige Geest, die de Vader in mijn Naam zal zenden, Hij zal u alles leren en u alles in herinnering brengen wat Ik u heb gezegd”. (Joh. 14, 25)”.

“Leert hen te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb. Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de wereld”. (Mt. 28, 20)

Verder lezen wij bij de heilige Paulus:

“Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God, de Vader, en van Jezus Christus, onze Heer”. (2 Tim.1, 2)

“Timoteus, bewaar wat u is toevertrouwd, en keer u af van het profaan en leeg geredeneer en de opmerkingen van wat met een valse naam wetenschap heet; sommigen die haar verkondigen zijn het spoor van het geloof reeds bijster geraakt”. (1 Tim. 6, 20)

Dit is zowaar een actuele profetische oproep van de heilige Paulus, die lijkt geschreven voor de Kerk van nu, februari 2020, waarvan de gezagsdragers beetje bij beetje de geloofswaarheden neerhalen en vervangen door waarheden die de decadente wereld zullen behagen.

Wees op uw hoede en vooral bid voor uw Kerk, de Kerk van Jezus Christus.

*(Naar: L'Eglise Sainte mais non sans pécheurs – Kard. Charles Journet)*

## **Donderdag 13 februari**

Deze dag zal de kapel de hele dag open zijn. Wij bidden voor de politici in ons land om ons de reputatie te besparen van het land te zijn met de wreedste kindermoordenaars die legaal en betalend hun ‘Auswitch’ praktijken willen uitvoeren.

Wij bidden voor de toekomstige moeders opdat zij tijdig zouden reageren en hun kindje laten leven. Wij bidden opdat de toekomstige moeders in nood hulp zouden krijgen om hun kindje met fierheid te dragen. Wij bidden voor de toekomstige moeders in nood opdat zij hun kindje zouden aanvaarden en zo bespaard blijven van het trauma van kindermoord dat zij hun verder leven zullen meedragen.

## **Speel niet met kinderlevens**

“Geen enkel compromis is aanvaardbaar met betrekking tot het uitvoeren van een abortus... en ...aan moordenaars weigeren een kind van 18 weken te doden, maar hen toelaten een kind van 12 weken te doden?”, (*uit Gezin en Leven-pro vita*) dat is crimineel en hypocriet. De kennis van goed en kwaad schijnt totaal verdwenen in het geweten van onze politiciers én van ons volk! Wij zijn een volk dat zijn kinderen vermoordt. Daar kan geen zegen op rusten, want dat is satanisch..... Waar blijft de stem van de Kerk in ons land ? Bid en maak van de dag van 13 februari een dag van gebed !

## **Mededelingen**

**\*Zondag 9 februari is de Heilige Mis in onze kapel om 11.30u**

\*Maandag tot en met vrijdag is onze kapel open voor gebed vanaf 8.10u tot 9.10u. Rond 8.30u bidden we samen de rozenkrans.

**\*Donderdag 13 februari** is onze kapel de hele dag beschikbaar voor gebed tegen abortus. Gelieve zo nodig te kloppen aan het huis van de Foyer.

\*Zaterdag 15 februari is er een H. Mis om 8.30u in de St Teresiakerk – Ekeren, gevolgd door aanbidding tot 9.30u. Nadien bent u uitgenodigd voor het *uitgestelde* uitgebreide ontbijt in Huize Marthe Robin. Graag inschrijven voor vrijdagmorgen. Welkom !

**\*Zondag 16 februari is de H. Mis in onze kapel om 10 u**

Foyer( HUIZE) Marthe Robin vzw

• Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat

• T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be

W: [www.foymartherobin.net](http://www.foymartherobin.net) info@huizemartherobin.net

[www.huizemartherobin.net](http://www.huizemartherobin.net) [www.facebook.com/huizemartherobin](https://www.facebook.com/huizemartherobin)