

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat
wekelijks foyerblaadje nr 6- 2019
Zondag 3 maart 2019

Vastentijd

“Met Aswoensdag begint de veertigdaagse Vasten als voorbereiding op het lijden, sterven en de verrijzenis van de Verlosser.

De misteksten van de Vasten behoren tot het rijkste bezit van de Kerk. Wij horen daarin de liefde van de Kerk voor het offer en de overwinning van haar Bruidegom, maar ook de bezorgdheid waarmee zij ons wil voorbereiden op een waardige viering van het Heilig Triduum van de gekruisigde, begraven en verrezen Zaligmaker”

(St. Augustinus)

De Godheid, einddoel van de Kerk

2. De Godheid hier op aarde in de ziel: een bezit én een verlangen

De Godheid is het centrum van alle bovennatuurlijke liefde. De Godheid wordt door de ziel bemind alsof men haar reeds bezit en tegelijkertijd wordt Zij verlangd door de ziel.

De onuitputtelijke bron ‘God’ aan dewelke de dorstige mens zich laaft is reeds zijn bezit, maar blijft ook zijn verlangen. Hij woont in de ziel waar de liefde is en waar de drie goddelijke personen verblijven.

“ Als iemand Mij liefheeft zal hij mijn woord onderhouden; mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en verblijf bij hem nemen”. (Joh, 14,23)

“Als gij Mij liefhebt zult gij mijn geboden onderhouden. Dan zal de Vader op mijn gebed u een andere Helper zenden om voor altijd bij u te blijven: de Geest van de waarheid voor wie de wereld niet ontvankelijk is, omdat zij Hem niet ziet en niet kent. Gij kent Hem, want Hij is bij u en zal in u zijn”. (Joh, 14, 15-17)

Terwijl God wordt bemind als een werkelijkheid, wordt Hij ook gezocht en wordt naar Hem verlangd. Want zolang wij meer naar God kunnen verlangen- wat mogelijk is gedurende gans ons aardse leven - zolang blijft God die onbepert is - de oorzaak van wat er ontbreekt aan Zijn aanwezigheid in onze zielen.

De heilige Johannes van het Kruis verwoordt hoe de ziel in dit leven het ene moment God bezit en het andere moment naar God zoekt. Hij toont dit aan met een vergelijking:

“Een steen, zegt hij, die in de aarde zit zonder de diepste diepte ervan te bereiken, is toch op zekere wijze in haar kern omdat de steen de aarde is binnen gedrongen en niet meer uiterlijk zichtbaar. De steen zit vast maar kan zich nog bewegen, verder de diepte in naar het kernpunt, waar hij zich dan kan bevrijden van iedere hindernis die hem weerhoudt. Wanneer de steen zijn doel heeft bereikt en geen enkele tegenstand meer ondervindt, dan nemen wij aan dat de steen zich in het diepste binnenste bevindt.”

En... de heilige Johannes van het Kruis vervolgt zijn vergelijking:

“Het centrum van de ziel is God. Wanneer de ziel God bereikt volgens de mogelijkheden van zijn wezen en van zijn zoeken, dan kan hij in zijn wezen het diepste van God ontmoeten. Dat zal zijn wanneer hij met alle krachten God hoort, God bemint en in God opgaat”.

Zolang deze hoogte niet wordt bereikt – wat zo is in dit aardse vergankelijke leven- is de zoekende en beminnde mens niet voldaan. Hij heeft God en toch zoekt hij God. Hij is misschien nog ver van het diepste centrum om op te gaan in God.

Men dient goed te beseffen dat de liefde de ziel verheft en kracht en moed geeft om God te ervaren. Want het is de liefde die de ziel verenigt met God.

Zo zijn er graden van liefde. Hoe hoger de graad van liefde die de ziel heeft voor God, hoe dieper de ziel binnentreedt in God en zich overgeeft aan Hem, hoe dieper en hoe meer zijn één-vorming met God.

Het is in deze zin dat wij de ‘vele woningen’ verstaan die volgens de Zoon van God, in het huis van de Vader zijn:

“In het huis van Mijn Vader is ruimte voor velen. Ware dit niet zo dan zou ik het u hebben gezegd, want Ik ga heen om voor u een plaats te bereiden.” (Joh. 14, 2)

Het volstaat reeds voor de ziel dat zij één graad van liefde bereikt om zich in genade verenigd te weten met God. Bij grotere liefde vindt de ziel God in een hogere graad... Wanneer de ziel de hoogste graad heeft kunnen bereiken dan zal zij getransformeerd worden en verlicht in haar zijn, in al haar kracht tot op het punt van haar gelijkenis op God: de vergoddelijking.

Een glashelder kristal dat licht opvangt zal - hoe intenser dit licht is - hoe sterker het licht weerkaatsen. Het licht kan zo fel worden dat het zelf tot een lichtbron wordt.

De heilige Thomas van Aquino houdt ons voor dat de inwoning van de Heilige Drie-eenheid dieper wordt telkens de ziel een hogere graad van genade – door de liefde - heeft bereikt. Dit kan zijn door vurigheid, door het martelaarschap, door afstand te doen van al zijn bezittingen of door een moeilijke taak te volbrengen. Op zo’n inspanningen openbaart God de Vader zich reeds totaal aan de ziel en zendt hem, in gelijke mate, de kennis tot het beminnen van Zijn Zoon en de Heilige Geest.

Zo dan is de genade in de Kerk krachtiger dan in elk van zijn kinderen. De liefdadigheid van de Kerk is groter en rijker. Het is de kerk die zich in allen en door allen keert naar de Godheid om Haar reeds te bezitten in wijsheid en in de liefde en om Haar nog meer te zoeken.

***Meer dan elke individuele ziel
is de Godheid het einddoel van de Kerk.***

(Bron: L’Eglise Sainte – Charles Journet)

“De Vasten is een gelegenheid om opnieuw christen te worden door een voortdurend proces van innerlijke verandering en vooruitgang in de kennis en de liefde van Christus. Bekering is nooit eens en voor altijd gedaan, maar is een proces, een innerlijke weg, heel ons leven, iedere dag” (Paus Benedictus, maart 2007)

De heilige Augustinus heeft gezegd dat ons leven één enkel oefening is in het verlangen om God te benaderen.

Heel het leven van een vurige christen is het ‘heilig verlangen’.

God is liefde en zijn liefde is het geheim van ons geluk.

Mededelingen

*Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag is de kapel open voor gebed vanaf 8u tot 9.10u

*Op zaterdagen is de H. Mis om 8.30u in de St. Teresia kerk te Ekeren-Bunt, gevolgd door aanbidding tot 9.30u

*Woensdag is er hier in de kapel geen H. Mis en ook geen Askruisje

*Vrijdag is de kapel open vanaf 14u voor meditatie over het lijden van Christus aan de hand van het *Improperia*.

Om 14.30u bidden we de *Rozenkrans* en om 15u de *Kruisweg*. Zo hoeft men zich die dag maar één keer te verplaatsen naar de kapel.

*Zondagen 10, 17 en 24 maart is de H. Mis telkens om 10u

*Witte donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag zullen de diensten ook in deze kapel zijn. De uren verneemt u later.

- Foyer Marthe Robin vzw
 - Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat
 - T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be
 - W: www.foyermartherobin.net
- Rek. nr: IBAN: BE28 4024 0365 8120 BIC KREDBEBB