

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat

wekelijks foyerblaadje 50 2021

Zondag 12 december

Derde zondag van de Advent

Rorate coeli desuper, et nubes, pluant justum.

Hemelen, dauwt van boven en wolken, regent de Rechtvaardige

*Vide Domine afflictionem populi tui,
et mitte quem misurus es:
emitte Agnum dominatorem terrae,
de Petra deserti ad montem filiae Sion:
ut auferat ipse jugum captivitatis nostrae.*

Heer, aanschouw de verdrukking van Uw volk en zend Uw afgezant;
zend vanuit Petra door de woestijn heen
naar de berg van Sion's dochter, het Lam,
dat over de wereld heerst en
het juk van de ballingschap van ons moet afnemen.

Epistel : Paulus aan de Fillipenzen, 4, 4 - 7

Evangelie : Johannes, 1, 19 - 28

“Verlicht de duisternis van onze geest door de genade van Uw komst” (gebed). Het is zo moeilijk om iedere dag juist te weten wat God van ons vraagt.

Bidden wij in blij vertrouwen tot Christus in ons ! “En moge de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, ons hart en ons verstand bewaren in Christus Jezus” (epistel). Uit: Dagmissaal

Derde zondag : Gaudete - verheugt u !

De week die nu komt behoort tot de aller innigste en heerlijkste van het Kerkelijk Jaar. Vandaag eerste de voorvreugde op het kerstfeest, en dan de viering van de Quatertemperdagen die geheel in dienst van de voorbereiding van Kerstmis staan.

Men ziet het nakende kerstfeest als een opgaande dageraad die tot kerstvreugde leidt. De boetekleur, het purper, verdwijnt even voor het rozerood: men verwacht de Koning als de rijzende zon. Het altaar mag vandaag met bloemen versierd worden.

Vergelijken we even: de 1^{ste} zondag lag de verlossing nog ver weg: “Gij zult de Mensenzoon zien komen..” Op de 2^{de} zondag hoorden we: “Christus komt...in Jeruzalem” - het Jeruzalem van de christenen is de Kerk. En nu deze 3^{de} zondag luidt het : “De Heer, Hij staat in uw midden”...door de genade.

De Mis begint met uitbundige vreugde: “Broeders, verheugt u in de Heer, ik herhaal het: verheugt u . De Heer is nabij !”(Introïtus)
Ja, wij christenen verheugen ons, omdat wij door het H. Doopsel tot Gods familie behoren.

Quatertemperdagen

In ieder van de vier seizoenen zijn er op een woensdag, vrijdag en zaterdag quatertemperdagen om te danken voor het voorbije – en te bidden voor het komende seizoen, ook bijzonder voor priesterroepingen.

Het zijn boetedagen die ons waardig moeten maken voor de verlossing die met de komst van Christus een aanvang neemt.

Deze week is de quatertemperwoensdag tevens een Maria-dag (het evangelie). Men kent dan ook de ‘Gulden Mis’, waaraan gelovigen een bijzondere waarde hechten door de voorspraak van Maria. De liturgie neemt hiervoor de votiefmis van Maria-in-de-Advent.

De quatertemperzaterdag zijn van oudsher dagen van de heilige wijdingen. Wij bidden dan voor heilige priesters. Uit: Dagmissaal

Vergeet niet: de Traditionele Latijnse Mis is de heilige Mis van alle tijden ! Zonder het ‘transcendente’ wordt godsdienst vlug verlaagd tot een ‘goed gevoel’. Het gaat in het Heilig Misoffer om een *opzien naar* en niet om een *samenkomen rond*.

Het Woord van God overstijgt de tijd. Menselijke opinies komen en gaan. Maar het Woord van God is gisteren, vandaag en morgen hetzelfde verankert in eeuwigheid. Niemand heeft het recht het Woord van God te veranderen of te verketteren.

Foyer(HUIZE) Marthe Robin vzw

• *Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat*

• *T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be*

W: www.foyermartherobin.net info@huizemartherobin.net

www.huizemartherobin.net www.facebook.com/huizemartherobin