

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat
wekelijks foyerblaadje nr 5- 2019
Zondag 24 februari 2019

De Heilige Kerk

“Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk.”

Alhoewel ons bijna dagelijks berichten bereiken over de mistoestanden in de kerk, toch is en blijft de kerk heilig. Want de kerk is de kerk van het geïncarneerde Woord, Jezus Christus.

In een aantal opeenvolgende korte artikels willen we dit verduidelijken. We putten hiervoor uit het boek “L’Eglise Sainte” van Charles Journet, kardinaal. (1891-1975)

De Godheid, einddoel van de Kerk

1. De Godheid, einddoel van het bovennatuurlijk leven

De kerk waarvan wij de heiligheid verkondigen is, te midden van de wereld, het zichtbare lichaam van het Woord dat het vlees heeft aangenomen. Dat Woord is God en God is heilig. Dit belijden is trouw blijven aan het evangelie.

Iemand die in mijn straat voorbij gaat en die ik bekijk vanuit het raam, daarvan kan ik zeggen dat ik hem een beetje ken. Ik zie bijv. dat hij groot is, dat hij jong is en sterk. Maar... als deze persoon nadien bij mij binnenkomt, mij beschouwt als een vriend, aan mij het geheim toevertrouwt dat hij in zijn hart draagt, dan ken ik die persoon op een nieuwe wijze: beter, dieper en innerlijk.

Zo kan men ook spreken als het over God gaat. Wanneer we nadenken over de wereld en de breekbaarheid ervan, dan begrijpen wij dat de wereld in zich onvoldoende verklaring draagt van zijn ontstaan. Ook dat zijn bestaan gebrekkig is, ergens is ontleend en behoeftig en vragend is.

Dat er bij wijze van spreken een onzichtbare bron van ‘*zijn*’ moet bestaan, een bron die in plaats van het *zijn* te *hebben*, de goedheid en de schoonheid te hebben, dat die bron het ‘*Zijn*’ zelf *is*, de goedheid

zelf, de schoonheid zelf en dat op een onvoorstelbare oneindige en volmaakte wijze. Op zulke ogenblikken kent ons verstand God. Maar het kent God slechts oppervlakkig door wat het waarneemt van buiten af: men kijkt in de spiegel van de wereld waarin God gereflecteerd wordt. God is de ondoorgrondelijke mysterieuze oorzaak van het universum.

De liefde kan nu op deze kennis volgen. Een dergelijke liefde op een dergelijke kennis is de mooiste vrucht die een bevrijde mens op natuurlijke wijze kan verwerven. En nochtans zijn de kennis en de liefde beperkt. Maar het is God zelf die deze kennis en liefde door Zijn genade kleur geeft in onze ziel.

God die zich laat kennen en beminnen door zijn schepping, beschouwt ons als zijn vrienden en wil ons rechtstreeks de verheven geheimen van zijn hart openbaren:

“Ik noem u geen dienaars meer, want de dienaar weet niet wat zijn heer doet, maar Ik heb u mijn vrienden genoemd, want Ik heb u alles meegedeeld wat Ik van de Vader heb gehoord”. (Joh, 15,15)

Zeker, *“Niemand heeft ooit God gezien”,* nochtans *“de Eniggeboren God, die in de schoot van de Vader is, Hij heeft Hem doen kennen”,* (Joh 1,18)

En de apostelen hebben ons Zijn mysterie verhaald:

“Wat wij prediken”, zegt de heilige Paulus, *“is een goddelijke, geheimvolle wijsheid, die verborgen was en die God van eeuwigheid heeft voorbestemd tot onze glorie.... wij verkondigen wat, naar het woord van de Schrift, geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en nooit in het hart van een mens is opgekomen, wat God heeft bereid voor wie Hem liefhebben”.* (1 Kor ,2, 6-9)

Ziehier *“de diepten van God”*, ziehier het intieme leven van de Heilige Drie-eenheid, ziehier wat wezenlijk de goddelijke natuur uitmaakt en wat wij de “Godheid” noemen, zoals wij “mensheid” noemen waar het onze natuur betreft.

De Godheid, het mysterie zelf van God, dat is het ware einddoel van de stichting van de kerk.

Een geliefde zoekt een zuivere gelijkenis van zichzelf in de benadering van een object. Want de wijze waarop een geliefde iets van zichzelf uitstraalt op wat rondom is- tot het bereikbaar is en hij het naar zich toetrekt-, zo ook verspreidt God rondom zich een zuivere gelijkenis van Zijn Wezen, die dringt door de dichte tralies waarin onze ziel gevangen zit, om haar uit haar natuurlijke slaap te halen en op te wekken tot bezinning over het bovennatuurlijke.

Hoe zouden wij komen tot het kennen, het beminnen en het verlangen naar de diepten van God als Hij ons niet eerst zelf door Zijn eigen Zoon *“het vermogen heeft gegeven om God te kennen”* en om *“te zijn in de ware God”*. (1 Joh v,20)

Deze nieuwe geest bezitten wij reeds hier op aarde.

“Ziet”, zegt de H. Johannes, *“welk een liefde de Vader ons heeft gegeven, dat wij kinderen van God genoemd worden”*. (1 Joh 3)

De H. Petrus spreekt over de grote en kostbare beloften die ons te wachten staan als wij ons onttrekken aan de verleidingen van de wereld en leven als *“deelgenoten aan de goddelijke natuur”*. (2 Petr 1,4)

Zoals de ogen zich richten naar kleuren, het gehoor naar de klanken, de dorstige mens naar de bron, zo keren wij, kinderen van God, ons naar de diepten van God. God is onze eindbestemming. God overstijgt al onze verlangens en leidt ons naar de hoogste toppen van liefde in Hem.

“Hij gaf aan Zijn volk de kennis van het heil voor de vergiffenis van de zonden”; (Lc 1,77)

“De knie gold voor de Hebreëën als zinnebeeld van kracht. Het buigen van de knie is zo het buigen van onze kracht voor de levende God en erkenning dat wij alles wat wij zijn, hebben van Hem”.

(Uit: De Geest van de Liturgie, Jozef Ratzinger p 144)

Mededelingen

*Iedere morgen is er gebed in onze kapel van 8u tot 9.10u. Wij bidden samen de rozenkrans

*Iedere zondag tot en met zondag 24 maart zal de H. Mis hier in onze kapel opgedragen worden om 10u. Nadien verneemt u het vervolg.

*Op zaterdagen is de H. Mis om 8.30u in de St. Teresia kerk te Ekeren-Bunt, gevolgd door aanbidding tot 9.30u

*Op zaterdag 2 maart en zondag 3 maart a.s. is er een Religieuze Beurs in Het Oude Klooster te Maleizen:

- zaterdag van 12u tot 17u

- zondag van 12u tot 18u

Zie onze flyer op onze website

- Foyer Marthe Robin vzw
 - Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat
 - T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be
 - W: www.foyermartherobin.net
- Rek. nr: IBAN: BE28 4024 0365 8120 BIC KREDBEBB