

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat wekelijks foyerblaadje nr 5 2020

Zondag 2 februari

Feest van Maria-Lichtmis

Maria-Lichtmis is het christelijk feest dat op 2 februari gevierd wordt. Dit is exact veertig dagen na Kerstmis (*veertig is een bijbels getal*). Dit feest werd al vroeg gevierd in Jeruzalem en is in de 7^{de} eeuw door Rome uit het Oosten overgenomen. De hoofdgedachte van dit feest is de komst van Christus als het *'Licht dat in de wereld komt'*. Maar het feest is ook doorweven met de voortdurende aanwezigheid van de moeder, waardoor dit feest een Mariafeest lijkt. De wijding van de kaarsen en de lichtprocessie zijn van Westerse oorsprong. Zij hebben voor ons de symbolische betekenis van Christus die het Licht is.

Vanaf de 10de/11de eeuw wijdde men met Maria-Lichtmis kaarsen. Gelovigen kregen sommige kaarsen mee naar huis om hen te behoeden voor onheil. De zegening en wijding van kaarsen gaat vooraf aan de heilige Mis. Eén van de gebeden luidt als volgt: *Heer Jezus Christus die het ware licht zijt dat alle mensen verlicht die in deze wereld komen, stort uw zegen uit over deze kaarsen en heilig ze met het licht van uw genade. Geef welwillend dat, zoals deze kaarsen met zichtbaar vuur ontstoken de duisternis van de nacht verdrijven, ook onze harten ontstoken worden door een onzichtbaar vuur en dat wij door de luister van de heilige Geest bevrijd mogen zijn van de verblindheid van alle zonden....*

Het feest is de herdenking van de Opdracht van de Heer en het zuiveringsoffer dat Maria veertig dagen na de geboorte van Jezus volgens de Joodse wet - zoals beschreven in Leviticus, hoofdstuk 12 - moest brengen in de Tempel.

In het evangelie zijn we samen met Maria en Jozef en het Kindje Jezus in de Tempel. Maria draagt het Kind in haar armen en biedt het reeds als *offer* aan God de Vader aan.

De evangelist Lucas verhaalt ons wat er gebeurde:

“Toen de tijd aanbrak waarop Maria en het kind volgens de Wet van Mozes gereinigd moesten worden, brachten zijn ouders Jezus naar Jeruzalem om Hem aan de Heer op te dragen, volgens het voorschrift van de Wet des heren: elk eerstgeborene van het mannelijk geslacht moet

aan de Heer worden toe geheiligd, en om volgens de bepalingen van de wet des heren een offer te brengen, namelijk een koppel tortels of twee jonge duiven. Nu leefde er in Jeruzalem een zekere Simeon, een wetgetrouw en vroom man die Israëls vertroosting verwachtte, en de heilige Geest rustte op hem. Hij had een godsspraak ontvangen van de Heilige Geest dat de dood hem niet zou treffen voordat hij de Gezalfde des Heren zou hebben aanschouwd. Door de H. Geest gedreven was hij naar de tempel gekomen. Toen de ouders het kind Jezus daar binnenbrachten om aan Hem de voorschriften der Wet te vervullen, nam ook hij het kind in zijn armen en verkondigde Gods lof met de woorden: Uw dienaar laat Gij, Heer, nu naar Uw woord in vrede gaan: mijn ogen hebben thans Uw Heil aanschouwd dat Gij voor alle volken hebt bereid; een Licht dat voor de heidenen straalt, een glorie voor Uw volk Israël. Zijn vader en moeder stonden verbaasd over wat van Hem gezegd werd. Daarop sprak Simeon over hen een zegen uit en hij zei tot Maria, Zijn moeder: *Zie dit Kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël, tot een teken dat weersproken wordt, opdat de gezindheid van vele harten openbaar moge worden; en uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord.* Er was ook een profetes, Hanna, een dochter van Fanuel, uit de stam van Asar. Zij was hoogbejaard en na haar jeugd had zij zeven jaren met haar man geleefd. Nu was zij een weduwe van vierentachtig jaar. Zij verbleef voortdurend in de tempel en diende God dag en nacht door vasten en gebed. Op dit ogenblik kwam zij naderbij, dankte God en sprak over het Kind en allen die de bevrijding van Jeruzalem verwachtten. Toen zij alle voorschriften van de Wet des Heren vervuld hadden, keerden zij naar Galilea, naar hun stad Nazareth terug. Het Kind groeide op en nam toe in krachten; Het werd vervuld van wijsheid en de genade Gods rustte op Hem” . (Lc. 2, 22-40)

Dit feest is het feest van het Licht, het feest van het goddelijk leven van Christus in ons. “Christus”, zei de oude Simeon, “is het Licht tot verlichting van de heidenen”. Hij verdrijft de duisternis.

Met Kerstmis nemen slechts weinigen het Licht aan. Met Driekoningen straalt het Licht, Jezus, over Jeruzalem. Jeruzalem, dat is de Kerk. En de heidense wereld komt uit de duisternis naar het stralend Licht ! Het feest van Lichtmis is een jubelend getuigenis van christenen die erkennen dat God in het kind Jezus een ware Redder voor de mensen heeft gebracht.

De directe verwijzing naar het lijden en de dood van Jezus zijn een pijnsteek voor Maria, die niet weet wat er met Haar Kind zal gebeuren, maar die alles bewaart en aanvaardt in Haar hart.

Gods wil is ook de wil van Maria. Daarom kwam Zij in de traditie van dit feest ook centraal te staan. De H. Maagd Maria is zo innig met Haar Kind verenigd, dat het feest een bijna mariaal karakter heeft. Maria is de Onbevleete, de geheel zuivere, die zich uit nederige onderdanigheid onderwerpt aan de Joodse wet van de zuivering. Maria biedt haar Kind, dat ons allen zal verlossen, aan God aan. Lichtmis is het feest van onze Verlosser, voorspeld door de profeet Malachias en dat hoorden we in het Epistel en in het Evangelie.

Uit en naar Jaargang Homilies-Pastoor Van der Voort

Traditioneel worden ter gelegenheid van deze dag pannenkoeken gebakken. Dat wordt op twee manieren verklaard. 2 februari was vroeger één van de twee dagen waarop de plattelandsbevolking van werk of hoeve kon veranderen – de andere dag was 11 november (Sint-Maarten). Het feest werd 's avonds gevierd met een soort haardkoeken, die later evolueerden naar pannenkoeken. Het oudst geschreven recept staat in een kookboek van 1439. Maar waarschijnlijk waren er in de Romeinse tijd en zelfs vroeger al pannenkoeken, want meel en water en eieren waren wel overal voorradig. De pannekoeken-mix is een Amerikaanse uitvinding van 1889.

Ich habe genug, de geliefde cantate van Johann Sebastian Bach, heeft het 'Feest van de Opdracht van de Heer' als onderwerp. Ze is geschreven voor een bas-stem, vanuit het standpunt van de oude Simeon die 'voldaan' is na het zien van Jezus in de tempel. Bach schreef over Simeon nog een cantate.

Bron: Leca, Kerknet

Kerkgang : Naar het voorbeeld van de heilige Maagd Maria die haar kind Jezus aan God opdroeg bij haar tempel-gang, was er ook het godsvruchtig gebruik van moeders die hun kind opdroegen aan God in dankbaarheid voor de gelukkige geboorte. Dit was meestal zes weken na de geboorte van het kindje. De priester zegende de moeder terwijl zij in de linkerhand een kaars hield en in de rechterhand het kindje. Ze hield in die hand ook de stola van de priester vast. Er werd gebeden aan het zijaltaar. Soms kreeg de moeder een sluier en het kindje een scapulier. Deze zegening wordt voor het eerst in de elfde eeuw in Duitsland vermeld ofschoon de gewoonte al in de 9e eeuw bekend moet zijn geweest. Ze werd algemeen in de Katholieke Kerk. Op vele plaatsen was - en is - er ook een processie met de lichtende kaarsen, als tegenhanger van de vroegere heidense fakkeltochten.

In onze streken gaf de dorpspastoor ieder jaar op 2 februari eveneens aan alle kinderen de zegen en werden de kaarsen ontstoken en in processie rond gedragen.

Spijtig dat deze mooie traditie verdween na 1960. Niet spijtig voor iedereen, want als u geboren bent voor 1960 behoorde u meer dan waarschijnlijk tot die gelukkige baby's die op 2 februari gezegend werden in de kerk.

Mededelingen

*Maandag tot en met vrijdag is onze kapel open voor gebed vanaf 8.10u tot 9.10u. Rond 8.30u bidden we samen de rozenkrans.

*Zaterdag 8 februari is er een H. Mis om 8.30u in de St Teresiakerk – Ekeren, gevolgd door aanbidding tot 9.30 u. Nadien bent u uitgenodigd voor het uitgebreid ontbijt in Huize Marthe Robin. Graag inschrijven voor vrijdagmorgen. Welkom !

Opgelet !!!

De H. Missen op zondag zullen beurtelings om 10 u en om 11.30 u zijn!!!

*Zondag 9 februari is de Heilige Mis in onze kapel **om 11.30u**

*Zondag 16 februari is de H. Mis in onze kapel **om 10 u**

Foyer(HUIZE) Marthe Robin vzw

• Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat

• T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be

W: www.foymartherobin.net info@huizemartherobin.net

www.huizemartherobin.net www.facebook.com/huizemartherobin