

**FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat**

**wekelijks foyerblaadje nr 49 2021**

*Zondag 5 december*

**Tweede zondag van de Advent**

***Epistel*** : Paulus aan de Romeinen 15, 4 - 13

***Evangelie*** : Mattheus 11, 2 - 10

***Rorate coeli desuper, et nubes, pluant justum.***

*Hemelen, dauwt van boven en wolken, regent de Rechtvaardige*

***Peccavimus, et facti sumus tamquam immundus nos,***

***et cecidimus quasi folium universi:***

***et iniquitatis nostrae quasi ventus abstulerunt nos***

***abscondisti faciem tuam a nobis***

***et allisisti nos in manu iniquitatis nostrae***

*Wij hebben gezondigd, wij zijn geworden als een onreine,  
als het blad van de boom zijn we allen gevallen.*

*Gij hebt Uw aangezicht voor ons verborgen  
en ons terneer geslagen door de hand  
van onze eigen ongerechtigheid*

“Heer, leer ons de aardse goederen te verachten en de hemelse lief te hebben” (slotgebed). Het leven van iedere dag is een stap naar de eeuwigheid, naar het volkomen geluk in Christus die ons heden zegt: “Zalig is hij die geen aanstoot aan Mij neemt” (evangelie).

Uit: Dagmissaal

De Advent, begin van een nieuw liturgisch jaar, nodigt ons uit om na te denken over de tijdsdimensie, iets dat elkeen altijd sterk fascineert. Wij zeggen allemaal dat wij geen tijd hebben, want het dagelijkse levensritme is hectisch geworden. In dat verband heeft de Kerk ‘een blijde boodschap’: God geeft ons Zijn tijd.

Wij hebben steeds weinig tijd; vooral voor de Heer, wij kunnen en willen soms geen tijd vinden. Wel, God heeft tijd voor ons! Ja, God geeft ons Zijn tijd, want Hij is met Zijn woord en heilswerk in de

geschiedenis binnen-getreden om ze voor het eeuwige te ontsluiten, om ze tot geschiedenis van het verbond te maken. In dat perspectief is de tijd in zich reeds een fundamenteel teken van Gods liefde: een gave die de mens, naar waarde kan schatten of kan verkwisten,

Er zijn drie grote zuilen in de tijd, die ritme geven aan de heilsgeschiedenis: in het begin is het de schepping, in het midden is het de menswording met de verlossing en op het einde wordt het de wederkomst met het laatste oordeel.

Maar men dient die drie momenten niet alleen chronologisch te zien.

Zelfs al ligt de schepping aan de oorsprong van alles, zij is ook vervat en realiseert zich in de wording van de kosmos tot aan het einde der tijden.

Dit geldt ook voor de menswording-verlossing. Ook al heeft dit zich voorgedaan op een precies ogenblik in de geschiedenis, namelijk Jezus' verblijf op aarde, toch strekt het actieterrein daarvan zich uit over heel de voorafgaande en de daaropvolgende periode.

En op hun beurt, oefenen de wederkomst en het laatste oordeel, waarop het Kruis van Christus een beslissende anticipatie was, invloed uit op het gedrag van de mensen in iedere tijd.

De liturgische tijd van de Advent viert de komst van God op haar twee momenten: vooreerst nodigt zij ons uit de verwachting levendig te houden van de glorievolle wederkomst van Christus. Maar nu Kerstmis nadert, herinnert ze ons er ook aan het Woord te ontvangen dat voor ons heil is mens geworden.

Doch God, Jezus, komt voortdurend in ons leven. Gods oproep wordt reeds op de eerste zondag van de Advent met kracht aangeboden. "Weest waakzaam!"

Het is tot ons allen gericht, want iedereen zal, op het uur dat God alleen kent, geroepen worden om rekenschap te geven van zijn leven. Dat houdt een juiste onthechting in van aards bezit, oprecht berouw over zijn fouten, actieve liefde voor de naaste en vooral nederige en vertrouwende overgave in de handen van God, onze tedere en barmhartige Vader.

De Maagd Maria, Moeder van Jezus, is een icoon van de Advent. Roepen wij Haar aan opdat Zij ons, ook ons, zou helpen bij onze voorbereiding voor de Heer die komt.

*Naar Paus Benedictus : Angelus van zondag 30 november 2008*

## **Maria Onbevleete Ontvangenis**

Reeds in de achtste eeuw vierde men in het Oosten de Ontvangenis van de H. Maagd. Door de Benedictijnen werd het feest in het Westen bekend en steeds meer gevierd, totdat paus Pius IX op 8 december 1854 als geloofspunt (dogma) heeft afgekondigd dat de H. Maagd, vanaf het eerste ogenblik van Haar ontvangenis in de schoot van haar moeder Anna, van alle erfsmet is gevrijwaard.

*Paus Benedictus XVI: Hoogfeest van de Onbevleete Ontvangenis*

Op de weg van de Advent schittert de ster van Maria Onbevleete Ontvangen, “teken van vaste hoop en vertroosting” (Tweede Vaticaanse Concilie, Lumen Gentium, 68). Om tot Jezus, het ware Licht, te komen, de Zon die alle duisternis in de geschiedenis verdreven heeft, hebben wij dicht bij ons licht nodig, mensen die het licht van Christus uitstralen en zo de weg verlichten die we moeten gaan. En wie is stralender dan Maria? Wie kan beter dan Zij, de dageraad die de dag van het heil heeft aangekondigd, voor ons de ster van de hoop zijn? (cfr. encycliek “Spe salvi”, 49).

Daarom laat de liturgie ons vandaag, dicht bij Kerstmis, het hoogfeest vieren van de Onbevleete Ontvangenis van Maria: het mysterie van Gods genade dat, vanaf het eerste ogenblik van Haar bestaan, dit schepsel omhulde dat bestemd was om Moeder van de Verlosser te worden, door haar te behoeden voor de besmetting van de erfzonde.

Door naar Haar te kijken erkennen wij de grootte en schoonheid van Gods plan voor elke mens: heilig en onbevleete worden in de liefde (cfr. Ef. 1,4) naar het beeld van onze Schepper.

Wat een grote gave de Onbevleete Maagd Maria tot Moeder te hebben! Een Moeder die straalt van schoonheid, die doorzichtig is voor Gods liefde. Ik denk aan de jongeren van vandaag die opgroeien in een milieu dat verzadigd is van boodschappen die hen verkeerde voorbeelden van geluk voorspiegelen. Deze jongeren, jongens en meisjes, riskeren de hoop te verliezen omdat zij als weeskinderen zijn van de ware liefde die het leven zinvol maakt en vervult met vreugde. Het was een onderwerp dat mijn geëerde voorganger Johannes Paulus II zeer dierbaar was, hij die aan de jeugd in onze tijd Maria zo dikwijls getoond heeft als de ‘Moeder van de schone liefde’. Talrijke ervaringen tonen ons helaas dat adolescenten, jongeren en zelfs kinderen, het gemakkelijke slachtoffer zijn van gecorrupteerde liefde, bedrogen door volwassenen zonder

scrupules die zichzelf en anderen voorliegen en hen in de doodlopende straatjes van de consumptiemaatschappij lokken: zelfs de heiligste werkelijkheden zoals het menselijke lichaam, tempel van de God van liefde en het leven, worden een voorwerp voor consumptie en dit op steeds jongere leeftijd, reeds vóór de adolescentie. Wat een droefheid wanneer jongeren de zin voor het wonder verliezen, de vreugde van de schoonste gevoelens, de waarde van eerbied voor het lichaam dat de mens en zijn ondoorgroendelijke mysterie openbaart!

Maria, de Onbevleete, die wij in heel haar schoonheid en heiligheid beschouwen, brengt ons dat alles in herinnering. Van op het kruis heeft Jezus Haar toevertrouwd aan Johannes en al Zijn leerlingen (cfr. Joh. 19,27) en sindsdien is Zij Moeder geworden, Moeder van hoop voor heel de mensheid.

Wij richten ons in gelovig gebed tot Haar en begeven ons in de geest op bedevaart naar Lourdes waar juist vandaag een jubileumjaar begint ter gelegenheid van de 150e verjaardag van haar verschijningen in de grot van Massabielle. “Maria Onbevleete Ontvangenis, Sterre der zee, verlicht ons en leid ons op onze weg naar God!” (encycliek “Spe salvi”, 50).

*Angelus toespraak paus Benedictus XVI op 8 december 2007*

## **Het genade-uur op 8 december**

Men brengt dit uur door in gebed, in een kerk, kapel of thuis, weg van alle afleidingen, met volle concentratie op het gebed.

Begin dit uur met het driemaal bidden van Psalm 51 met uitgestrekte armen. De kapel is open !

## **Geschreven voor onze tijd ?**

Enkel diegenen die geloven weten wat er nu werkelijk in de wereld gebeurt; de grote massa mensen zonder geloof zijn onwetend van de vernietigende processen die zich nu voltrekken, omdat zij de visie op het ‘Hogere’ hebben verloren.

*Aartsbisschop Fulton J. Sheen*

*Foyer( HUIZE) Marthe Robin vzw*

• *Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat*

• *T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be*

*W: [www.foyermartherobin.net](http://www.foyermartherobin.net) info@huizemartherobin.net*

*[www.huizemartherobin.net](http://www.huizemartherobin.net) [www.facebook.com/huizemartherobin](http://www.facebook.com/huizemartherobin)*