

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat

wekelijks foyerblaadje nr 48 2021

Zondag 28 november

**Eerste zondag van de Advent
ADVENT**

Tijd van wachten en verwachten

Rorate coeli desuper, et nubes, pluant justum.

Hemelen, dauwt van boven, regent de Rechtvaardige

Ne irascaris Domine, ne ultra memineris iniquitatis:

Toorn niet, o Heer, en gedenk niet langer ongerechtigheid:

ecce civitas Sancti facta est deserta: Sion deserta facta est:

zie, uw heilige Stad is een woestijn geworden, Sion is verlaten,

Jeruzalem desolata est: domus sanctificationis tuae et gloriae tuae,

en verwoest is Jeruzalem, uw heilige en roemvolle tempel,

ubi laudaverunt te patres nostri.

waarin onze vaders uw lof zongen.

Epistel : Paulus aan de Romeinen, 13, 11 - 14

Evangelie : Lucas, 21, 25 – 33

“Heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing is nabij “ (evangelie). Wij mogen geen ontmoediging kennen tegenover de werkelijkheid van het leven, tegenover onze zwakheid, tegenover de beproevingen . Want Christus is ons nabij door de genade van ons doopsel én door het offer dat wij door Hem mogen opdragen.

Door de zonde van Adam ging het mensdom gebukt onder een zondelast die God alleen kon wegnemen. Toen de eerste mensen uit het aards paradijs werden verdreven, droegen zij met zich mee de verre belofte van de Verlosser. Deze belofte is het antwoord op het heimwee van het menselijk hart.

Daarom is de Advent op de eerste plaats een tijd van vertrouwend uitzien naar Gods liefdevolle barmhartigheid, die ons in Christus geopenbaard wordt.

Deze naderende komst van de Verlosser beluisteren wij bij de profeten van het Oude Verbond, vooral bij Isaïas. Steeds nader komt Christus; en wij horen St. Jan de Doper, de laatste van de profeten,

die tevens de Voorloper is van Christus. Maar de meest sprekende zekerheid geeft ons Maria die in Haar maagdelijk moederschap de draagster is van onze Verlosser. Door Haar weten wij dat Christus nabij is.

Maar de Advent draagt ook de stemming van berouwvolle inkeer en boete (paars, geen orgelspel). Het is om onze zonden dat Christus mens wil worden en de zware schuldenlast dragen tot de hoogste verzoening op Calvarië.

In de Advent beleven wij dus opnieuw met onze moeder de H. Kerk het eeuwenoude heimwee van de mensheid die vraagt om verlossing. Wij dragen ook in ons dat verlangen naar het hemels Jeruzalem, waar Christus de glorievolle overwinnaar zal zijn door Zijn menswording, offer en verrijzenis en ons tot deelgenoten zal maken van Zijn glorie. Daarom vragen wij in de Advent de voortdurende wedergeboorte van Christus in ons door de genade *(Uit het missaal)* De Menswording van God is een mijlpaal in de geschiedenis van het mensdom.

De komst van de Messias kende een reeks van opeenvolgende fasen:
- Zijn komst werd, als van geen enkele andere godsdienststichter, want Hij, Jezus Christus is de enige, eeuwen daarvoor voorzien door de profeten, vooral door de profeet Isaïas.

- Zijn komst werd verwezenlijkt in het mysterie van de boodschap van de Engel aan Maria: “*Gij zult ontvangen van de H. Geest*”.

- Zijn komst werd geopenbaard door de engelen aan de Joden in de persoon van de herders en aan de heidenen in de persoon van de Wijzen uit het Oosten.

- Zijn komst werd officieel openbaar gemaakt door Johannes de Doper, die Jezus en Zijn verlossingswerk aankondigde. Hij baande de weg naar Jezus. *(Uit: Foyerblaadje dec. 2007)*

In het Credo bidden en belijden wij:

“Qui propter nos homines et

propter nostram salutem descendit de coelis.

Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine

et homo factus est.”

“Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil, uit de hemel neergedaald. Hij heeft het vlees aangenomen door de Maagd Maria en is mens geworden.”.

Verantwoordelijke C;C

Huize Marthe Robin vzw Brasschaat Tel. 03 – 645 14 67