

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat

wekelijks foyerblaadje nr 47 2021

Zondag 21 november

Laatste zondag na Pinksteren

Epistel : Paulus aan de Kolossenzen 1, 9 – 14

Evangelie : Mattheus 24, 15 – 35

Wij naderen het einde van het kerkelijk jaar. Wij luisteren naar de vermaning van de H. Paulus die ons zegt onze uitverkiezing als christen indachtig te zijn (epistel) en vragen dringend tot het einde te mogen volharden (slotgebed).

De Kerk richt onze aandacht naar de eeuwigheid (oratio, offertorium en postcommunio). Al het aardse zal voorbijgaan en Christus zal als rechter komen om over allen te oordelen (evangelie). Overtuigd van onze zwakheid en onvolmaaktheid, die wij in het afgelopen jaar zo dikwijls en zo pijnlijk hebben ervaren, richten wij ons in dankbaarheid tot God, onze Vader, die ons immers alle waardigheid heeft verleend. Wij vragen te mogen deel hebben aan het lot van de heiligen in het volle licht. God brengt ons over naar het rijk van zijn beminde Zoon (epistel).

Daarom besluiten wij dit kerkelijk jaar met het heerlijk gebed, een kreet van eindeloos verlangen, uit het boek der Openbaring:

AMEN ! HEER JEZUS KOM !

Uit: Dagmissaal

Het einde is nog niet nabij. Maar het komt én heel onverwacht. Dit geldt zowel voor het einde van Jeruzalem als voor het einde van de wereld. Het ene is het teken voor het andere.

In de tempel zal men de verwoesting kunnen zien. De profeet Daniël heeft het voorspeld. Christus ziet het en voorspelt het eveneens. De heilige stad wordt geprofaneerd.

Ook het einde van de wereld zal zich snel en onverwacht voltrekken.

Toen Christus die woorden sprak, klonk het heel onwaarschijnlijk. Toch geschiedde de verwoesting van de Tempel in het jaar 70. En nog wel door de Romeinen die er toch de beschermers van waren.

Verwoestingen van steden, het zijn waarschuwingen dat de veiligheid van mensen geen echte veiligheid is. Alles op aarde zal een einde kennen en met grote ellende gepaard gaan.

Het einde zal plots komen, “want men kent dag noch uur”. Daarom moet men waakzaam zijn, opdat het oordeel geen hoogtepunt van vrees en ellende zou worden.

De Mensenzoon die zal verschijnen werd door velen afgewezen en ter dood gebracht. Geen wonder dat zelfs de christenen die met een ‘ja-woord’ het geloof hebben beleefd, angsten zullen uitstaan.

Elkeen zal zich beroepen op de barmhartigheid van God. Want elkeen zal er als aangeklaagde staan voor Gods aanschijn..

Dan zal de definitieve scheiding gebeuren tussen de uitverkorenen en de verworpenen.

Voor ieder persoonlijk en voor heel de gemeenschap van de Kerk wordt dit oordeel het uur van de genade. Enkel voor de rechtschapenen wordt de genade tot een glorielicht.

Zoals de ondergang van Jeruzalem de ontplooiing is van de wereldkerk, zo is de ondergang van de wereld de volle uitbloei van de Kerk in de nieuwe wereld, de Hemel.

Er zullen geen voortekenen zijn.

Wanneer iemand denkt het einde te kunnen voorspellen aan de hand van astronomische berekeningen of natuurkundige of geologische onderzoeken, of voortgaande op de getallen vanuit de Apocalyps of de uitspraken van mystiekers, dan berust het op een dwaling.

Alleen God de Vader kent dag en uur. Wanneer de tekenen zichtbaar worden, is het einde reeds daar.

Beste mensen, vertrouw u toe aan Jezus en Maria, legt uw leven in de handen van God, richt uw blik op de eeuwigheid.

“Luistert naar Hem”, woorden van God de Vader op de berg Tabor.

Amen

Uit: Jaargang Homilies Pastoor Van der Voort (+2011)

Foyer(HUIZE) Marthe Robin vzw

• Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat

• T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be

W: www.foyermartherobin.net info@huizemartherobin.net

www.huizemartherobin.net www.facebook.com/huizemartherobin