

## FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat

wekelijks foyerblaadje nr 46 2021

Zondag 14 november

Vijfentwintigste zondag na Pinksteren

Epistel : Paulus aan de Tessalonicenzen I: 1, 2 – 10

Evangelie : Mattheus, 13, 31 – 35

Gij zijt navolgers geworden van de Heer en een voorbeeld voor alle gelovigen (epistel). Dat is onze roeping in de wereld; Dan zal ons leven delen in de vruchtbaarheid van Christus en rijke vruchten dragen in ons en rondom ons (evangelie). De kracht daartoe vinden wij in de communie (slotgebed). Uit: Dagmissaal

### *November: wij leven om te sterven in de Heer*

Nader mijn God bij U, U naderbij.

Zij ook de weg daartoe een kruis voor mij.

Wat ook de toekomst zij, U nader nader bij.

Nader mijn God bij U, U naderbij

Uw komst verwachten wij, God onze Heer.

Uw licht ontvangen wij, steeds meer en meer.

't Armzalig hart van mij, breng Heer het nader bij.

Nader mijn God bij U, U naderbij

Daal met uw kracht, o Heer, in ons gemoed.

Sterk ons en voed ons Heer, met uw vlees en bloed.

Blijf waken aan mijn zij, trek, Heer, ons nader bij.

Nader mijn God bij U, U naderbij

Kort is ons leven, Heer, wij weten niet

Wie van ons morgen weer het licht nog ziet.

Breng mij iedere dag die ik beleven mag,

nader tot U mijn God, U naderbij.

Dat de zielen van de overleden gelovigen door uw barmhartigheid,  
o God, in vrede mogen rusten. Amen.

## Enkele woorden van de Zalige Carlo Acutis ( 1991 – 2006)

Carlo had altijd de ‘vier uitersten’ in gedachten: de dood, het oordeel, de hel en het paradijs. Het zijn de uiteindelijke zaken waar het om draait in ieders leven. Inderdaad, “Vanuit het geloof beschouwd bestaat er geen groter kwaad dan de zonde en niets heeft ernstiger gevolgen voor de zondaars zelf, voor de Kerk en voor de gehele wereld”. (KKK nr 1488)

Carlo leidde een volstrekt normaal leven, getuigt zijn vader, maar hij was zich er altijd van bewust dat wij allemaal op de een of andere dag zullen moeten sterven.

Wanneer iemand tegenover hem zijn plan voor de toekomst zei, antwoordde Carlo: “Ja, als wij morgen of overmorgen nog in leven zijn, want alleen God kent de toekomst”.

Om zijn tekortkomingen zoals verzotheid op lekker eten, luiheid, neiging tot kletsen, gauw afgeleid zijn tijdens het bidden van de rozenkrans te verbeteren, gaat Carlo iedere week te biechten. Hij zegt tegen zijn vrienden:

“ Om beter op te stijgen heeft de heteluchtballon het nodig de ballast te laten vallen. Dat is precies zo ook met de ziel: om zich naar de hemel te verheffen moet zij zich ontdoen van zelfs de lichtste gewichten van de dagelijkse zonden... Doe zoals ik en jullie zullen de resultaten zien !”

“Met Jezus verenigd te worden, zo verklaarde Carlo Acutis, dat is het doel van mijn leven. ... Wat ons werkelijk mooi maakt in de ogen van God is de wijze waarop wij Hem en onze naasten zullen hebben bemind”.

Laten we deze jonge heilige vragen in onze harten, door zijn tussenkomst, het heilig vuur dat Jezus op aarde is komen ontsteken, brandend te houden. Uit: Brief Abdij St Jozef – Flavigny

Het is een mooie traditie waarmee gelovige mensen afscheid nemen van mekaar na een korte of langere ontmoeting of een bezoek: “Tot morgen, tot ziens... als het God belieft !”

***God is de ontwerper en de eigenaar van alle leven  
God heeft gegeven, God zal ook nemen. Geloof jij de Heer !***