

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat
wekelijks foyerblaadje nr 43 2020
Zondag 25 oktober

Feest van Christus Koning

Epistel: H. Paulus aan de Kolossenzen: 1, 12 – 20

Evangelie: H. Johannes: 18, 33 – 37

Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat!
Laudate Dominum omnes gentes,
laudate eum omnes populi!

O Jezus, Koning van hemel en aarde, heerser over alle volkeren, van wie alle autoriteit uitgaat, geef dat alle volkeren U erkennen en dienen, nu en altijd en in alle eeuwen der eeuwen. Amen.

De laatste zondag van oktober viert men in de Traditionele Latijnse Liturgie het feest van Christus Koning.

Het feest van Christus Koning werd ingesteld door paus Pius XI in 1925 bij het zestiende eeuwfeest van het Concilie van Nicea. De encycliek die hij daartoe schreef was *Quas Primas*. Op genoemd Concilie werd plechtig uitgesproken dat Jezus de Zoon van God is en "één in wezen met de Vader": *Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo vero*"- God uit God, Licht uit Licht, ware God uit de ware God !

Paus Pius XI zag in de jaren '20 van de vorige eeuw de opkomst van nieuwe totalitaire regimes, die zich niet meer beriepen op een christelijk fundament. In zijn encycliek *Quas primas* schreef de paus duidelijk waarom Christus de Koning is, niet alleen over elke individuele persoon, maar ook over de volken en staten. Een citaat uit de encycliek *Quas primas*, waarmee dit hoogfeest werd aangekondigd:

"Christus is zowel voor de staat als voor individuen de gever van alle voorspoed en van echt geluk".

"Willen dus de staatshoofden hun eigen gezag onaangetast handhaven en de welvaart van hun land bevorderen en vergroten, dan moeten zij niet weigeren zowel voor hun eigen persoon als aan hun volk openlijk eerbiedige gehoorzaamheid te betonen aan Christus' gezag".

Bij die viering hoorde ook de plechtige toewijding van de gehele mensheid aan het Goddelijk Hart. Op dat concilie werd de geloofsbelijdenis geschreven die we tot op vandaag gebruiken, vooral in de Traditionele Latijnse Mis.

De naam ‘Christus Koning’ verwijst naar één van de drie functies van Jezus als Jezus is Koning, Priester en Profeet.

Een laatste week in de rozenkransmaand

Deze laatste week in de rozenkransmaand gaan we even terug naar Fatima, na 13 oktober 1917, en volgen een gesprek tussen Lucia en Francisco:

“Francisco, wat doe jij het liefst: Jezus troosten of de zondaars bekeren...?”

Hij antwoordt:- *“Ik troost liever de goede God. Heb jij niet opgemerkt hoe droevig Onze-Lieve-Vrouw was bij de laatste verschijning toen Ze zei dat de mensen God niet meer mogen beledigen, omdat Hij al zoveel beledigd wordt? Ik wil Jezus troosten en daarna de zondaars bekeren. Dan beledigen ze Hem niet meer.”*

Francisco gaat met Lucia naar school in Fatima. Dikwijls zegt hij onderweg: *“Ga jij maar naar school. Ik blijf hier in de kerk bij de ‘verborgen Jezus’. ...ik ga toch binnenkort naar de hemel”.*

Als Lucia van school terugkeert, ziet zij hem nog steeds voor het tabernakel. Wanneer hij ziek wordt en niet meer naar de ‘verborgen Jezus’ kan, vraagt hij aan Lucia zijn groeten over te brengen aan Jezus in het tabernakel.

Uit: Kinderen van God deel 2

Vraag: wordt er aan onze Eerste Communicantjes nog gesproken over de ‘verborgen Jezus’ in het tabernakel? Om eerlijk te zijn: als men met zijn rug naar het tabernakel staat, komt men weinig geloofwaardig over bij kinderen. Kinderen zijn eerlijk. Dus, dan geen eucharistische symbolen, maar een kerk versierd met vogelhuisjes, vlaggen, sterretjes e.d.???

Een grote traditie van de Kerk

Laten we ons tot de goede God wenden.

Dit is niet de eerste epidemie die de wereld heeft gekend en misschien zelfs niet de ergste, denk maar aan de Spaanse griep aan het einde van de Eerste Wereldoorlog, die meer dan vijftig miljoen doden heeft veroorzaakt! De Kerk stond in de frontlinies; als je een beetje nieuwsgierig bent, ga dan naar de fotografische archieven van die tijd, je kunt de nonnen zien die de zieken gingen verzorgen.... Christenen stonden in de frontlinie om de liefdadigheid te beoefenen, soms met gevaar voor eigen leven. Tijdens deze vreselijke Spaanse griepedemie ging de Kerk door met het vieren van de eredienst, men gebruikte de sacramenten, de sacramentaliën, de toevlucht tot de voorspraak van de heiligen, een grote traditie van de Kerk. We moeten hetzelfde doen, en ook spreek ik voor onze priesters: laten we niet zijn zoals die slechte herders die als ze de wolf – of het virus – in de verte zien verschijnen, wegvluchten. Laten we zijn zoals de goede herders. En merk op dat deze ziekte zoals we die

vandaag de dag zien, geen of minder invloed lijkt te hebben op kinderen. Misschien is dit wel een teken van God. Want in het Evangelie zegt Jezus Christus ons: “tenzij jullie opnieuw zoals kinderen worden, zullen jullie het Koninkrijk der Hemelen niet binnengaan”.

Uit de homilie 7 maart 2020 van E.H. Denis Puga, priester van het Instituut van Christus Koning, Hogepriester (ICKSP), in de kerk van- St. Nicolas du Chardonnet -Parijs.

Enkele doordenkertjes

“Wanneer uw kinderen klein zijn, spreek hen dan over God; wanneer ze groot zijn, spreek dan tot God over hen”.

H. Hiëronymus -ca 340 – 420

“De H. Mis is het mooiste wat de Kerk ons kan geven...Het is daarom dat de duivel ze ons langs ketterijen wil ontnemen”.

H. Alfonsus Maria di Liguori – 1696 - 1787

“Ik, voor mij, kan niets vinden in de boeken, behalve in het Evangelie. Daar heb ik genoeg aan”.

H. Teresia van Lisieux

“Zich ontdoen van de Traditie is zich verwijderen van de Kerk”

Mgr Lefèbvre – 1905 – 1991

“Het grote gevaar in deze tijd is niet de religie in de politiek, maar de politiek in de religie”. —

Zalige Aartsbisschop Fulton Sheen (1895-1979)

“De vijand van de Kerk is niet langer buiten de Kerk, maar binnen in de Kerk”.

Paus Pius X schreef dit in zijn 1^{ste} encycliek ‘E Supremi’ -1903. Hierin behandelde de paus het herstel van alle dingen in Christus. De paus uit zijn gevoel van onwaardigheid en citeert het streven van Anselmus van Canterbury. Hij beschouwde de toenmalige periode als een die geplaagd werd door problemen, en vreesde zelfs het einde der tijden. Hij wilde ingaan op de spirituele behoeften van de tijd, en benadrukte de katholieke standpunten met betrekking tot het huwelijk, educatie, respect voor andermans bezittingen, en het bewaren van orde en recht in de sociale klassen. Hij benadrukte de noodzaak van het opleiden van priesters en het bewaren van de hoogste moraal in seminaries.

H. Paus Pius X -1835-1914

Stop de handcommunie !

De Poolse Vereniging voor Christelijke Cultuur is een campagne gestart met grote borden langs de wegen: Stop de hand-communie !”.

Rorate Coeli 18 oktober

Vele roepingen bij de Traditionelen

De Traditionele Seminaries hebben geen plaats genoeg voor alle roepingen. Terwijl Diocesane Seminaries leeg staan bij gebrek aan roepingen in hun gevecht tegen het priestercelebaat en voor het vrouwelijk priesterschap, hebben de traditionele seminaries heel andere zorgen: ze hebben plaatsgebrek !

De seminaries van de St Petrusbroederschap (FFSP gesticht in 1988) in Wigratzbad én van Filippus Neri van het Instituut van Christus Koning Hogepriester (ICRRS gesticht in 1990) te Gricigliano zitten overvol. Hier loopt de kelk over ! - en is men genoodzaakt plaatsen bij te creëren voor vele priester-kandidaten. Zo zie je maar dat ‘echtheid’ aantrekt en beloond wordt !

Het feest van Christus Koning wordt volgens de traditie geplaatst voor het feest van Allerheiligen en legt daarbij de nadruk op Christus’ koningschap over alle volkeren op aarde !

Zondag 1 november Allerheiligen: H. Mis om 11.30 u

Maandag 2 november Allerzielen:

H.Mis om 11 u, vooraf biechtgelegenheid

Foyer(HUIZE) Marthe Robin vzw

• Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat

• T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be

W: www.foyermartherobin.net info@huizemartherobin.net

www.huizemartherobin.net

www.facebook.com/huizemartherobin