

## FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat

*wekelijks foyerblaadje nr 42 2020*

*Zondag 18 oktober*

### **Twintigste zondag na Pinksteren**

**Epistel:** H. Paulus aan de Efeziërs: 5, 15 - 21

**Evangelie:** H. Johannes: 4, 46 – 53

Met alle omzichtigheid moeten wij ons leven inrichten, want het zijn kwade dagen ( epistel). Daarom moeten wij met het geloof van de hoofdman naar Christus gaan ( evangelie ), die in de eucharistie onze kracht en sterkte is (offergebed en slotgebed).           Uit het altaarmissaal

### **Het Kyrie: God ontferm u over ons**

*Waarom nu een bijdrage over het Kyrie? Omdat de duivel met een onvoorstelbare brutaliteit en barbaarsheid over de hele wereld miljoenen gelovigen van God weg leidt. Niet alleen lauwe zielen, maar vooral de Kerk verstikt hij in zijn macht.*

*Kyrie is een wereldwijde roep om hulp tot de Drie-ene God !*

We weten door een brief van paus Gregorius de Grote dat het Kyrie op het einde van de 6<sup>de</sup> eeuw in Rome andere aanroepingen verving. In de Gallische en Spaanse liturgie werd het Kyrie voorafgegaan door het Trisagion, de drievoudige aanroeping: *“Heilige God, heilige en sterke God, heilige, sterke en onsterfelijke God... heb medelijden met ons”*. Nu bidt men dit gebed op Goede Vrijdag, in het Latijn en in het Grieks, als een refrein van het Improperium, de verwijten van Jezus aan het volk dat Hem leidt naar de kruisdood.

De drievoudige aanroeping in het Kyrie van de Mis is in het Grieks : Kurios, Xristos, Kurios, eleco ( heb medelijden). Het Grieks is de taal die de Romeinse liturgie gebruikte tot ongeveer het midden van de 3<sup>de</sup> eeuw. Dat was zo tot de bedienaars zich de Latijnse taal zo eigen gemaakt hadden, dat zij in staat waren om van de Griekse Bijbel een juiste vertaling te leveren. De Bijbelse teksten, citaten en aanroepingen zijn immers de ruggengraat van de liturgie.

Vergeten we dus niet dat het Grieks de eerste taal was van het christelijke gebed; nadien kwam het Latijn. Het eeuwenlang bewaren van het Latijn in de liturgie bevestigt wel het diep-verantwoord

traditionalisme voor de heilige handeling: *“Zelf heb ik immers van de Heer de overlevering ontvangen, die ik op mijn beurt heb doorgegeven, dat de Heer in de nacht waarin Hij werd overgeleverd....”* (Kor I, 11, 23)

De herleiding tot driemaal drie van de aanroepingen: Kurios: de Vader, Xristos: de Zoon en Kurios: de Heilige Geest komt vanuit Frankrijk waar het Trinitaire dogma altijd krachtig verdedigd werd. Vandaar kwam ook -door Karel de Grote en diens raadgever Alcuin van York (8<sup>ste</sup> eeuw) - de toevoeging *‘Filioque’* in het Credo van Constantinopel: *“Qui est Patre Filioque procedit...”* - die de Heilige Geest voortbracht vanuit de Vader en de Zoon.

Er is een grote verwantschap tussen de oorspronkelijke aanroepingen met de talloze Griekse litanieën en het veelvuldig gebruik van litanieën in alle diverse liturgieën. Het aspect van het herhalen van het gebed - het aanroepen, vragen, smeken, zoeken (Lc 11, 9)– en de aanroeping tot God in naam van Jezus Christus (Joh 16, 23) heeft ontegensprekelijk een boete karakter.

De drievoudige aanroeping, zo beweerde men in de middeleeuwen, herinnert ons aan de drievoudige zonde waarvoor wij vergiffenis moeten vragen: *de erfzonde, de doodzonde en de dagelijkse zonde* of ook gezegd de drievoudige ellende van onwetendheid, van fouten en van straffen.

Maar, de drievoudige aanroeping driemaal herhaald - zoals in de Traditionele Latijnse Mis- heeft hier een algemeen aspect: voorbij de Drievuldigheid bezingt zij ook de hemelse glorie samen met de negen engelenkoren En eveneens de hele menselijke geschiedenis met zijn drie tijdperken die de H. Paulus benoemt als: *voor de Wet; onder de Wet; in de tijd van genade* (Rom 5, 13). Hier bevestigt het Grieks de universaliteit van de Kerk, haar roeping tot verkondiging en verzameling van alle volkeren over de hele wereld.

Tot slot moeten wij in het bijzonder wijzen op de zegenrijke betekenis van deze aanroeping .Het is de universele verkondiging van de triomf van het Kruis: waarvan het Grieks, één van de drie talen die van Pilatus mochten vermeld worden op het kruis. *“Jezus van Nazareth, Koning der Joden”*, vindt hier zijn oorsprong.

Want men mag zich niet vergissen: de drie aanroepingen betreffen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Maar ze richten zich in het

bijzonder tot de Heer Jezus, in al zijn majesteit van overwinning op de dood, herhaald op een sacramentele wijze op het altaar: de levende, ware Zoon van God, die de liturgie aanwezig brengt - in de ware zin van het woord - maar hier en nu in Zijn staat van glorie.

Tijdens de Heilige Mis zal Hij zich tonen, en Hij is er reeds, als een slachtoffer, werkelijk aanwezig en sacramenteel ten offer gebracht, maar ook in zijn actuele staat en dat is een staat van glorie.

Wat verheven is, is Zijn absolute triomf over de zonde, de dood, de hel. Deze overwinning, deze absolute triomf, is zeker bekomen door Zijn offer op Calvarië: *“En als mens verschenen heeft Hij zich vernederd, door gehoorzaam te worden tot de dood, tot de dood op het kruis. Daarom heeft God Hem zeer verheven ....”* ( Fil, 2,8-9 )

Men kan het niet genoeg herhalen: altijd en vanaf het begin heeft de heilige eredienst zich gewijd en gericht naar het Kruis, het glorierijke overwinnende Kruis, waarvan de tegenwoordig stelling zich op het altaar overstijgt.

Uit: La messe, une forêt de symboles – Claude Barthe

## **Mondmaskers werden mond- en neusmaskers: gezichtsmaskers**

*Iemand schrijft:*

Ik heb voldoende gelezen over de strafkampen in de Goelag, en de Duitse kampen. Mij interesseerde de vraag hoe het mogelijk is dat politie, beulen en andere functionarissen in het systeem zo om konden gaan met (de waardigheid van) andere mensen als zij deden, schijnbaar zonder geweten.

Ik heb daaruit geleerd dat stap 1 altijd was het afnemen van de persoonlijkheid van de slachtoffers, bijv. door ze hun naam af te nemen - men werd een nummer-, hun kleding, enz. De depersonalisering is stap 1, wat dan volgt is de autoritaire onderwerping: stap 2.

De wereldwijde introductie van het verplichte gezichtsmasker is een voorbeeld van een enorme wereldwijde depersonalisering.

Een kind van God hoort - specifieke gevallen daargelaten - zijn gezicht niet te bedekken in de omgang met anderen. Het masker is een gevaarlijke opmaat voor iets heel anders.

## **Abortus, van verbod om te doden verworden tot recht om te doden en het vaccin**

In 2015 werd een babymeisje geaborteerd. Het was een ‘waterzak’-abortus, bijzonder geselecteerd opdat het kind levend zou blijven als al haar organen zouden weg genomen worden, een kostbare oogst. Haar naam is Walvax2. Zij is een nieuwe foetus-cel in vaccins.

Van verbod tot doden tot recht om een mens te doden, zo diep zijn we gevallen !

Bron: Pro Vita

## **Paus Benedictus XVI: God verduisteren in de Liturgie is dé oorzaak van de crisis in de Kerk.**

In oktober 2017 schreef de paus Benedictus XVI in het voorwoord van de Russische uitgave van het boek “*De theologie van de Liturgie*” dat een wijd verspreid misverstaan van de liturgische vernieuwing de Kerk in gevaar heeft gebracht. Het heeft geleid tot het plaatsen van “*de mens met zijn eigen handelen en creativiteit in het centrum van de eredienst*”. Paus Benedictus voegt eraan toe dat de Kerk leeft van een correcte viering van de heilige liturgie. Maar wanneer het voorrang geven aan God niet langer meer evident is in de liturgie en in het leven, dan is de Kerk in groot gevaar. Niets gaat boven de goddelijke eredienst. God en de liturgie schijnen niet meer belangrijk te zijn. Men heeft nood aan alles, behalve aan God. Wanneer God niet belangrijk meer is dan veranderen ook de andere criteria. Men zet God opzij en men geeft zich over aan de aardse beperkingen die de mens tot slaaf maken van materiele zaken en machten. Dat ondermijnt de menselijke waardigheid.

***Zondag 25 oktober is de H. Mis in onze kapel om 11.30 u***

***Zondag 1 november: Allerheiligen: H. Mis om 11.30 u***

*Foyer( HUIZE) Marthe Robin vzw*

• *Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat*

• *T: 00(32) 03 645 14 67 • E: [foyer.marthe.robin@skynet.be](mailto:foyer.marthe.robin@skynet.be)*

*W: [www.foymartherobin.net](http://www.foymartherobin.net) [info@huizemartherobin.net](mailto:info@huizemartherobin.net)*

*[www.huizemartherobin.net](http://www.huizemartherobin.net) [www.facebook.com/huizemartherobin](https://www.facebook.com/huizemartherobin)*