

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat

wekelijks foyerblaadje nr 40 2020

Zondag 4 oktober

Feest van O.L.V. van de Rozenkrans

Epistel: Spreuken 8 , 22-24 en 32-35

Evangelie: Lucas 1, 26-28

Oktobermaand : Maria- én Rozenkransmaand

Reeds lange tijd kende men het gebruik van het gebedssnoer bij de monniken. De oorsprong van het rozenkransgebed moet worden gezocht in de vervanging van het monastieke psalmgebed: het bidden van 150 maal een Weesgegroet is in feite een vereenvoudiging voor het gewone kerkvolk dat de 150 psalmen niet uit het hoofd kon opzeggen, zoals de kloosterbroeders dat wel konden. Door de prediking van de Dominicanen vond dit gebed een grote uitbreiding. Bij het bidden van de rozenkrans overweegt men de geloofsgeheimen: de blijde, de droeve, en de glorievolle mysteries. In 2002 voegde Paus Johannes Paulus II, aan het begin van het Jaar van de Rozenkrans, daar de 'vijf geheimen van het Licht' aan toe. Al deze 'geheimen' geven een soort samenvatting van het evangelie. Daarom kan men het rozenkransgebed ook een evangelisch gebed noemen. Paus Leo XIII breidde in de 19^{de} eeuw het feest van de Rozenkrans, bepaald op 7 oktober, uit naar de hele maand oktober, die zo Rozenkransmaand werd.

De naam 'rozenkrans' komt van de legende dat Maria de 'weesgegroetjes' van haar dienaren aanneemt en ze als rozen aan een snoer rijgt, waarmee Zij zich omkranst.

De rozenkrans en Michelangelo en de slag bij Lepanto

"In de Sixtijnse kapel, op de muur vlak boven het hoofdaltaar, heeft de wereldberoemde Michelangelo (1475-1564) het Laatste Oordeel geschilderd. Hij beëindigde dit schilderij omstreeks 1541 tijdens de voorbereiding van één der grootste concilies van de Kerk: het 'Concilie van Trente' in 1545.

Dit concilie moest de contrareformatie op gang brengen. In 1517 was Luther in opstand gekomen door bepaalde dogma's te verloochenen. In

de loop der jaren 1530 had deze opstand zijn hoogtepunt bereikt en kwam het plan om een algemeen concilie te houden.

Michelangelo was een vurig christen. Hij schilderde het Laatste oordeel om de kerkvaders op het concilie voor te bereiden. Het schilderij was bedoeld om de bisschoppen en kardinalen er aan te herinneren dat zij hun werkzaamheden zeer ernstig moesten opvatten omdat God hun minste woorden en daden zou peilen.

In zijn schilderij heeft Michelangelo alle dogma's opgenomen welke door de protestantse reformisten waren tegengesproken.

De Reformisten verzetten zich tegen iedere verering en devotie van Maria, de Moeder van God. Aldus gaf de schilder in zijn werk een ereplaats aan Maria, nl aan de rechterzijde van haar Zoon. Vervolgens, en vlak onder Maria, schilderde hij een gigantisch groot rozenkranssnoer dat vanuit de Hemel tot aan de aarde reikte en waaraan zich twee zielen vastklampten om tot de Hemel te geraken. Zo wilde hij zijn eigen devotie en die van het renaissance tijdperk tot Maria en haar rozenkrans weergeven.

Dertig jaar later (1571) zijn de Turken, onder de leiding van Selim de Dwaze, Europa binnengerukt. Selim was de zoon van Soliman de Luisterrijke, één van de grootste sultans van het Ottomaanse Keizerrijk. Soliman had een groot leger en een machtig vloot. Hij was een wijs man (Soliman betekent Salomon) maar hij poogde nooit Europa te veroveren. Maar zijn zoon, verblind door de macht welke hij geërfd had in 1566, besloot tot een aanval op Europa.

Die tijd was de H. Pius V paus te Rome. Hij deed een oproep tot een kruistocht tegen de Turken. Slechts weinigen verschenen op het appel: Don Juan van Oostenrijk, de Spanjaarden, de Venetianen en de kleine pauselijke vloot. Ze waren niet opgewassen tegen de Turkse vloot die driemaal groter was. Paus Pius V had als Dominicaan een grote verering voor de rozenkrans. Zo zette hij in Europa een Kruistocht van de Rozenkrans in om het christelijk leger te ondersteunen. Op 7 oktober hebben de christelijke strijdkrachten onder leiding van Don Juan en van Andrea Doria, de Turken aan de Griekse kusten, in de Golf van Lepanto, bevochten én verslagen. Don Juan erkende dat deze overwinning niet door de macht van de wapens werd behaald, maar wel door het gebed. In het Dogenpaleis van Venetië werd na de zeeslag van Lepanto onder het desbetreffende schilderij vermeld: *“Wij hebben de overwinning niet*

te danken aan macht en wapens noch aan de bevelvoerders, maar aan Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans”.

Als dank voor deze zegepraal werd het feest van de heilige rozenkrans uitgeroepen door paus Gregorius VIII en op 7 oktober bepaald.

Sindsdien en tot verering van de grote dominicanenpaus, de heilige Pius V, dragen alle pausen het dominicanenhabit.

In de laatste verschijning van Onze Lieve Vrouw te Fatima op 13 oktober 1917, verscheen de H. Maagd Maria als de Koningin van de Rozenkrans. In de ene hand hield Zij een rozenkrans en in de andere hand een scapulier. Eens had Onze Lieve Vrouw aan de heilige Dominicus (1170 – 1221) gezegd dat de rozenkrans en het scapulier ooit de wereld zouden redden.”

Uit: De macht van de Rozenkrans

Dit boeiend boekje met tal van voorbeelden is enkel verkrijgbaar bij

Huize Marthe Robin - Brasschaat!

Zie onze www.huizemartherobin.net

De Goddelijke Deugden

Voor ons geestelijk leven zijn de deugden die God ons schenkt van groot belang: het geloof, de hoop en de liefde. Zonder deze drie ‘goddelijke’ deugden kan men noch een degelijke christen zijn noch een goed geestelijk leven leiden.

Het geloof brengt de waarheid in onze ziel waardoor ons weten stijgt boven het natuurlijke weten en ons tot bovennatuurlijke mensen maakt. Het geloof krijgen we ingeprent op een sacramentele wijze bij het Doopsel.

De deugd van hoop - eveneens in de ziel geprent bij het Doopsel - laat ons toe boven dit leven uit te kijken, ons verlangen uit te drukken naar het eeuwige leven dat ons te wachten staat in de hemel. Daar zal in vervulling gaan wat wij hier op aarde reeds hopen.

De belangrijkste deugd is de deugd van de liefde. Ook ingeprent in de ziel bij het sacrament van het Doopsel is de liefde de enige deugd die door de goddelijke genade hier op aarde begint maar verder in de eeuwigheid blijft duren.

Wij zijn nu door de *liefde* al verenigd met de ware en enige drievuldige God en mogen *hopen* Hem ooit te ontmoeten in wie we nu reeds *geloven*. “*Gij zult de Heer, uw God, beminnen uit geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dat is het grootste en het eerste gebod*”.

Christus leert ons met deze woorden dat God beminnen het belangrijkste is in ons leven. Het is onvoldoende enkel 'iets' te vermoeden dat boven ons staat, met vage woorden over een transcendent 'iets' te spreken dat noch een persoon noch een beminnenswaardige werkelijkheid is. Of de onwaarheid niet te duiden in de oprukkende Islam die sommige woorden gebruikt die wij als christenen ook gebruiken, maar die God als de Drievuldige God, miskent. We zijn geroepen God te herkennen in zijn schepping, te erkennen als de allerheiligste drievuldige God en Hem te beminnen. De Kerk moet dit mysterie dikwijls herhalen en deze waarheid in ons geheugen prenten. Dan blijven we in de waarheid met ons geloof, onze hoop en onze liefde voor de Drie-ene God: Vader, Zoon en Heilige Geest.”

Naar het eerste gedeelte uit de homilie van pater Stefan op 27 september 11

Maria leidt altijd naar Jezus

“Jezus kwam op aarde voor de redding en heiliging van zielen en de H. Maagd bleef in volmaakte eenheid met wat Jezus deed. Haar deel als mede-verlosseres kan nooit losgemaakt worden van Hem. De eenheid tussen Jezus en Maria is zo ontworpen voor het plan van redding van de wereld. Elke daad, elke wens is bij Haar gericht op de voltooiing van Haar rol als mede-verlosseres in eenheid met Haar Zoon”.

*Uit: Op het einde zal Mijn Onbevlekt Hart triomferen
Enkel te koop in Huize Marthe Robin zie www.huizemarth robin.net*

De oude liturgische kalender - voor Vat. II- vermeldt voor vandaag het feest van de heilige Teresia van Lisieux ! In de nieuwe kalender valt dit feest op 1 oktober

Zondagen 4 – 11 – 18 – 25 oktober is de H. Mis om 11.30 u in onze kapel

Foyer(HUIZE) Marthe Robin vzw

- *Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat*
 - *T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be*
- W: www.foyermartherobin.net info@huizemarth robin.net
www.huizemarth robin.net www.facebook.com/huizemarth robin*