

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat
wekelijks foyerbladje
Zaterdag 25 januari 2020

Op 25 januari viert de Kerk de bekering van de heilige apostel Paulus. Samen met de heilige Petrus is hij één van de kopstukken in de katholieke Kerk.

In de Mis van deze 3^{de} zondag na Driekoningen beluisteren we weer een prachtige uiteenzetting van de heilige Paulus. De Kerk heeft dringend nood aan ‘*Paulussen*’: priesters die geen huurlingen zijn en de wereld naar de mond praten, priesters die de ware Leer van de Kerk onverkort verkondigen. De verkondiging van de integrale evangelische boodschap moet leiden tot geloof: een geloof dat niet gebaseerd is op gevoel, maar op kennis en ernaar willen leven.

Woord van God en het woord van de Kerk

We onderscheiden drie opeenvolgende fasen: de verkondiging door God aan de apostelen, de verkondiging van de apostelen aan hun tijdgenoten en de verkondiging van de opvolgers, de bisschoppen en priesters, aan de mensen van iedere tijd en generatie. Het ‘Woord van God’ brengen bij de mensen veronderstelt na spreken ook actie. De Kerk is een onderrichtende Kerk: de apostelen hebben de waarheden aan de wereld bekend gemaakt opdat de mensen door die waarheden tot geloof zouden komen. Na hun dood zijn de opvolgers van de apostelen de wereld blijven herinneren aan de te geloven waarheden en hebben ze deze waarheden beschermd.

Het ‘Woord van God’ duidt allereerst op de *handeling* van God zelf die door Jezus Christus tot de apostelen spreekt of door inspraken van de Heilige Geest om hen de bovennatuurlijke mysteries te duiden die voor hen voordien verborgen bleven. We lezen bijvoorbeeld bij de heilige Lucas : .. *kwam het woord van God over Johannes, over Johannes, zoon van Zacharias, ...* (Lc. 3, 2) En bij de apostel Mattheus: *Jezus hernam: zalig zijt gij Simon, zoon van Jonas, want niet vlees en bloed hebben u dit geopenbaard maar mijn Vader die in de hemel is.* (Mt. 16, 17) Bij de apostel Johannes staat geschreven : *Wanneer Hij echter komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u tot volle waarheid brengen.* (Joh. 16, 13)

Bij de heilige Paulus lezen we : *Gij verlangt immers het bewijs dat Christus spreekt door mij?* (2 Kor. 13,3) Verder verkondigt de heilige Paulus het mysterie van Christus, een mysterie dat de vorige generaties niet kenden : *...zoals het nu door de Geest is geopenbaard aan zijn apostelen en profeten.* (Ef. 3,5)

Door de profetische verlichting van de apostelen wisten zij én geloofden zij dat de boodschap van God kwam. Jezus bidt tot de Vader voor zijn leerlingen : *Ik heb uw Naam geopenbaard aan de mensen die Gij Mij uit de wereld hebt gegeven. U behoorden ze toe ; Mij hebt Gij ze gegeven en zij hebben uw woord onderhouden. Nu weet ik dat al wat Gij Mij gegeven hebt van U komt. Want de boodschap die Gij Mij hebt meegedeeld heb Ik hun meegedeeld en zij hebben ze aangenomen en naar waarheid erkend dat Ik van U ben uitgegaan en zij hebben geloofd dat Gij Mij hebt gezondenWijd hen U toe in de waarheid. Uw woord is waarheid.* (Joh. 17, 6-8/17)

In een tweede fase **spreekt** God tot de wereld door de apostelen, door de aan hen gegeven kennis van het bovennatuurlijke. Zij hebben de boodschap verspreid door te prediken én langs geschriften.

Zo eindigt de heilige Mattheus zijn evangelie met de duidelijke zending die Jezus hen gaf : *De elf begaven zich nu naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had aangewezen. Toen zij Hem zagen wierpen zij zich in aanbidding neer; sommigen twijfelden. Jezus trad nader en sprak tot hen : Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en leert hen te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb. Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de wereld.* (Mt 28, 16-20)

Bij de heilige Paulus lezen we hierover : *Toch spreken wij onder de volmaakten over 'wijsheid'. Maar dat is niet de wijsheid van deze wereld...* (1 Kor, 2, 6) en *... Aan mij, de allerminste van alle heiligen, is de genade gegeven de heidenen de ondoorgrondelijke rijkdom van de Christus te verkondigen en de voltoering van het geheim in het licht te stellen dat voor de eeuwen verborgen is in God, de Schepper van het heelal.* (Ef. 3, 8-9)

Bij de heilige apostel-evangelist Johannes staat geschreven : *...wat wij gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij ook aan u opdat gij*

gemeenschap moogt hebben met ons. En onze gemeenschap is er een met de Vader en met Jezus Christus, zijn Zoon. (1Joh, 1-3)

Vermelden we ook de woorden van Jezus : *Niet voor hen alleen bid Ik, maar ook voor hen die door hun woord in Mij geloven.* (Joh. 17, 20)

En... Paulus aan de Romeinen : *Paulus, dienstknecht van Jezus Christus, door roeping apostel, bestemd om het Evangelie van God te verkondigen...* (Rom, 1, 1) of zijn woorden tot de christenen van Tessalonica : *Paulus, Silvanus en Timoteus aan de christen gemeenschap van Tessalonica, die is in God, onze Vader en de Heer Jezus Christus. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus.* (Tes, 1,1)

We kunnen nog verder gaan : *...ondanks de mishandeling en de smaad hebben wij dank zij God toch de moed gehad u onder hevige tegenstand zijn Evangelie te verkondigen.* (Tes 1, 2,2) en... *En daarom danken wij God zonder ophouden, dat gij het goddelijk Woord van de prediking van ons hebt ontvangen en aanvaard, niet als een woord van mensen, maar als wat het inderdaad is: het Woord van God; en het blijft zijn kracht tonen in u die gelooft.* (Tes 1, 2,2 en 13)

Zelfde woorden in de Apocalyps : *Zalig de voorlezer en zalig wie de woorden van deze profetie horen, als zij in acht nemen wat daarin geschreven staat.* (Apoc. 1,3)

In een derde fase betekent het ‘Woord van God’ de *handeling* van de opvolgers van de apostelen die Zijn Woord verspreiden en verkondigen aan de hele wereld en het waarheidsgetrouw toelichten, geleid door de genade van de Heilige Geest.

God spreekt tot de mensen niet meer door openbaring, want alle waarheden zijn verkondigd en eindigden met de verrijzenis en de hemelvaart van Christus. Om ons te herinneren aan zijn ‘blijde boodschap’ spreekt Hij tot ons door Zijn Kerk.

Naar: L’Eglise Sainte mais non sans pécheurs - Kard. Ch. Journet

Nu, in deze tijd wordt de waarheid niet meer onverkort verkondigd. Ze wordt geweld aangedaan en misleidt de christenen. Vele brave, goeddenkende mensen zullen het gif dat de Kerk geniepig binnen sluipt niet herkennen. Daarom: wees op uw hoede, blijf trouw aan het Evangelie en de Traditie, bid voor de geest van onderscheiding, bid voor de Kerk die nu in diepe nood is en bid voor heilige priesters.

Bijzonder nieuws! ‘LifeSiteNews’ vermeldt dat president Trump persoonlijk zal deelnemen aan de jaarlijkse nationale ‘pro-life march’ nu vrijdag 22 januari in Washington DC en er de duizenden deelnemers zal toespreken. Hij publiceerde: *Wij zullen nooit eindigen met het verdedigen van het ongeboren leven.* Hij heeft het Congres verwittigt dat hij ieder voorstel dat het ongeboren leven aanvalt, zal beantwoorden met zijn veto. *“Want ieder kind is een heilig geschenk van God en iedere persoon, geboren of ongeboren, arm, gehandicapt, ziek of oud heeft een inherente waarde...en...hij bevestigde opnieuw zijn inzet om het leven te beschermen vanaf de conceptie tot de natuurlijke dood. Waar staat de leiding van de Rooms Katholieke Kerk? De paus heeft een grote verantwoordelijkheid. Een paus kan verkeerde dingen doen en het is de plicht van prelaten, priesters en katholieke gelovigen die zich aan het echte geloof houden de paus hierop te wijzen. Een paus is enkel in geloofszaken onfeilbaar bijv. een dogma verklaring. (de laatste was in 1950!) Verder...de paus is niet rechtstreeks verkozen door de H. Geest. Waarom zou er anders een stemming moeten zijn met een 2/3 meerderheid? De Kerk heeft ook vroeger zware tijden meegemaakt. Maar dan ging het over macht en moraal. Nu worden de geloofswaarheden aangetast, wat nooit voordien gebeurde. Bidden we voor de Kerk van Jezus Christus ! Want de Kerk is niet van de paus, maar van Jezus Christus! **Christus vincit ! Christus regnat ! Christus imperat !***

Mededelingen

*Maandag tot en met **zaterdag** 1 februari is onze kapel open voor gebed vanaf 8.10u tot 9.10u. Rond 8.30u bidden we samen de rozenkrans.

*Geen H. Mis op zaterdag om 8.30u in de St Teresiakerk – Ekeren. Wordt hervat op **zaterdag 8 februari!!!** Wel rozenkransgebed in onze kapel!

*Zondag 2 februari: H. Mis om 10u - pater SJM , waarna om 11u **aperitief** en om 12u **nieuwjaarsdiner. 20 euro, exclusief dranken. Welkom ! Graag uw inschrijving uiterlijk op 28 januari !**

Foyer(HUIZE) Marthe Robin vzw

• Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat

• T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be

W: www.foyermartherobin.net info@huizemartherobin.net

www.huizemartherobin.net www.facebook.com/huizemartherobin

Rek. nr: IBAN: BE28 4024 0365 8120 BIC KREDBEBB