

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat
wekelijks foyerblaadje nr 38- 2019

Zondag 22 , Kerstdag 25 en zaterdag 28 december

Vierde zondag van de Advent

Rorate coeli desuper, et nubes pluunt justum.

Hemelen, dauwt van boven en wolken, regent de Rechtvaardige.

Consolamini, consolamini popule meus:

Troost u, troost u, mijn volk,

cito veniet salus tua: quare moerore consumeris,

spoedig zal uw verlossing komen. Waarom verteert de smart u

quia innovavit te dolor? Salvabo te, noli timere,

en is uw gelaat van verdriet verwrongen? Ik zal u redden, vrees niet,

ego enim sum Dominus Deus tuus, Sanctus Israel, Redemptor uus.

want Ik ben de Heer, uw God, de Heilige van Israël, uw Verlosser.

Laat het uitbazuinen op Sion: de dag van de Heer is nabij.

Hij komt ons redden. Alleluia.

Zie, Hij komt, die alle volkeren verwachten.

Hij zal de tempel van God met zijn glorie vervullen. Alleluia.

De kromme wegen zullen recht worden, de hobbelige effen;

kom, Heer, en wacht niet langer Alleluia, alleluia, alleluia.

Met de sterke verlangens van de oude profeten en het diep melancholische “Rorate Coeli” naderen we stilaan de goddelijke gebeurtenis die een nieuw tijdperk in de wereldgeschiedenis inleidde: de geboorte van de lang-verwachte Messias.

In de vierde strofe van het mooie gregoriaanse lied “Rorate Coeli” zingen we “*noli timere*”, vreest niet.

Het waren ook de eerste woorden van de Engel Gabriël toen hij vanwege God een boodschap overbracht aan de jonge Maria in haar huisje te Nazareth.

Noli timere, het zijn de woorden die zo vaak herhaald werden door Paus Johannes Paulus II aan de jongeren en aan de hele wereldkerk: vreest niet.

De jonge Maria mocht niet bevreesd zijn. Zij zou, als ze instemde met het verzoek van God de Vader, de Messias, de Zoon van God, in Haar schoot

ontvangen van de H. Geest en Zijn lichaam voeden vanuit Haar hart en bloed.

Noli timere. Wij mogen niet bevreesd zijn in deze tijd van goddeloosheid en godsverwerping te bekennen en te tonen dat wij volgelingen zijn en verkondigers en verdedigers van de Zoon van God.

Tweeduizend jaar geleden luidde Hij een nieuw tijdperk in voor de mensheid. Hij deed dit met een onvoorstelbare overgave op het Kruis om ons allen vrij te kopen.

Noli timere. Wij mogen niet bevreesd zijn Hem nu weerom te verwachten om onze harten en het hart van de wereld te zuiveren en te vernieuwen. Want Hij zal bij Zijn wederkomst in glorie de hele mensheid uit de verdrukking van de zonde halen en binnenleiden in een nieuw tijdperk: een tijdperk van vrede en leven in eenheid met God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Een tijdperk zoals in het aards paradijs, voor de zondeval van Adam en Eva.

Alles over deze wederkomst en wat eraan zal voorafgaan staat reeds eeuwen beschreven in het evangelie. Het is een tekst die niet enkel met het verstand kan begrepen worden. Men moet het evangelie lezen met een bezinnend en biddend hart. Dan zal de Heilige Geest het omhulsel van ons verstand doorbreken en onze ziel ontvankelijk maken voor wat Hij wil dat we al mogen en kunnen begrijpen in het licht van God.

De H. Maagd Maria, die de eerste komst van Jezus voorbereidde, doet dit nu weerom voor Zijn tweede komst. Haar stem klinkt steeds sterker naarmate de Kerk zich hult in een ‘vreemd stilzwijgen’. Zij is een Moeder en een moeder wil het beste voor haar kinderen. Maria wil dat we klaar zijn wanneer de dag komt, waarvan de datum ligt in het geheim van God.

Noli timere. Niet bang zijn, maar wachten en afwachten met brandende lampen van hoop en liefde en dankbaarheid.

Noli timere. Vreest niet om uw ‘ja-woord’ aan Haar te geven, uw ‘magnificat’ te zingen.

Wat voor de H. Maagd Maria de doorslag gaf voor Haar ja-woord was niet Haar eigen wens, Haar eigen willen, niet het willen en spreken van de andere Joodse mensen, maar enkel het willen en het woord van God:

“Ziehier de dienstmaagd van de Heer, Mij geschiede naar Uw woord.”

Deze ‘*adventus*’, tijd van wachten op de wederkomst mag geen passief afwachten zijn of een door nieuwsgierige opzoekingen gevulde vrije tijd.

Kerstmis

De volksvroomheid heeft de Kerstnacht tot een ‘stille nacht’ gemaakt. Het is alsof de wereld de adem inhoudt en ieder woord ontoereikend is om het grote geheim van deze nacht te duiden. Het is de nacht waarin de Zoon van God te Betlehem in een stal geboren wordt uit de Maagd Maria. Hij kwam uit de hemel om ons te verlossen van de eeuwige pijn.

De stilte van de nacht fluistert dingen die we anders niet zouden horen. Er is ingehouden vreugde om dit blijde nieuws, vreugde die de nacht nog niet verlicht, maar zich wel aankondigt en ons met verwachting doet uitkijken naar de morgen. Want de Engel verscheen aan de hemel en zei tot de herders op het veld: “*Vreest niet. Ik verkondig u een grote vreugde.*

Heden is u een Redder geboren”

*Stille nacht, heilige nacht
Alles slaapt, eenzaam wacht
Bij het Kindje 't hoogheilige paar
Rond de kribbe zingt d' engelschaar
Slaap in hemelse rust !*

*Stille nacht, heilige nacht
Davids Zoon, lang verwacht
wordt door d' herders begroet in de stal,
op de bergen klinkt vreugdegeschal.
Heil de Redder is daar!*

*Stille nacht, heilige nacht
't Godlijk Kind vreedzaam lacht,
liefde spreekt uit zijn mondeke teer,
komt knielt allen bij 't kribbeke neer.
Schenkt hem allen uw hart.*

*Daar ligt in de kribbe lief Jezuke zoet,
het Lammeke Gods dat ons zondekens boet!
Het komt uit de hemel waar d' engeltjes zijn
om ons te verlossen van d' eeuwige pijn. (2x)*

*O ziet toch hoe schoon Het in 't kribbeke ligt,
Hoe 't lacht op ons allen met stralend gezicht:
hoe 't reikt met Zijn armkens alsof het ons zei:
“Ik zie u zo geerne! Komt allen bij Mij! (2x)*

*Wij komen, wij komen, o Jezuke zoet!
Bij U is het mooi en bij U is het goed!
Wij geven U alles, 't zij groot of 't zij klein;
wij willen voor eeuwig uw vriendekens zijn! (2x)*

Mededelingen

*Maandag tot en met vrijdag is onze kapel open voor gebed
vanaf 8.10 u tot 9.10 u. Om 8h30 bidden wij samen de rozenkrans.

*Zaterdag is de H. Mis -zoals op alle volgende zaterdagen- om
8h30 in de St. Teresia kerk te Ekeren - Bunt, gevolgd door
aanbidding tot 9.30 uur

***Zondag 22 december:** H. Mis om 10 uur in onze kapel – pater SJM

***Woensdag 25 december: Kerstmis:**

H. Mis om 10 uur in onze kapel - pater SJM

***Zaterdag 28 december: H. Mis om 18 uur** in de kapel – pater SJM

*Nieuwjaarsdag: GEEN H. Mis in onze kapel

***Zondag 5 januari:** H. Mis om 10 uur in onze kapel – pater SJM

Zalig Kerstmis en Gelukkig Nieuwjaar

Foyer(HUIZE) Marthe Robin vzw

• Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat

• T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be

W: www.foyermartherobin.net info@huizemartherobin.net

www.huizemartherobin.net www.facebook.com/huizemartherobin

Rek. nr: IBAN: BE28 4024 0365 8120 BIC KREDBEBB