

**FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat**  
**wekelijks foyerblaadje 35 2021**

*Zondag 29 augustus*

**Veertiende Zondag na Pinksteren**

*Epistel* : Paulus aan de Galaten 5, 16 - 24

*Evangelie* : Mattheus, 6, 24 – 33

Wij moeten in ons leven een beslissende keuze maken, want niemand kan twee heren dienen ( evangelie). Kiezen wij God, dan zal God voor ons zorgen en wij zullen de vrucht van het goddelijk leven in ons zien groeien; kiezen wij God niet maar volgen wij de wet van het vlees, dan zullen wij ook de bittere vruchten daarvan plukken (epistel) .

Uit Dagmissaal

De zorg voor het lichaam wordt geregeld door de geest die de bovenhand moet hebben. Er zal ons niets ontbreken. Het komt erop aan een onwrikbaar vertrouwen te hebben op de Goddelijke Voorzienigheid. God voorziet in alles met een alomvattende wijsheid, met een onbeperkte macht, met een grenzeloze goedheid en liefde die altijd bedacht is op het beste voor ons als enkeling en in de gemeenschap. Jezus, ik vertrouw op U !

**Mis van alle tijden**

Eenheid in geloof weerspiegelt zich in eenheid van eredienst. Zo kende men eeuwenlang de Tridentijnse Latijnse Liturgie. Over de hele wereld voelden christenen zich verbonden en in elke kerk van de wereld waar men de H. Mis volgde, kwam men als ‘thuis’.

Zo hoorden we het zeggen door mensen die na 50 jaren voor het eerst terug een Traditionele Latijnse Mis volgden: “Wij komen weer thuis !”  
“Wat heilig was voor vroegere generaties, blijft heilig en kan niet zomaar verboden worden of beschouwd worden als schadelijk. Het is goed voor ons allen om de liturgische rijkdom te beschermen die het christelijk geloof verdiept.”

Paus Benedictus XVI

## **Enkele mooie gebeden uit de Mis van alle tijden**

1 Wanneer de priester na de voetgebeden het altaar bestijgt bidt hij:

*”Neem, smeken wij o Heer, de ongerechtigheden van ons weg, opdat wij met een zuiver gemoed het Heilige der Heiligen mogen binnengaan. Door Christus onze Heer. Amen.”*

Wanneer we een kerk of kapel binnengaan waar het Allerheiligste zich bevindt, dan betreden het eigendom van God en begeven wij ons niet meer op zuiver aards terrein. Wanneer we ons daarvan bewust zijn kan onze eerbied enkel maar toenemen....

2 Bij de offerande van de wijn giet de priester giet de wijn in de kelk en vermengt deze met een weinig water. Dan bidt hij het volgend gebed:

*“O God, die de waardigheid van de menselijke natuur op wonderbare wijze hebt hersteld, geef dat wij, door het geheim van dit water en deze wijn deelachtig worden aan de godheid van Hem die zich gewaardigd heeft onze menselijke natuur aan te nemen: Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, die als God met U leeft en heerst in de eenheid met de Heilige Geest, in alle eeuwen der eeuwen.”*

## **De Heilige Mis , gebeden en symbolen**

De gebeden voor de Mis, maar ook de liturgische voorschriften voor de priesterlijke handelingen en gebaren tijdens de Heilige Mis, liggen sinds eeuwen vast.

Geen enkele ernstige priester haalt het in zijn hoofd deze voorschriften niet te volgen. Zo is dat ook voor de gelovigen die het H. Misoffer bijwonen. Wie zijn wij dan om de voorschriften te negeren die algemeen gevolgd worden of wie zijn wij om deze voorschriften aan onze eigen devotie aan te passen?

## **Wij volgen de priester bij het betreden van het altaar**

Wanneer de priester de gebeden aan de voet van het altaar heeft beëindigd, bestijgt hij de trap(pen) die leiden naar de offerplaats, het altaar, zoals Jezus het deed op de Calvarieberg. Het is een mooi en zinvolle traditie dat de gelovigen hier ook in verbondenheid met de celebrende priester rechtstaan en symbolisch mee de ‘berg opgaan’ naar de offerplaats.

De gelovigen blijven rechtstaan tot aan het epistel.

## **Terugblik op het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming**

De verkondiging van de Tenhemelopneming van Maria in 1950 door paus Pius XII deed vele gelovigen versteld staan. Dat Maria in de hemel is gekomen was voor niemand een probleem. Maar dat Zij ook met haar lichaam werd opgenomen, dat ging voor velen te ver. De openbaring hiervan druist immers in tegen de natuurwetenschappelijke verworvenheden. Zoiets bestaat niet in de natuur en daarmee kan het ook niet volgens de wetenschappers.

Het onmogelijke voor de wetenschap is wel mogelijk voor het geloof. Er zijn voorbeelden van in de Bijbel; zo is er sprake van de hemelvaart van Elia. En er is in de Kerk een grote traditie voor de eerbiedige behandeling van de overledenen.

Vooraf in het Nieuwe Testament vinden wij het geheim van de verrijzenis uit de dood, een belangrijk mysterie.

Zo zien we dat het geloof soms op de menselijke manier van denken botst met wat God ons vraagt te geloven. Zo ook nu: de Tenhemelopneming van Maria is een uitdaging voor ons geloof. Maar, terwijl ongelovigen argumenten zoeken in de menselijke natuurwetenschappen houden gelovigen zich vast aan de openbaring die God ons, vooral door Jezus Christus maar ook door de Kerk, heeft verkondigd. Die openbaring is ook in 1950 nog een bron van waarheid, al staat ze haaks op de gedachten die de wereld erop nahoudt.

Wij vinden dus vandaag in de verkondiging een conflict. Maar dat conflict bestaat sinds dat Christus de openbaring heeft vervuld. Het is het conflict tussen geloof en ongeloof.

Eigenlijk wilde de Kerk met de verkondiging van dit dogma van Maria Tenhemelopneming een synthese creëren van natuur en genade. Want Maria is met lichaam en ziel in de hemel opgenomen. Zij is dus niet enkel geestelijk in de hemel, maar ook met haar lichaam.

Die boodschap is voor ons niet enkel een uitdaging maar ook een geruststelling omdat God niet enkel voor het heil van de ziel de genade geeft, maar ook voor het heil van het lichaam.

Denk aan de sacramenten die allen aan het lichaam worden toegediend. Zonder een levend lichaam kan men geen sacramenten toedienen. Doden kunnen geen sacramenten meer ontvangen. Het lichaam is dus

waardevol; en daarmee het leven vanaf de conceptie tot aan de natuurlijke dood.

De Tenhemelopneming van Maria leert ons het lichaam te waarderen, het lichaam en het gehele leven dat altijd levenswaardig is.

De Kerk verzuimt ook niet over de dimensie van het leven na de dood te spreken. Dat doet ze ook nu.

Bij de Tenhemelopneming spreekt ze van een groot teken aan de hemel: een Vrouw, bekleed met de zon en de maan aan haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. Dat beeld is een schets van een koningin. Enkel een koningin is op die manier bekleed en heeft macht over de zon en de maan.

De zon is het symbool voor Christus. Maria is dus helemaal in en met Christus, heel haar leven voor en na de dood is vervuld door Christus.

De maan is het symbool voor vergankelijkheid. Maria staat boven die vergankelijkheid. Zij staat boven de maan en boven alle vijanden van de Kerk, boven alle ongelovigen en iedereen die zich hecht aan de wereld.

Laten we ons meer hechten aan Maria en blijven onder haar mantel in de veiligheid van haar liefde en de liefde tot Christus, de Verlosser.

Uit: Homilie pater Stefan

**Foyer( HUIZE) Marthe Robin vzw**

Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat

T: 00(32) 03 - 645 14 67 • E: [foyer.marthe.robin@skynet.be](mailto:foyer.marthe.robin@skynet.be)

Rek. nr: IBAN: BE28 4024 0365 8120 BIC KREDBEBB