

## **FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat**

**wekelijks foyerblaadje nr 35 2020**

*Zondag 30 augustus*

### **Dertiende zondag na Pinksteren**

Epistel: Paulus aan de Galaten: 3, 16-22

Evangelie: Lucas 17,11-19

Het gebed van deze Mis is als de samenvatting van onze catechismus. Wij vragen om de deugden van geloof, hoop en liefde, opdat wij Gods geboden altijd onderhouden en zo tot het eeuwig geluk komen. Christus in het eucharistisch offer is daarvan het onderpand (slotgebed). Uit het Dagmissaal

### **Het coronavirus is een oproep om terug te keren naar God**

Al heeft een virus niets te maken met politiek, toch heeft het grote politieke gevolgen. Veel meer verspreid dan het coronavirus zelf is de angst er voor. Over de hele wereld wordt beheerst door een corona fobie. In deze zin is de reactie op het coronavirus extreem politiek geladen én werelds. De reacties weerspiegelen een maatschappij die zijn rug heeft gekeerd naar God. Wij vertrouwen in deze crisis enkel en alleen op onszelf en op onze eigen mogelijkheden.

#### ***Alleen de mens***

Het beheersen van de coronacrisis aanvaardt geen hulp van hierboven. God heeft geen betekenis of functie binnen de inspanningen om dit virus uit te roeien. In de plaats van God ervaren wij allen de immens samengebundelde macht van de diverse regeringen die elk aspect van ons leven controleren om de verspreiding van het virus te voorkomen. De machtige wetenschapslobby beweegt hemel en aarde om een vaccin op de markt te brengen. En de financiële en technologische wereld staan voor de opdracht de rampzalige gevolgen van deze crisis te verzachten.

Alhoewel alle menselijke middelen worden aangewend om de problemen op te lossen is er nog geen gewenst resultaat bereikt. Huidige pogingen hebben de samenleving teleurgesteld die verslaafd is aan instant-oplossingen voor alle problemen. Vele volkeren werden onder dwang geforceerd tot lockdown zonder enig vooruitzicht op tijdsduur hiervan en op het einde van deze crisis.

Het is om deze reden dat het zo beangstigend is. Er zijn maar enkele helende instellingen zoals de Kerk om deze 'toestand' menselijk en draagbaar te houden. Want wij worden alleen gelaten om dit groot gevaar aan te kunnen. Het kleine virus isoleert en vervreemdt zijn slachtoffers door hen weg te houden uit de gemeenschap.. In vele gevallen staat de enkeling tegenover de

staat. Technici in beschermd pak benaderen en behandelen mannen en vrouwen alsof zij het virus zijn. In het totalitaire China en op andere plaatsen gebruikt de overheid brutaal geweld om de naleving van hun wetten af te dwingen met drastische richtlijnen.

### ***Geen nood meer aan God***

Een virus is ook a-religieus. Dat houdt niet in dat het geen religieuze dimensie heeft. Dit coronavirus komt op een tijd dat de meesten in de samenleving vinden dat men geen nood heeft aan God. Voor hen werd God reeds lang vervangen door ‘brood en spelen’. Men denkt dat moderne ontspanning kan zonder de hemel; de post-moderne ondeugden verkondigen geen angst voor de hel.

Het coronavirus heeft wel de niet aangename mogelijkheid om onze materiële paradijzen in een hel te veranderen. Een cruise schip, symbool van luxe en genieten, werd een gevangenis met vele passagiers die alles deden om er uit te kunnen. Diegenen die sport tot hun God maakten vinden nu lege stadions en moeten wedstrijden afzeggen. Zij die geld aanbidden zien nu hun inkomsten verminderen en moeten in quarantaine werken. De bevoegden voor onderwijs kijken naar hun lege scholen en universiteiten. De liefhebbers van de consumptie wereld staan voor lege winkelrekken. De wereld die we aanbidden stort in mekaar. Alles wat we roemen zien we nu tot een ruïne herleid.

Een klein virus heeft de idolen neergehaald die eens zo stabiel en blijvend leken. Het virus heeft zijn aanbidders op de knieën gekregen. En toch blijft men volhouden dat we God niet nodig hebben. Ondertussen worden miljarden besteedt in de wankele hoop gebroken potten te kunnen lijmen.

### ***God verbannen***

In elk geval is één aspect van het coronavirus nog erger. God krijgt geen plaats en wordt ontkend. En we zijn nog een stap verder gegaan: God is helemaal verdwenen van het toneel. Het is God verboden op te treden.

Onder de draconisch genomen maatregelen hebben officiële instanties de publieke eredienst verboden. In Italië hebben zij de Missen afgeschaft, de communie uitreiking stop gezet en de biecht. De Kerk en de heilige sacramenten worden beschouwd als een besmettingsgevaar en op gelijke voet behandeld als sportactiviteiten en concerten.

Op hun beurt hebben de media de Kerk bespot door te zeggen dat God zelf in quarantaine is gegaan.

### ***Geloofscrisis***

Spijtig dat bepaalde kerkelijke overheden te snel bereid waren om in te stemmen met zulke maatregelen. Zij ontnemen de gelovigen de sacramenten op een tijdstip dat ze het meest nodig zijn. Zij gaan verder dan de officiële Kerk hen vraagt. Zelfs van in het begin werden de wijwatervaten leeg gemaakt en

het gewijde water vervangen door ontsmettingsgel. Ook het ontvangen van de Laatste Sacramenten werd ontmoedigd.

Zelfs mirakelen zijn niet meer geoorloofd. De kerkelijke bedienaars hebben eenzijdig de miraculeuze baden in Lourdes gesloten! Deze baden hebben waarschijnlijk elke ziekte die het mensdom trof na 1854 genezen. Is dit coronavirus dan nog dodelijker? Dat is nu de staat waarin ons geloof zich bevindt.

### ***Oplossing in het 'opnieuw' geloven***

Sommigen mogen opwerpen dat een niet-seculiere houding tegenover het virus een sprong in het ijle is. Maar we kunnen ons afvragen wat erger is : vertrouwen stellen in onze Heilige Moeder de Kerk of in de koude handen van de Staat die zich al eerder onbekwaam heeft getoond om maatschappelijke problemen op te lossen?

We hebben alle redenen om te vertrouwen op God. Het probleem is dat wij de Kerk laten behandelen door de gezagsdragers alsof de Kerk niets afweet van de genezing van lichaam en ziel. Zij zijn gemakshalve vergeten dat de Kerk is als een moeder. Het was de Kerk die de eerste ziekenhuizen bouwde in de Middeleeuwen. De hedendaagse moderne geneesmiddelen vinden hun wortels in Haar bezorgdheid voor de zieken. Zij behandelde iedere zieke als was het Christus zelf. Zo zond de Kerk priesters en paters, monniken en zusters om voor de arme zieken een gezondheidsbijstand te ontwikkelen en dit over de hele wereld. Door de eeuwen heen, bij epidemieën, besmettelijke ziekten als melaatsheid en pest, vinden we de Kerk in hun midden de zieken verzorgend met het gevaar zelf besmet te worden.

Maar voor alles zorgde de Kerk voor de ziel van de zieke. Zij troostte en zalfde de getroffene. Zij handhaafde ontelbare heiligdommen zoals Lourdes waar de pelgrims voor hun geloof werden beloond met een innerlijke vrede, genezingen en mirakels.

In tijden van onheil kunnen we onze gebeden aanbieden aan God en Hem vragen onze zondige noodlijdende samenleving in Zijn barmhartigheid te helpen. De geschiedenis geeft ons talrijke getuigenissen dat deze gebeden met genezing verhoord werden.

Wanneer de Kerk handelt zoals zij zou moeten handelen kan zij voorkomen dat crisissen zoals het coronavirus onmenselijk en allesoverheersend wordt. Zoals een moeder zal zij troosten en hoop geven in tijden van duisternis. Zij herinnert er ons aan dat we niet alleen staan en altijd onze toevlucht kunnen nemen tot God. Het is totaal verkeerd om God te verbannen in de strijd tegen het virus.

## ***Gericht tot God***

De coronavirus besmetting zou een roep moeten zijn om onze goddeloze maatschappij te verwerpen.

Deze crisis gaat verder dan een gezondheids crisis. Ze brengt de economie veel schade en richt ook veel mentale schade aan. God alleen kan ons redden uit deze ramp.

Terugkeren tot God wil niet zeggen dat het volstaat even een gebedje te prevelen of een processie te houden in de hoop zijn zondig leven en zijn ongeoorloofde praktijken te kunnen hervatten. Het moet een oprecht gebed zijn, een offer, een boetedoening zoals Onze Lieve Vrouw het vroeg te Fatima in 1917.

Terugkeren tot God veronderstelt een verandering van leven in een wereld die Gods geboden haat en naar zijn eigen vernietiging afglijdt. Het betekent doen wat de Kerk altijd heeft gedaan met gezond verstand, wijsheid, naastenliefde en bovenal geloof en vertrouwen. Al deze remedies van de Kerk zijn binnen het bereik van wie geloven.

Terugkeren naar God betekent niet de rol van de overheid ontkennen in de handhaving van publieke gezondheidsbeleid. Maar het geloof moet het hoofdbestanddeel uitmaken van elke oplossing. God is met ons. We zouden vertrouwen moeten stellen in het Heilig Sacrament, in de ware aanwezigheid van God in de wereld en geloven in God die ons geschapen heeft. We zouden onze toevlucht moeten nemen tot de Moeder van God, de heilige Maagd Maria, heil van de zieken en Moeder van barmhartigheid.

Uit: Return to God John Horvat 22-08-2020

*Vergeet de Eerste Vrijdag en de Eerste Zaterdag niet  
4 september en 5 september!*

**Zondag 6 september is de H. Mis om 11.30 u in onze kapel**

***De H. Mis is ook op zondagen 13, 20 en 27 september om 11.30 u***

Foyer( HUIZE) Marthe Robin vzw

• Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat

• T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be

W: [www.foyermartherobin.net](http://www.foyermartherobin.net) [info@huizemartherobin.net](mailto:info@huizemartherobin.net)

[www.huizemartherobin.net](http://www.huizemartherobin.net) [www.facebook.com/huizemartherobin](https://www.facebook.com/huizemartherobin)