

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat
wekelijks foyerblaadje nr 35- 2019
Zaterdag 23 november

Laatste zondag in het kerkelijk jaar

Aan het einde van het kerkelijk jaar richt de Kerk onze gedachten naar de eeuwigheid. Tijdens de heilige Mis bidden wij in het openingsgebed “.... om met grotere ijver de vrucht van het goddelijk verlossingswerk na te streven...”

In het offergebed vragen we aan God “...keer onze harten naar U opdat wij bevrijd van alle aardse genegenheden onze verlangens naar het hemelse richten...”. In het slotgebed bidden wij “....geef ons dat door de genezende kracht van het sacrament dat we genuttigd hebben, al het verdorvene in ons hart worde genezen....”

Al het aardse zal voorbijgaan en Christus zal als rechter komen om over alles te oordelen. Dat lezen we in het evangelie van Mattheus (24,15-35) Overtuigd van onze zwakheid en onze onvolmaaktheid die wij in het afgelopen jaar zo dikwijls en zo pijnlijk hebben ervaren, richten wij ons vol dankbaarheid tot God, onze Vader. Hij heeft ons immers de waardigheid verleend dat wij deel mogen hebben aan het lot van de heiligen in het volle licht en Hij heeft ons overgebracht naar het rijk van zijn beminde Zoon. Dat schrijft Paulus in zijn brief aan de Kolossenzen (1, 9-14) en ook aan ons nu. Daarom besluit het kerkelijk jaar met dat heerlijk gebed, die roep van eindelijk verlangen, uit het Boek der Openbaring: Amen ! Heer Jezus kom!

Bron: het missaal

Het einde is nog niet nabij

Het einde zal plots komen, “want men kent dag noch uur”. Daarom moet men waakzaam zijn, opdat het oordeel geen hoogtepunt van vrees en ellende zou worden. De Mensenzoon die zal verschijnen werd door velen afgewezen en ter dood gebracht. Geen wonder dat zelfs de christenen die met een ‘ja-woord’ het geloof hebben beleefd, angsten zullen uitstaan. Elkeen zal zich beroepen op de barmhartigheid van God. Want elkeen zal er als aangeklaagde staan voor Gods aanschijn.. Dan zal de definitieve scheiding gebeuren tussen de uitverkorenen en de verworpenen. Voor ieder persoonlijk en voor heel de gemeenschap van de Kerk wordt dit oordeel het uur van de genade. Enkel voor de rechtschapen mens wordt de genade tot een glorielicht. Zoals de ondergang van Jeruzalem de ontplooiing is van de wereldkerk, zo is de ondergang van de wereld de volle uitbloei van de Kerk in de nieuwe wereld, de Hemel. Wanneer iemand denkt het einde te kunnen

voorspellen aan de hand van astronomische berekeningen of natuurkundige of geologische onderzoeken, of voortgaande op de getallen vanuit de Apocalyps of op uitspraken van mystici, dan berust dat op een dwaling. Alleen God de Vader kent dag en uur. Wanneer de tekenen zichtbaar worden, is het einde reeds daar. Vertrouwen we ons toe aan Jezus en Maria, leggen we ons leven in de handen van God, onze blik gericht op de eeuwigheid. *Uit: Homilies van pastoor Van der Voort (+2011)*

“Wanneer gij niet wordt als dit kind, zult gij Mijn Rijk niet binnen komen”.

Giorgio weet dat zijn dood nadert. Amper acht jaar zingt deze “kleine vogel” een lied voor de Heer. “Als jij kunt zingen,” zei men hem, “dan ben jij niet meer ziek”. *En toch wil ik, terwijl ik onderweg ben om Hem te zien, zingen om Jezus blij te maken*, antwoordt Giorgio. Aan zijn vriendjes van de Katholieke Kinderbeweging vertrouwt hij toe: *Het lijden is voor mij niet teveel. Ik lijd graag voor Jezus.*

Uit: ‘Kinderen van God-I’: Giorgio Vacchina, + 1936 - 8 jaar,

Met vaste blik kijkt zij de priester aan die voorbidt: “Mijn kleine Jezus, ik bemin U”. Met moeite en onderbroken adem herhaalt Denise: *Mijn kleine Jezus, ... ik bemin U*. Dan, alsof ze onvoldoende haar grote liefde uitgedrukt heeft, richt zij zich op en verzamelt al de kracht die ze nog heeft en roept: *zeer!* Dat weten we van de pastoor die tot tranen toe beroerd is.

Uit: Kinderen van God I : Denise Lenweiter + 1931 – 9 jaar

Maria heeft veel dorst. Steeds dichterbij nadert de dood. Zij bundelt haar laatste krachten samen, strekt de armen uit en roept: *Jezuskind, kom snel! –Jezus – Maria – Jozef! – Ik – bemin U – meer dan alles op aarde*. Dan stijgt haar reine ziel naar de Hemel.

Uit: Kinderen van God 2 : Maria Vanderlinden + 1924 - 12 jaar

Vanaf haar derde jaar heeft Martha de gewoonte om telkens, wanneer zij de kerkklokken hoort of het uur slaat op de klok thuis, te zeggen: “Goede Jezus, ik zie U graag”. “Zo, wil je dan niet gezond worden?”- “*Ik wil liever naar de Hemel gaan en de goede Jezus zien.*”

Uit: Kinderen van God 2 : Marthe Sasseville + 1930 - 4 jaar

Eens zei hij tijdens de godsdienstles: *Je hoeft de dood niet te vrezen. Als de dood zo is zoals u het ons zegt, eerwaarde, dan moet het mooi zijn te sterven.* - *En... wat geeft het wanneer de priester in plaats van ‘Ite Missa est’ het ‘Requiescant in pace’ zingt?*

Uit: Kinderen van God 3 :Heini Zuchniewski -+ 1928 – 11 jaar

Vol moed zegt zij: *Het grote geheim niet ontmoedigd te worden is het weten dat ons leven een grandioos geschenk is. We kunnen het niet afwijzen. We moeten het leven ondergaan met moed en met liefde. En... Leven is een geschenk zo groot, dat het spijs bitterheid altijd iets wonderbaar is. En het leven is het waard om met vertrouwen te leven, ook al is het niet gemakkelijk.* Zulke inzichten verrassen als je bedenkt dat Maria Rita dan pas elf jaar is. Maar in haar zieke lichaam woont een actief wakende geest. Zij is door haar lijden gerijpt en wijzer dan veel volwassenen, die hun leven verspillen. *Uit: Kinderen van God 3: Maria Rita Mezio- + 1980 - 14 jaar*

Bij de begrafenis van Margaret Mary Peskula zegt de priester op het kerkhof: “Heilige Kinderen zijn ons gegeven om ons aan te moedigen en te laten ons zien hoe eenvoudig, hoe toegankelijk de heiligheid is. Heiligheid is niet afhankelijk van een lange levensduur, zelfs niet van een kloosterroeping”. *Uit: Kinderen van God 4: M .M. Pescula +1933 – 10 jaar*

Wanneer haar ouders haar voorzichtig willen bijbrengen dat haar genezing medisch moeilijk, zelfs onmogelijk is, antwoordt zij: *Nee, ik ben niet bang om te sterven. De hemel...ik weet dat de hemel er is, ik weet het heel goed.* *Uit: Kinderen van God 5: Camilla Paris + 1998 10 jaar*

Deze woorden kenmerken Federico Autlitano: *Ik ben van Agrigento. Ik ben een enig kind. Ik wou graag weten wat Gij van mij verlangt, waarom Gij altijd 's nachts bij mij komt, waarvoor Gij mij nodig hebt? En waarom Gij altijd in contact met mij bent, de hele dag door?* Het antwoord krijgt hij van Jezus in de hemel.

Uit: Kinderen van God 6 : Federico Autlitano + 2004 - 12 jaar

Bidden wij zoals Francesco: *Ik vraag U, Jezus, bij mij te blijven, mij niet te verlaten, mij in het uur van mijn dood te roepen en bij U te nemen, daar waar Gij zijt, in het Paradijs met de engelen en de heiligen, die Uw naam op aarde hebben verheerlijkt. Jezus, ik verklaar nogmaals voor U: ik wil liever sterven dan te zondigen!*

Uit: Kinderen van God 6: Francesco Salmeri + 1993 – 16 jaar

Ik ga sterven. Want ik heb mijn leven aangeboden aan Onze Lieve Heer voor de bekering van mijn vader”. Het genade wonder gebeurt: haar papa bekeert zich. Zo kan het meisje zeer rustig deze wereld en het aardse leven verlaten.

Uit: Kinderen van God 6: Maria Isabel Acuna Arias + 1954 - 13 jaar

“Omdat Jezus voor ons op het kruis gestorven is, weten wij dat lijden, ziekte en een kruis heil en zegen kunnen bewerken. Wij weten dat nadien de Paasmorgen van het eeuwig leven aanvangt.

Zo kan ieder van ons Jezus navolgen, Hem alle moeilijkheden opofferen, meewerken aan het heil van de wereld en aan de opbouw van het Rijk van God.” *Uit :Kinderen van God- boek I - p. 17*

Binnen enkele dagen sluiten wij de novembermaand af. We herinneren ons de woorden van de heilige Paulus:

Geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en nooit kan het in het hart van de mens opkomen wat God heeft voorbereid voor wie Hem liefhebben !

(1 Kor. 2,9)

En deze dagen tot onze politiekers:

Gij zult niet doden !

Gij kunt – evenals wijzelf- niet beslissen over leven en over dood !

God heeft het leven gegeven. God zal op Zijn tijd het leven terugnemen.

Mededelingen

**Maandag tot en met vrijdag* is onze kapel open voor gebed vanaf 8.10u tot 9.10u. Om 8.30u bidden wij samen de rozenkrans.

**Zaterdagen in november*: H. Mis 's morgens is om 8.30 u in de St. Teresia kerk te Ekeren - Bunt, gevolgd door aanbidding tot 9.30 uur

***Zaterdag 23 november is de H. Mis om 18 u** - pater SJM

****Het weekend van zaterdag en zondag 23-24 november*** houden wij in onze Foyer een 3^{de} verkoopdag van 11u tot 17u. Ook de volgende 2 weekends! Dit weekend ontvangt u vanaf de aankoop van 10 euro een korting van 10% en geven wij 20% korting op alle kaarsen en inkaderingen. Ook bieden wij in een kleine cafetaria home-made gebak aan.

****Zondag 1 december, eerste zondag van de Advent***

H. Mis om 10 uur – pater SJM

Foyer Marthe Robin vzw

• Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat

• T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be

• W: www.foyermartherobin.net