

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat

wekelijks foyerblaadje nr. 34 2021

Zondag 22 augustus

Dertiende Zondag na Pinksteren

Epistel : Paulus aan de Galaten 3,16 - 22

Evangelie : Lucas 17, 11 – 19

Het gebed van deze Mis is de samenvatting van onze catechismus.

Wij vragen om de deugden van geloof, hoop en liefde, opdat wij Gods geboden altijd onderhouden en zo tot het eeuwig leven komen. Christus in het eucharistisch offer is daarvan het onderpand (slotgebed)
Uit: Dagmissaal

Homilie van de voorbije 10^{de} zondag na Pinksteren

De dag van vandaag is het heel belangrijk dat men een verzekering heeft voor het geval men het slachtoffer wordt van een accident of van een natuurramp zoals een brand of een overstroming, die veel schade kunnen berokkenen. De verzekering biedt je een oplossing in het geval van natuurlijke schade.

Maar, wat gedaan wanneer je een bovennatuurlijk ongeval overkomt? Een bovennatuurlijk ongeval noemen we een zonde.

Een zonde is een daad van de mens die rechtstreeks ingaat tegen God en zijn Heilige Wet.

Wie zondigt beschadigt dus niet enkel zichzelf of een ander persoon, maar hij beledigt God.

Om terug te komen op de verzekering: kan jij de zekerheid hebben dat je op aarde nooit zal zondigen, dat je geen ongeluk zal overkomen en dat je bijgevolg geen verzekering nodig hebt? Het antwoord is eenvoudig: zolang je op aarde leeft, kan je geen zekerheid hebben dat je in de hemel zal terecht komen.

Het hangt immers telkens weer af van de keuze die je maakt: het goede doen of het kwade doen.

Je kan op elk moment van je leven zondigen en daarmee wordt het onmogelijk zeker te zijn dat je het doel van het leven, het eeuwig leven, zult bereiken.

De Kerk veroordeelt de mening: ik kom wel in de hemel. Maar de Kerk heeft ook de mening veroordeeld die zegt: ik ga in ieder geval naar de hel.

Je kunt op aarde van niets zeker zijn. Je moet vertrouwen hebben. Wij noemen de deugd die het bovennatuurlijk vertrouwen beschrijft, de hoop.

De hoop stelt dus haar eisen.

Enerzijds mogen we er niet aan twifelen dat God barmhartig is en ons kan vergeven, ja dat Hij ons bemint; anderzijds mogen wij ook niet hoogmoedig zeggen dat wij, om ons eeuwig doel te bereiken, de goddelijke hulp niet nodig hebben.

Wij moeten tussen beide extremen de juiste weg vinden en er een deugd van maken.

Als katholiek kan je dus omwille van het eeuwig leven nooit in een depressie geraken. Je kan nooit zeggen dat er voor jou geen plaats is in de hemel. Je kan wel in een depressie geraken omwille van de huidige situatie in de Kerk, maar dat heeft niets te maken met je eigen geloof, hoop en liefde.. Je kan je niet verontschuldigen omwille van de fouten van één van de verantwoordelijken in de Kerk. Het is en blijft je eigen keuze de juiste Katholieke Leer en Traditie te volgen!

Je kan ook niet zeggen dat je al gedoopt bent en dat het daarmee is opgelost.

Het Doopsel is de ingangspoort naar het eeuwig leven. Dat klopt. Maar het Doopsel alleen is niet voldoende om de hemel echt te bereiken.

Terwijl we ons moeten vasthouden aan geloof, hoop en liefde, kunnen we nog iets doen nl. ons niet verzoenen met de wereld.

De wereld is de uitdrukking van een hopeloos leven.

De wereld is weliswaar Gods schepping, maar ze heeft al een beslissing genomen en die beslissing leidt tot de ondergang en tot de dood.

De wereld biedt geen vaste basis voor het eeuwig leven. Je kunt hier enkel maar je eigen ziel redden en voor jezelf en anderen bidden.

Concreet wil dat zeggen dat we ons niet laten verleiden door deze wereld. Dat doen immers de heidenen:

“Toen gij nog heidenen waart, hebt ge u blindelings laten verleiden door stomme afgoden.” (I Kor.12, 2 – 11)

De stomme afgoden kunnen geen alternatieven bieden voor Christus en zijn eeuwig woord.

Het gevaar in deze wereld vermijden kunnen wij door de genade van het Doopsel en aansluitend door heel ons verstand, onze wil, ja heel ons wezen, te richten op de Heer.

Enkel zo kunnen wij de Heer vragen dat Hij ons ook de Heilige Geest zendt, opdat wij de reddende woorden zouden spreken : Jezus is de Heer.

Dat gebed is het begin waarmee we de afgoden afwenden en het begin van een leven in hoop op een eeuwig leven bij God.

Homilie pater Stefan 1 augustus 2021

Foyer(HUIZE) Marthe Robin vzw Verantw. C.C.

Kapelsesteenweg 208 2930 Brasschaat

T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be