

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat
wekelijks foyerblaadje nr 34- 2019

Zondag 17 november

Op het feest van de **Opdracht van de Heilige Maagd Maria in de tempel** of **Maria Presentatie** viert de Kerk dat de ouders van Maria haar opdroegen in de tempel. Daarmee viert de Kerk dat Maria, vervuld van de heilige Geest, vanaf haar Onbevleete Ontvangenis geheel aan de Heer was toegewijd. Het feest is niet gebaseerd op Bijbelse geschriften maar op het proto-evangelie van Jakobus. Daarin wordt verhaald dat Joachim en Anna uit dankbaarheid voor haar miraculeuze geboorte Maria toewijden aan God in de tempel, waar ze opgroeide tussen de tempelmaagden. Reeds in de 8^{ste} eeuw werd het feest gevierd in het Oosten gevierd. Paus Sixtus V heeft het in 1585 in het algemene kalender van de Westerse Kerk opgenomen. Wij vieren het feest op 21 november. In de Orthodoxe Kerk is het één van de twaalf grote feesten. Wij bidden in de H. Mis: “...geef dat wij door haar voorspraak in de tempel van uw heerlijkheid mogen opgedragen worden...”

DRIEENTWINTIGSTE ZONDAG NA PINKSTEREN
(Mt. 9, 18-26)

Vandaag in deze H. Mis komt de gedachte aan de verrijzenis van het lichaam sterk op het voorplan. Ons vaderland is de hemel. Christus zal onze lichamen hervormen. De H. Paulus wijst er in het Epistel op dat onze namen staan in het ‘Boek des levens’. De uitwerking van de komst van Christus is bevrijding van ziekte en de verrijzenis van het lichaam. Dat werd aangetoond door de genezing van de zieke vrouw en door de opwekking van het dochtertje van Jäirus.

Het valt op dat bij de gezangen de nadruk gelegd wordt op het geloof. Tegen de vrouw zegt Jezus: “Heb goede moed, mijn dochter, uw geloof heeft u gered!” En tot de menigte die rouwde bij het huis van het dochtertje van Jäirus, zei Jezus: “Gaat heen, want het meisje is

niet dood, maar slaapt”. De vader van het meisje had een groot geloof in Jezus.

Het geloof gaat bij deze genezingen vooraf aan het wonder. Het wonder is in de beide gevallen de bevestiging van het geloof, de vervulling van een vurig verlangen, en het doel van de tocht naar Jezus. Het wonder is als het ware een vooruitlopen op de hemel, waarheen men slechts komt langs de weg van het geloof.

De wondervolle God openbaart Zich in het wonder aan het verwonderde oog van diegene die in Hem gelooft. Het wonder is als een aanschouwen, dat het geloof vervangt.

Het geloof kan ook op het wonder volgen. Dan gaat het zien aan het geloven vooraf. Door het wonder maakt Christus zich hier bekend als God en openbaart Hij Zijn helpende liefde. De mens, die dat erkent, zal met liefde geloven.

Het wonderlijke is niet zozeer dat God nu en dan de natuurwetten doorbreekt en ingrijpt in de natuurlijke loop der dingen, maar dat Hij met Zijn wonderdaad stil blijft staan voor de deur van de menselijke vrije wil, daar aanklopt, maar de deur niet met geweld opent.

God verricht alle dagen wonderen, maar, God houdt altijd rekening met de vrije menselijke wil. De keerzijde van de medaille is wel dat iemand die vrij kan handelen, zich ook zal moeten verantwoorden. Ofwel sluit de mens zich op in eigenliefde, ofwel zet hij de deur van zijn hart open voor God.

Geloven is kiezen voor God. Geloof is het opgaan van menselijke kleinheid in goddelijke grootheid.

De zieke vrouw uit dit evangelie is het zinnebeeld van de lauwere christen, zoals wij allen nog zijn, lauwe christenen bij wie de genade die heilig maakt, nogal pover beantwoord wordt. Het gestorven meisje herinnert ons eraan dat de dood ons allen wacht, maar dat enkel de echte dood te vrezen is en dat is: het sterven in staat van zonde.

De H. Paulus verwittigt de Filippenzen ‘wenend’ dat het gevaar bestaat dat zij de schat van de heiligmakende genade kunnen verliezen, omdat ze al hun aandacht en betrachtingen zetten op het aardse. “Wij zijn bestemd voor de hemel” zegt hij, “Wij zijn geen wereldburgers, maar hemelburgers”.

Dat heeft de heiligmakende genade van ons gemaakt. Zij heeft ons geheel geheiligd, God heeft ooit tot een heilige gezegd: “Ge zou van vreugde sterven, als ge een ziel in staat van genade zou kunnen zien”. De heiligmakende genade heeft ons tot de aangenomen kinderen van God gemaakt. Zo is de armste sukkelaar even hoog verheven tot kind van God als de rijkste mens of de meest ontwikkelde intellectueel.

Als kinderen van God zijn we daarom ook, luister goed, ‘erfgenamen van de hemel’. De heiligmakende genade maakt onze ziel tot een levende tempel van de H. Drievuldigheid. Dat zijn geen schone woorden, ook geen godvruchtige overdrijving, dat is geen dichterlijke ontboezeming. Het is de werkelijkheid!

Konden we onze ziel werkelijk zien, dan zouden we, wanneer de H. Drievuldigheid er inwoont door de heiligmakende genade, een staaltje van de Hemel te zien krijgen. Omgekeerd ook: wanneer de doodzonde de H. Drievuldigheid uit onze ziel heeft verjaagd zouden we een staaltje van de hel zien.

Een groeiend geloof door gebed en sacramenten is belangrijk. Geloven is het opgaan van menselijke kleinheid in goddelijke grootheid. Geloven is kiezen voor God. Dan gebeuren er wonderen, iedere dag, ook voor ons. Amen.

Uit: Jaargang homilies Pastoor Van der Voort

De Kerk heeft vele zondaars in haar rangen. Maar zij aanvaard niet de wet van de zondaars. Zij tracht hente richten naar haar wetten. Haar hoop en opdracht is zielen te redden alvorens de dood hen ontvreemd om hen definitief over te leveren aan de demonen. De enige wet die de Kerk aanvaardt is de wet van de genade

Wat moeten wij geloven?

De tien geboden van God, de Acht zaligheden, de Bijbel: oud en nieuw testament, de geschriften van de Kerkvaders en de traditie van de Kerk.

Dit is onveranderlijk de Leer van de Kerk. En de Kerk is van God.. Wanneer we ons hier niet aan houden, begeven we ons op glad ijs, leveren we ons over aan ketterij of erger nog behoren we tot de afvalligen.

Een voorbeeld: Luther nam niet aan wat de Kerk voorhoudt. Hij trok duizenden, miljoenen katholieken met zich mee in zijn ketterij: zo ontstond de Lutherse Kerk. Het waren misschien brave, maar alleszins onwetenden en onnadenkende katholieken die Luther destijds volgden en zo hun “ene ware katholieke en apostolische Kerk” verlieten.

Vraag: Staan wij nu voor een toenemende ketterse kerk die de leer van God niet langer wenst aan te nemen, maar eigen wetten stelt en de gelovigen zal meeslepen? Lopen weerom duizenden katholieken in de val omdat zij de geloofswaarheden niet meer kennen of niet meer willen kennen of erkennen? Gelovigen, ook trouwe gelovigen, reageren weinig of niet. Recent werd het Huis van God ontwijfd door de verering van afgoden, binnen gebracht door valse profeten en ‘huurlingen’. Opgelet: die ‘nieuwe ketterse’ kerk zal zich blijven voordoen als de Kerk van Christus, maar zal het niet zijn!

Een vergelijking: De eieren van wilde vogels lijken echt en mooi, maar...als alle levende materie er wordt uitgezogen zijn ze dood en blijft enkel de buitenkant. Zo zal de Kerk die men nu wil er aan de buitenkant mooi blijven uitzien, maar vanbinnen hol en dood zijn.

Bewaar het geloof in deze tijd van verwarring. Verdedig God te pas en te onpas !

Mededelingen

*Iedere morgen gebed in onze kapel; iedere zaterdag om 8.30u Mis en aanbidding in de St Teresia-kerk Ekeren

*Zaterdag 23 november om 18 u H. Mis in onze kapel

*Zaterdag 23 en zondag 24 november van 11u tot 17u verkoopdagen in onze Foyer van religieuze boeken en voorwerpen en kerstartikelen en kaarten. Kom kijken !

Foyer Marthe Robin vzw

• Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat

• T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be

• W: www.foyermartherobin.net

Rek. nr: IBAN: BE28 4024 0365 8120 BIC KREDBEBB