

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat
wekelijks foyerblaadje nr 33- 2019
Zaterdag 9 november

Novembermaand -wij herdenken onze overledenen

In november gedenken wij bijzonder allen die ons zijn voorgegaan en die, zo hopen wij, de eindmeet hebben bereikt. Zijn ze in de hemel? Of verblijven ze nog in het zuiverend vagevuur? Wij kunnen hen helpen door het bidden voor hen: in de H. Mis, de rozenkrans, de kruisweg... Zij rekenen op ons.

Kruisweg -rozenkrans

In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen

Onze Vader...

*Ik groet U, Maria, Onbevlekt Ontvangen ... Wees gegroet..

*Ik groet U, Maria, altijd Maagd. . . Wees gegroet . .

*Ik groet U, Maria, Moeder van God . . Wees gegroet... .

1^{ste} statie: Jezus wordt ter dood veroordeeld

Wij aanbidden en loven U, Christus, omdat Gij, door Uw heilig kruis, de wereld verlost hebt;

*Onze Vader . . .

*Jezus, Maria, Jozef , ik bemin U, red de zielen (10 x)

*O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel vooral diegenen die Uw barmhartigheid het meest nodig hebben.

**Gezegend* zijn de wonden van onze Heer Jezus Christus, zij hebben ons verlost van de straffen van de zonden. *Gezegend* zij Zijn aller kostbaarste Bloed dat onze zonden uitwist.

2^{de} statie: Jezus neemt het kruis op zijn schouders

3^{de} statie: Jezus valt de eerste maal onder het kruis

4^{de} statie: Jezus ontmoet zijn bedroefde Moeder

5^{de} statie: Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen

6^{de} statie: Veronica droogt het aangezicht van Jezus

7^{de} statie: Jezus valt de tweede maal onder het kruis

8^{ste} statie: Jezus troost de wenende vrouwen

9^{de} statie: Jezus valt de derde maal onder het kruis

10^{de} statie: Jezus wordt van zijn klederen beroofd

11^{de} statie: Jezus wordt aan het kruis genageld

12^{de} statie: Jezus sterft aan het kruis

13^{de} statie: Jezus wordt van het kruis afgenomen

14^{de} statie: Jezus wordt in het graf gelegd.

Wees gegroet Koningin, Moeder van barmhartigheid, ons leven, onze zoetheid, onze hoop, wees gegroet. Tot U roepen wij, bannelingen, kinderen van Eva. Tot U smeken wij, zuchtend en wenend in dit tranendal.

Welaan dan, onze Middelaress, sla uw barmhartige ogen op ons en toon ons na deze ballingschap Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot. O goedertieren, o liefdevolle, o zoete Maagd Maria.

Bid voor ons Heilige Moeder van God opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Gedenk, o aller genadigste Maagd Maria, dat het nooit gehoord is dat iemand die zijn toevlucht tot U nam, uw hulp inriep of uw bijstand vroeg, door U onverhoord is gebleven. Met dat vertrouwen bezielde nader ik tot U, o Moeder, Maagd der maagden. Machteloos kom ik voor U te staan. O Moeder van het Woord, versmaad mijn smeekbeden niet maar luister genadig en verhoor mij. Amen.

Gedenk heilige Jozef, zeer zuivere bruidegom van de Maagd Maria, dat het nooit is voorgekomen dat iemand die uw hulp inriep of uw voorspraak afsmeekte zonder bijstand bleef. Vol vertrouwen in uw macht nemen wij onze toevlucht tot u en vragen uw bescherming. O Voedstervader van onze Verlosser, versmaad onze nederige smeekbeden niet, maar in uw goedheid, verhoor ze ! Amen.

De staat van genade of de staat van vrijheid van de Kerk

De levensstaat, zegt de H. Thomas, kan men bepalen uitgaande van de uitwendige activiteiten en in functie van de verschillende opdrachten binnen de Kerk. Het is zo dat men de verschillen binnen de Kerk beschouwt. Maar ze kunnen ook gedefinieerd worden vanuit het inwendige standpunt van de mens en in verhouding tot het goddelijk oordeel. In die zin spreken wij hier over de staat van vrijheid in de Kerk.

Vrijheid van de Kerk en de slaafsheid aan de zonde

Men moet altijd dienen, maar de meester kan verschillen: *“Toen gij slaven waart van de zonde stond gij vrij ten opzichte van de gerechtigheid. Welk voordeel had gij toen van daden waarover ge u thans schaamt? Want het einde daarvan is de dood. Maar nu, bevrijd van de zonde en dienstknechten geworden van God, oogst gij heiligheid en tenslotte eeuwig leven.”*

(Rom. 6, 20-22)

Of men goed is of zondaar, in het ene geval is men vrij en slaaf van de gerechtigheid; in het andere geval is men vrij van de gerechtigheid en slaaf van de zonde.

Maar deze manier van benadering is nog te algemeen, zegt de h. Thomas. Als men het meer precies wil beduiden dan moeten we het woord ‘vrijheid’ reserveren voor de genade en het woord “slaaf” voor de zonde. Want de genade verwoest niet, maar verheft onze menselijke natuur, daar waar de zonde onze menselijke natuur geweld aandoet en tot een wrak maakt. Het is de genade die vrij maakt en het is de zonde die tot slaaf maakt. De zondaar is slaaf, omdat de zondaar verplicht is te zondigen, want uit zichzelf is het voor hem onmogelijk om uit zijn zondige toestand te ontsnappen. En zoals de h. Gregorius zegt: *“De zonde is niet afgeschafft werd door de penitentie leidt met heel zijn gewicht naar andere zonden”*. Alleen de ‘rechtvaardigen’ zijn dus in een staat van innerlijke vrijheid.

De graden van vrijheid

De rechtvaardigen in Bijbelse betekenis zijn de heiligen. Zij beoefenden allen de liefdadigheid. Christenen streven naar de heiligheid en begaan hiervoor een moeizame weg. Een eerste stap en bekommernis is het weerstaan aan de zonde en het vermijden van wat hen tegenhoudt in het beoefenen van de deugd van liefde. De liefdadigheid wordt door hen beoefend uit angst voor de zonde. Wanneer men verder evolueert naar het goede verhoogt en versterkt de liefdadigheid. Tot een derde stadium kan bereikt worden van diegenen wiens levensdoel kordaat een zich hechten, een zich verbinden met God wordt. Dat is de staat van de volmaakten die verlangen zich te laten opnemen in Christus. Wanneer men groeit in genade zal de liefde zuiverder worden, en voorbijgaan aan menselijke voldoening. Men zal niet enkel de dagelijkse zonden vermijden, maar ook al wat in onze gekwetste natuur leeft door de zondeval. De volmaaktheid zal het hoogste worden als de ziel volmaakt beantwoordt aan de gegeven genade van God. Er zal dan een uitwisseling zijn van liefde tussen God en de ziel. Altijd zal men in zijn leven de volmaaktheid moeten nastreven. Wie zich verbetert op een bepaald punt kan met de h. apostel Paulus zeggen: *“Ik wil Christus kennen...ik wil de kracht van zijn opstanding gewaarworden, ik wil steeds meer op Hem lijken in zijn sterven om eens te mogen komen tot de wederopstanding uit de doden... Neen broeders, ik beeld me niet in er al te zijn. Alleen dit: vergetend wat achter mij ligt, mij uitstrekkend naar wat voor mij ligt, storm ik af op mijn doel: de prijs van Gods hemelse roeping.*

(Fil. 3 10-14)

Naar: L’Eglise Sainte, Kard. Ch Journet

Bedenkingen:

De Nederlandse *Kardinaal Eyk* schreef al in mei 2018 dat hij vreest dat het niet duidelijk voorhouden en verdedigen van de authentieke geloofsleer van de Kerk -door paus Franciscus - hem doet denken aan de door de Kerk voorspelde 'eindtijd', de tijd voor de wederkomst van Christus...De verwarring, die er nu nog meer dan voordien kwam door de Amazon-synode, brengt de eenheid van de Katholieke Kerk in groot gevaar.

Wanneer men zich laat leiden door menselijke overwegingen en niet door de wil van God, dan is de Kerk in groot gevaar. Dat geldt ook voor de leiding van de Kerk. - Pr. Cor Mennen

"Ik ben de Heer uw God; gij zult geen andere goden aanbidden.." En ze dus niet binnen brengen in het Huis van God ! Dit is afgodencultus.

Afgoden binnen brengen op heilige plaatsen en vereren is meer dan ketterij, het is afvalligheid. - Aartsbisschop Vigano

"Verkondig het Woord, dring aan te pas en te onpas, weerleg, berisp..., Want er komt een tijd dat mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen...het oor afwenden van de waarheid ..." 2 Tim, 2-4

Emancipatie door desacralisatie.

De mens moest autonoom worden en dus bevrijd van de religieuze tradities, van de wijding, van het sacrale dat hem opende voor 'het totaal andere, het transcendente, het absolute, het goddelijke'. Zo werd ieder afbreken van een stuk eerbiedwaardig verleden een stap naar emanciperende ontwijding."

Karel van Isacker, sj +2010

Mededelingen

***Maandag tot en met vrijdag** is onze kapel open voor gebed vanaf 8.10u tot 9.10u. Om 8.30u bidden wij samen de rozenkrans.

***Zaterdagen in november:** H. Mis 's morgens is om 8.30 u in de St. Teresia kerk te Ekeren - Bunt, gevolgd door aanbidding tot 9.30 uur

***Zaterdag 9 november is de H. Mis om 18 u** - pater SJM

***Het weekend van zaterdag en zondag 9 en 10 november** houden wij in onze Foyer een verkoopdag van 11u tot 17u. Ook de volgende 3 weekends!

***Dinsdag 12 november !!!** zal Pater Herman een conferentie houden in onze Foyer om 14.30u : "De Advent en de besluiten van de Amazone-Synode".

***Zondag 17 november is de H. Mis om 10 u** – pater SJM

Foyer Marthe Robin vzw

- Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat
- T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be
- W: www.foyermartherobin.net

Rek. nr: IBAN: BE28 4024 0365 8120 BIC KREDBEBB