

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat

wekelijks foyerblaadje nr 33 2020

Zaterdag 15 augustus – Zondag 16 augustus

Feest van Maria-ten-hemel-opneming

Epistel: Boek Judith 13, 22-25; 15,10

Evangelie: Lucas 1, 41-50

Op 5 november 1950 sprak paus Pius XII tot de Katholieke Kerk en tot heel de wereld deze woorden:

“Tot glorie van de almachtige God, die aan de maagd Maria zijn uitzonderlijke welwillendheid heeft geschonken;

tot eer van zijn Zoon, de onsterfelijke Koning der eeuwen en overwinnaar van zonde en dood;

tot vermeerdering van glorie van zijn verheven Moeder;

tot vreugde en blijdschap van heel de Heilige Kerk;

op gezag van onze Heer Jezus Christus, van de heilige apostelen Petrus en Paulus en van Onszelf,

belijden, verklaren en bepalen wij dat een door God geopenbaarde leerstelling is:

dat de onbevleete en maagdelijke moeder van God, Maria, na het einde van haar leven op deze aarde met ziel en lichaam in de hemelse glorie is opgenomen.”

De paus heeft als geloofspunt bevestigd wat reeds altijd in de openbaring en de leer van de Kerk was bevat en door het volk werd geloofd nl. dat Maria, om haar onbevleete heiligheid en om haar hoge uitverkiezing als moeder van God, naar ziel en lichaam de onvergankelijke glorie van haar Zoon Jezus Christus deelt.

Dit feest, dat in het Oosten reeds gevierd werd in de 5^{de} eeuw, is met recht het grootste en voornaamste feest van Maria, omdat het de bekroning en de samenvatting is van heel haar heiligheid en uitverkiezing;

Voor ons is het een feest van zekerheid daar wij nu in Maria ook onze verrijzenis uit de doden reeds mogen beleven; van vertrouwen, omdat deze uitverkoren Vrouw onze voorspreekster, onze middelares, onze koningin, maar bovenal onze moeder is.

Uit het dagmissaal

Zalig Hoogfeest en Gelukkige Moederkensdag !

Zondag 16 augustus *Elfde zondag na Pinksteren*

Epistel : H. Paulus aan de Korinthiërs: 1 : 15, 1-10

Evangelie : H. Marcus : 7 , 31-37

Met de heilige Paulus moeten wij er altijd van doordrongen zijn dat wij uit onszelf niets zijn, maar alles hebben door Christus (epistel). Daarom luisteren wij vandaag naar de gebeden van deze Mis. Die wijzen ons erop hoe wij geheel en al van Gods barmhartigheid afhankelijk zijn.

Verschijsningen van Onze Lieve Vrouw te Fatima in 1917

De mooie Dame sprak tot de herdertjes op 13 mei, 13 juni, 13 juli, 19 augustus de volgende woorden op:

13 mei 1917 :

“Wilt ge u aan God aanbieden om offers op te dragen en graag alle beproevingen () te aanvaarden die Hij u wil verzenden tot eerherstel voor de zonden waardoor de goddelijke Majesteit beledigd wordt, om de bekering van de zondaars te verkrijgen en tot eerherstel voor de godslasteringen en voor alle beledigingen aangedaan aan het Onbevlekt hart van Maria?”*

En:

“ Gij zult veel te lijden hebben, maar de genade van God zal u kracht geven.”

13 juni 1917 :

“Jezus zal zich van u bedienen om Mij te doen kennen en beminnen. Hij wil in de wereld de godsvrucht vestigen tot mijn Onbevlekt Hart.”

En tot Lucia nadat de Dame had gezegd dat zij Jacinta en Fransesco spoedig zou komen halen en Lucia vroeg of zij dan helemaal alleen moest achter blijven:

“Neen, mijn kind, Ik zal u nooit verlaten. Mijn Onbevlekt Hart zal uw toevlucht zijn en de weg die u naar God zal voeren.”

13 juli 1917 :

“Offert u voor de zondaars en zegt dikwijls, maar vooral wanneer ge een offer brengt: O Jezus, het is uit liefde tot U, voor de bekering van de

zondaars en tot eerherstel voor de beledigingen aangedaan aan het Onbevlekt Hart van Maria.”

En ook:

“Als ge het rozenhoedje bidt moet ge op het einde van elk tientje zeggen; O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.”

En:

“Ik alleen kan de genade van vrede voor de mensen verkrijgen.”

19 augustus 1917 want de kinderen werden ontvoerd op 13 augustus. Nadat de herdertjes naar huis werden gebracht, hun ouders hadden omhelst, snelden zij naar de Cova. Hoe blij waren ze deze gezegende plaats terug te zien. Uit de grond van hun hart boden ze O. L Vrouw hun verontschuldigen aan. 't Was echt niet hun fout dat zij zich vijf dagen tevoren niet aan de afspraak hadden gehouden. Zij dankten Haar voor de hulp welke Zij hun in die tragische dagen zo zichtbaar had verleend.

Onze Lieve Vrouw zei:

“Bidt de rozenkrans. Bidt, bidt veel en brengt offers voor de zondaars, want vele zielen gaan naar de hel omdat er niemand is die zich voor hen offert.”

Na deze verschijning namen de kinderen de tak mee waarop de voeten van de Dame hadden gestaan. Maria Rosa, de moeder van Lucia die niet geloofde in de verschijningen, nam een wonderlijke geur waar die de eikentak verspreidde: zou haar dochter dan toch de waarheid vertellen en Onze Lieve Vrouw zien?

Wat er gebeurde op 13 augustus

Een grote menigte wacht tevergeefs op de herdertjes. Dan komt er iemand die vertelt dat de kinderen door de administrator zijn aangehouden. Velen winden zich op. Men spreekt van met geweld de kleinen te gaan halen. Opeens weerklinkt er iets als een donderslag. Het wordt doodstil in de Cova. Een bliksemflits ! En dan, terwijl de menigte de adem inhoudt, vormt zich rond de eik van de verschijning een wolk. Een witte wolk, zo schoon als men nog nooit gezien heeft. Tien minuten duurt het verschijnsel. Dan stijgt de wolk omhoog en

lost zich op in het licht van de zon. *Uit: O. L. Vrouw van Fatima, missionaris van God H.Jongen – 1944*

Zaterdag 22 augustus : Feest van het Onbevlekt Hart van Maria

Gedurende de tweede wereldoorlog heeft Pius XII op 8 december 1942 de gehele wereld toegewijd aan het Onbevlekt Hart van Maria. Dit feest werd reeds gevierd in vele bisdommen. Op 4 mei 1944 werd het feest vastgesteld op 22 augustus. Dit feest wijst ons vooral op de moederlijke liefde van Maria voor het beproefde mensdom.

Het memorare

Het memorare tot Maria is een katholiek gebed opgedragen aan de Maagd Maria. Het werd gecomponeerd in de twaalfde eeuw, in 1153, door Sint Bernardus van Clairvaux, stichter van de Orde van Cisterciënzers. De Heilige Maagd Maria laat nooit diegenen achter die tot Haar bidden. En dit gebed stelt ons in staat het onmogelijke te bereiken

“Gedenk, o allergenadigste Maagd Maria, dat het nooit gehoord is dat iemand die tot U zijn toevlucht nam, Uw hulp inriep of Uw voorspraak afsmeekte, door U in de steek werd gelaten.

Beziel door dit vertrouwen neem ik mijn toevlucht tot U, o Maagd der maagden, mijn Moeder! Tot U kom ik; voor U sta ik als een zondig en berouwvol mens. O Moeder van het Vleesgeworden Woord, versmaad mijn gebeden niet, maar luister genadig en wil mij verhoren. Amen”

(*) O. L. Vrouw vroeg te Fatima in 1917 aan de herdertjes *beproevingen* te aanvaarden; de Kerk veranderde het Onze Vader en leert ons bidden: *“En breng ons niet in beproeving”*. Wat is de bedoeling van de Kerk hiermee?:

Zondagen 23 en 30 augustus is de H. Mis om 11.30 u in onze kapel

Foyer(HUIZE) Marthe Robin vzw

Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat

T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be

W: www.foyermartherobin.net info@huizemartherobin.net

www.huizemartherobin.net www.facebook.com/huizemartherobin