

# FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat wekelijks foyerbladje nr 32- 2019

*Allerheiligen 1 november*

## **Feest-triptiek van Christus Koning -Allerheiligen- Allerzielen**

### **Christus Koning**

Het feest van Allerheiligen is in ons land één van de vier hoogdagen, met verplichting tot het bijwonen van het H. Misoffer. De zondag voordien viert de traditionele Kerk sinds eeuwen het feest van Christus Koning.

Het feest van Christus Koning behoort tot de feesttriptiek van de triomferende Christus: Christus-Koning, Allerheiligen en Allerzielen. Het feest werd ingesteld door paus Pius IX op 11 december 1925 om het christelijke volk weer te wijzen op Christus als de goddelijke koning ‘aan wie alle macht is gegeven in de hemel, op aarde en onder de aarde’.

Waar de andere evangelisten overwegend Jezus van Nazareth genezend en predikend schilderen ziet Johannes het Christusbeeld reeds als ‘de heerser over de koningen der aarde’.

Tot in de vroege middeleeuwen troonde de Triomfator Christus met kroon en ornaat op de koningstroon op de kruisbeelden. De Kruistochten brachten weer het bittere lijden van Christus in herinnering. Ook het Heilig-Hartbeeld drukt een God-menselijke goedheid en liefde uit.

De liturgie kent maar één Christusbeeld: de stralende God-Koning vol majesteit. Enkele voorbeelden: de hele Advent verwacht men met groeiend verlangen “de komende koning”. Op Kerstdag viert de Kerk de ‘vredeskoning- rex pacificus’ en dan het kindje Jezus van Betlehem. Volgt dan het grote koningsfeest: het feest van de Openbaring op 6 januari. En zelfs in de Vasten zweeft voor de ogen van de Kerk niet zozeer de lijdende Christus als wel de koninklijke Held die op de vesting van Golgotha als overwinnaar sterft. Denk aan de aangrijpende koningshulde op Palmzondag...Zelfs op Goede Vrijdag zingt de Kerk nog ‘*vexilla regis*’ – de koning voorop en ‘*regnavit a ligno Deus!*’ -God heerst vanaf zijn kruis. Ook op het feest van Christus’ Hemelvaart overheerst de koningsgedachte.... Sacramentsdag is een koningsfeest. En als het kerkelijk jaar teneinde loopt verwacht de Kerk met brandend verlangen de ‘wederkomst van de koning in heerlijkheid’.

Ook in het dagelijks officie loopt de rode draad van de koningsgedachte. In heel de oude Latijnse Mis wordt Christusplechtig als koning gehuldigd. Het is de moeite waard dit te herlezen in uw missaal. Bijvoorbeeld: in het epistel schildert de ‘apostel der volkeren’ de verheven almachtige Koning. Het evangelie is bijzonder: dat deel werd op Goede vrijdag gezongen; nu wordt het over de hele katholieke

wereld verkondigd. Het offertorium en de communicio zijn weerom koningsliederen. Ook de eigen prelatie is een heerlijke koningshulde:

*“Waarlijk....Want Gij hebt uw eniggeboren Zoon, onze Heer Jezus Christus, de eeuwige Hogepriester en koning van het heelal met vreugde olie gezalfd opdat Hij zich als een vlekkeloos en vrede brengend offer op het altaar van het kruis zou opdragen en daardoor het geheim van de mensen hun verlossing voltrekken; en opdat Hij door alle schepselen aan zijn macht te onderwerpen aan uw oneindige majesteit een eeuwig en allesomvattend rijk zou overdragen: een rijk van waarheid en leven, een rijk van heiligheid en genade, een rijk van rechtvaardigheid, liefde en vrede. En daarom zingen wij met de engelen en aartsengelen....”* Heilig, heilig, heilig...

### **Feest van Allerheiligen- 1 november**

Het feest van Allerheiligen is in ons land één van de vier hoogdagen, met verplichting tot het bijwonen van het H. Misoffer.

In de eerste tijden werden alleen de martelaren openbaar vereerd. Er kwam een feest van alle martelaren, eerst vermeld in het Oosten, in Antiochië (4<sup>de</sup> eeuw) en nop de 1<sup>ste</sup> zondag na Pinksteren. Zo is het nu nog bij de Grieken. Later nam de Oosterse Kerk ook andere heiligen op. In de Roomse Kerk werd het Pantheon, gebouwd te Rome ter ere van keizer Augustus voor alle goden, in de 7<sup>de</sup> eeuw aan paus Bonifatius IV geschonken door de keizer om er een kerk van te maken. Deze werd toegewijd aan Maria ‘H. Maria van de martelaren’. Daarin werden talrijke beenderen van martelaren overgebracht. Omdat de kerk op 13 mei werd gewijd, vierde men Allerheiligen op die dag. Stilaan werd het uitgebreid tot meerdere heiligen. Paus Gregorius IV stelde het in de 9<sup>de</sup> eeuw in op 1 november. Het feest werd alom verspreid. Het won nog aan luister toen de pausen in de 14<sup>de</sup> eeuw er een vigilie aan toevoegden en toen paus Sixtus IV (15<sup>de</sup> eeuw) het nog verrijkte met een octaaf. Zo geplaatst op het einde van het kerkelijk jaar onderstreept het de roemvolle voltooiing van het Rijk van Christus en de wederkomst van de Heer. Overigens...in de natuur is alles aan het sterven en bij het beschouwen van het vergankelijke gaan onze gedachten als vanzelf naar de hemel.

Geen rang of stand van volkeren die niet haar heiligen kent. Het is of een heilige Teresia van Lisieux in de eenzaamheid van het klooster...of de heilige Franciscus Xaverius die de landen doortrekt en zeeën oversteekt...of een heilige. Monica die zolang gesmeekt heeft voor de bekering van haar zoon Augustinus...of de heilige kinderen van God die ons met hun korte leven een grote les geven...Ieder land en volk kent en eert zijn heiligen.

Allerheiligen is voor ons het feest van vertrouwen door het voorbeeld van de heiligen die Christus hebben gevolgd tot het einde van hun aardse leven: *“Verheugt en verblijdt u, want overvloedig is uw loon in de hemel”*,.

### **Feest van Allerzielen – 2 november- dag van drie H. Missen**

Het was de heilige abt Odile van Cluny ( 11de eeuw) die het eerst voorschreef dat in alle kloosters die tot Cluny behoorden, op 1 november na de Vespers het Dodenofficie moest gehouden worden. Dit gebruik vond navolging en werd tenslotte door de gehele Kerk overgenomen.

De Allerzielendag werd door paus Pius X tot ‘hoogfeest van de gelovigen’ verheven. Het vagevuur is immers het voorportaal van de hemel waarin de liefde haar laatste tol betaalt. Driemaal breekt iedere priesterhand ( van de Traditionele oude Latijnse Mis) voor deze zielen het Levend Brood Jezus Christus, Driemaal plengt de Kerk de kelk met het kostbare Bloed... Wie berekent de rode vloed van verzoening die de Kerk op die dag uitstort om de reinigingskracht voor de arme zielen van het vagevuur te verhogen?

Het dodenofficie werkt diep in op het gemoed. Ook op Gods oneindige goedheid die troost en naar de hemel trekt. De hoop rijst...boven het lijden en de strijd met de belofte van het nieuwe leven, de vreugde van een eeuwige Paasmorgen. Nooit zal het alleluia vreugdevoller klinken dan op het einde van het ‘dies irae’ wanneer de glorie van de verrijzenis van het Hoofd Christus op zijn ledematen zal neer stralen.

Velen van onze overledenen zijn in nood.. Ze vragen hulp van ons gebed, een rozenkrans, een kruisweg, een aflat, een kerkbezoek, een heilige Mis. In het prachtig offertorium van de mis roept de Kerk de heilige Michaël op om de zielen binnen te leiden in het eeuwige licht.

*Uit: Mijn dagelijkse overwegingen – A. Maeye, priester*

### **Sint Hubertus – 3 november**

De heilige Hubertus (655-727)verbleef oorspronkelijk aan het hof van Pepijn van Herstal. Op Goede Vrijdag van het jaar 683 ging hij op jacht, hoewel dat een zeer oneerbiedige activiteit was op die dag. Hubertus bespeurde een groot hert, en joeg erachteraan met zijn honden. Toen hij het hert bijna te pakken had en het dier zich naar hem toekeerde wilde hij het neerschieten. Op dat moment verscheen er een lichtend kruis tussen het gewei. Een stem zei hem naar Lambertus van Maastricht te gaan. Na de dood van zijn echtgenote werd hij door de heilige Lambertus opgeleid tot het priesterschap en volgde hem in 703 op als bisschop van Maastricht Hij verplaatste de zetel van het bisdom van Luik. Hij stierf op een van zijn reizen te Tervuren in 727. Sint Hubertus staat nu bekend als patroonheilige van de jacht en wordt aanroepen tegen hondsdolheid nadat hij iemand hiervan genezen had. Deze legende dateert van de 15e eeuw.

Op het feest van St-Hubertus wordt er traditioneel brood gewijd in de kerk of bij de bakkers thuis. De bakkers verkopen speciale broodjes voor die gelegenheid.

*Missaal en Internet*

*“Mijn leven is een ogenblik, een vluchtig uur, een kort tijd die me ontsnapt “. - Teresia van Lisieux-*

*“Je leven is je schip en niet je woonplaats” – Teresia van Lisieux -*

*“Wees stil! God wil je zoveel zeggen” – Elisabeth van Dijon -*

**Goed nieuws:** Tot eind december zal er in onze kapel ieder weekend opnieuw een Heilige Mis mogelijk zijn, dank zij de paters van SJM, soms wel op de vooravond. Maar weet dat een H. Mis op de vooravond alleszins liturgisch meer verantwoord is dan op een zondagavond. Wie aan de zondagmis houden, en dat zijn wij allemaal, kunnen misschien overwegen om toch dat weekend op zaterdagavond een extra H. Misoffer bij te wonen: een Traditionele Latijnse Mis ! Hoeveel goede katholieken gingen vroeger, met de strenge regel van nuchter blijven vanaf middernacht tot na de heilige Communie, op zondag naar twee Missen: een vroege H. Mis waarin men te communie ging en later op de voormiddag naar de Hoogmis....

## **Mededelingen**

**\*Vrijdag 1 november: Allerheiligen: H. Mis om 10 u** -pater SJM  
Voor en na de H. Mis is er biechtgelegenheid

**\*Zaterdag 2 november: Allerzielen:** H. Mis is om 8.30 u in de St. Teresia kerk te Ekeren - Bunt, gevolgd door aanbidding tot 9.30 uur  
In de namiddag is er in onze kapel van 15u tot 17u gelegenheid tot het verdienen van aflaten voor de zielen van het vagevuur en/of het bidden van de Kruisrozenkrans.

**\*Maandag tot en met vrijdag** is onze kapel open voor gebed vanaf 8.10u tot 9.10u. Om 8.30u bidden wij samen de rozenkrans.

**\*Zondag 3 november is de H. Mis om 10 uur** – pater SJM. Wij denken die dag ook aan de wijding van het brood ( St Hubertus) dat u kunt meebrengen.

**\*Zaterdag en zondag 9 en 10 november** houden wij onze 1<sup>ste</sup> verkoopdag van 11u tot 17u. Wie kan komen helpen?

**\*Zaterdag 9 november is de H. Mis om 18 u** - pater SJM

Foyer Marthe Robin vzw

• Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat

• T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be

• W: [www.foyermartherobin.net](http://www.foyermartherobin.net)

Rek. nr: IBAN: BE28 4024 0365 8120 BIC KREDBEBB