

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat

wekelijks foyerblaadje nr 32 2020

Zondag 9 augustus

Tiende zondag na Pinksteren

Epistel: H. Paulus aan de Korinthiërs : I: 12, 2-11

Evangelie: H. Lucas : 18, 9-14

Iedereen verstaat de harde les uit het evangelie. Wij allen dragen iets in ons van de tollenaar, maar meer nog van de Farizeeër. Daarom luisteren wij naar deze woorden: “ God, die uw almacht nog het meest openbaart door te sparen en U te ontfermen, vermeerder over ons uw barmhartigheid.” (gebed)

Uit het dagmissaal

Geloof - Kerk - Wereld

Het is tijd dat het geloof voor christenen de intiemste en kostbaarste schat wordt die zij bezitten.

Laten we denken aan al die martelaren die zijn gestorven voor de zuiverheid van hun geloof ten tijd van de Ariaanse crisis, door te belijden dat de Zoon niet alleen lijkt op de Vader, maar dezelfde substantie heeft als Hij hetgeen door Arius en diens volgelingen, de arianen, werd ontkend. Voor hen was Jezus een mens en heeft Hij geen goddelijke natuur.

Hoeveel bisschoppen, priesters, monniken en eenvoudige gelovigen zijn hierom niet gemarteld en gestorven!

Onze verhouding met God staat hier op het spel, zodat het niet alleen gaat om wat theologisch geruzie.

Aan onze apathie voor afwijkingen in de leer kunnen we de lauwheid afmeten die onder ons ingang heeft gevonden. Het komt niet zelden voor dat er ernstige dwalingen worden onderwezen aan katholieke universiteiten of in christelijke officiële publicaties. Er is niemand die reageert!

Wij, bisschoppen, beperken ons tot tactvolle en bedeesde correcties. Laten we oppassen, want ooit zullen de gelovigen ons hierover rekenschap vragen. Ze zullen ons er voor Gods aangezicht van beschuldigen dat we hen hebben overgeleverd aan de wolven en dat we onze post hebben verlaten van de herder die zijn schaaftal verdedigt.

Door zich te beroepen op tolerantie of op een 'openstaan van de leek voor de wereld', legt men zichzelf een soort schizofrenie op waarbij het privéleven en het openbare leven van elkaar worden gescheiden.

Het geloof heeft wel degelijk een plaats in het publieke debat. We moeten spreken over God, niet om Hem *op* te leggen aan de mensen, maar om Hem aan hen *voor* te leggen. God is een licht waarzonder de mens niet kan. In 2007 zag de Congregatie van de Geloofsleer zich verplicht om iedereen te herinneren aan het feit dat het gerechtvaardigd is om te evangeliseren en het geloof te verkondigen.

Nu kan iedere poging om mensen te overtuigen van zaken die het geloof betreffen, worden geïnterpreteerd als een inbreuk op de vrijheid van die mensen. Men meent dat het voldoende is om de mensen te helpen meer mens te zijn, en vervolgens moeten ze het eigen geweten maar raadplegen. Maar het geweten moet worden voorgelicht.." Uit: De avond valt, de dag loopt reeds ten einde Kardinaal Sarah

De Kerk heeft al téveel de weg van de wereld gevolgd, iets wat we nu duidelijk ervaren in deze 'coronatie' die men van officiële zijde én werelds én misschien ook kerkelijk, nog lang zal in stand houden. De Kerk maakt het onderscheid niet meer tussen het materiële en het sacrale. De Kerk komt niet op voor het heilige van de liturgie. Zij volgt de voorschriften van ontsmetting heel streng en tot in het belachelijke voor de buitenwereld, en voor de trouwe gelovigen tot in het bijna heiligschennende tegenover het Heilig Lichaam van Christus. Of ...is God de besmettingsbron?

Vorige week vierden we het feest van de Transfiguratie. De apostelen Petrus, Johannes en Jacobus waren overweldigd bij het zien van het wonder van de verheerlijkte Christus. Zij zagen niet enkel de mens Jezus, maar aanschouwden de God-mens Jezus. Zij werden tegen de grond gesmakt door de kracht van die verschijning. En wij...

Wij gaan naar de God-mens, ontvangen de lichamelijke Jezus die je niet kan scheiden van Zijn godheid. Wij ontvangen het heilig Lichaam van Jezus gemaskerd, met gel ontsmette handen, staande alsof we evenwaardig zijn en nemen Hem in de hand zoals we het doen met een stuk brood bij het ontbijt.

De heilige Hostie wordt ons gegeven door een gemaskerde priester die zijn handen vlak voor de uitreiking degelijk heeft ontsmet en dan probeert de afstand te respecteren door vanop een afstand de Communie

in de ver vooruit gestoken hand van de communicant te laten neervallen. Een wereldse maskerade...die op gebied van beveiliging tegen besmetting door vele 'onafhankelijke' en 'objectieve' virologen hoe langer hoe meer in vraag wordt gesteld.

Deze 'corona' wijze van communiceren zal de geschiedenis ingaan als een horror gebeurtenis. Zo ook het gemak, de vanzelfsprekendheid waarmee dat aanvaard wordt door priesters en gelovigen zal de geschiedenis ingaan als een horror gebeurtenis.

Vele gelovigen werden de communie geknield en op de tong geweigerd. Hiervoor zullen de priesters zich moeten verantwoorden.

Dat neerhalen van het sacrale, het gebrek aan geloof in het sacrament, speelt natuurlijk ook in de kaart van de valse oecumene. De protestanten voor wie het Heilig Misoffer enkel een maaltijd is zorgden mee voor het eigenzinnig in elkaar flansen van de nieuwe Mis na het Tweede Vaticaans Concilie.

En...in de gewone kerken neemt het kerkbezoek sinds 'corona' steeds meer en meer af.

Niets van deze afbraak in de Traditionele Latijnse Missen die nu een merkbare toename van gelovigen kennen, veelal jongeren en jonge gezinnen, en dit over de hele westerse wereld.

Mensen willen 'echtheid'. Wie gelooft gedraagt zich anders in het bijzijn van God!

Nogmaals een aanrader:

<https://www.institute-christ-king.org/videostream>

Deze uitzending wordt voorafgegaan door Laudens en Meditatie om 14 u. De H. Mis begint om 15 uur.

Deze uitzendingen worden tijdelijk onderbroken tussen 10 en 21 augustus.

En een goede raad: wijwater drijft duivels uit, geneest en beschermt. Het is een sacramentalie. Neem overal wijwater mee. Zo kunt u ook bij het binnenkomen in de kerk een kruisje maken met wijwater. Want naast de spuitbus met ontsmettingsgel zult u geen tweede spuitbus met gewijd water vinden. Misschien kunt u uw parochiepriester op het idee brengen dit te voorzien.

Feest van de Tenhemelopneming van Maria

Zaterdag 15 augustus viert de wereldkerk het feest van de tenhemelopneming met ziel en lichaam van de Allerheiligste Maagd Maria. In de Oud-Katholieke en de Orthodoxe Kerk wordt dit feest het Ontslapen van de Moeder Gods genoemd. Na het concilie van Efeze (431), waar Maria de titel "Moeder van God" (Theotokos) kreeg toebedeeld, kende de Mariaverering een sterke opgang.

De oudste feesten 'Maria Boodschap' en de 'Opdracht in de Tempel' waren nog vooral op Christus gericht. Later ontstonden de Mariale feesten als 'Maria Geboorte' en dit feest dat in 582 door keizer Mauritius officieel in Byzantium werd ingevoerd.

In 1950 kondigde Paus Pius XII officieel het dogma fidei van de Tenhemelopneming af en bevestigde het in de Apostolische Constitutie Munificentissimus Deus.

“Daar is een moederhart waar je altijd kan gaan schuilen; het hart van de heilige Maagd. Het werd op alle wijzen gebroken en verscheurd en toch bleef het altijd zo kalm en sterk, want het steunde op het hart van haar Christus !” (L 134) Elisabeth van de Drieëenheid

Zaterdag 15 augustus is de H. Mis om 11.30 uur in onze kapel

In Antwerpen wordt op 15 augustus sinds 1913 Moederdag gevierd!
Aan al onze moeders: *een gelukkige Moederkensdag* !

Zondag 16 augustus is de H. Mis om 11.30 uur in onze kapel

Interessant om te lezen: reflector - covid 19 stop deze maatregelen
<http://reflector.simplesite.com/446708050>

Foyer(HUIZE) Marthe Robin vzw
Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat
T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be
W: www.foyermartherobin.net info@huizemarth robin.net
www.huizemarth robin.net www.facebook.com/huizemarth robin