

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat

wekelijks foyerblaadje 32 2021

Zondag 8 augustus

Elfde Zondag na Pinksteren

Epistel : Paulus aan de Korinthiërs I; 15, 1 – 10

Evangelie : Marcus 7, 31 – 37

“God die woont in zijn eigendom, God, die de eenzamen doet wonen in zijn huis geeft sterkte en kracht aan zijn volk.” Introïtus, Ps 67, 6-7

Met de heilige Paulus moeten wij er altijd van doordrongen zijn dat wij uit onszelf niets zijn, maar alles hebben door Christus. (*epistel*). Daarom luisteren wij vandaag naar de gebeden van deze Mis die er ons op wijzen hoe wij geheel en al van Gods barmhartigheid afhankelijk zijn.

Uit: Dagmissaal

Wat bij het Doopsel is begonnen, moet de Heilige Eucharistie verder zetten en voltooien. Daarom houdt de Kerk ons vandaag een heerlijke gebeurtenis voor. Zij wil ons zeggen: gij komt nu naar de H. Mis als een doofstomme; door het lawaai van de wereld hoort gij niet dat God tot u spreekt; als een stamelend kind staat gij voor God en brengt niet één goed woord uit.

Mocht dat de genade zijn voor u in deze Mis: het gehoor opnieuw openen voor de hemel.

Uit: Mijn dagelijkse meditatie A. Maege, pr.