

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat
wekelijks foyerblaadje nr 30 2020
Zondag 26 juli

Achtste zondag na Pinksteren

Epistel: H. Paulus aan de Romeinen: 8, 12-17

Evangelie: H. Lucas :16, 1-9

Vijf redenen om de Heilige Communie te ontvangen op de tong

LifeSiteNews 24 juni 2020

Deze 5 redenen zijn:

- 1. Eerbied voor de Almachtige God*
- 2. Autoriteit van de Kerk*
- 3. Getuigenis van heiligen, pausen en engelen*
- 4. Profanisatie en desacralisatie van de Heilige Eucharistie*
- 5. Geschiedenis*

5. Geschiedenis

In de oude canons van de Chaldeese Kerk was het zelfs aan de priester verboden de heilige Communie met de vingers in zijn eigen mond te brengen. Hij moest ook de Hostie nemen vanuit de palm van zijn hand. De betekenis hiervan was dat hij niet te doen had met gewoon voedsel, maar met het hemelse voedsel. Dit kan men lezen in de canon van Johannes Bar-Abgari.

In de eerste helft van 1500 werd de handcommunie geïntroduceerd door de protestantse hervormer Martin Bucer (1491-1551) met het doel het geloof in de transsubstantiatie te doden. Hij overtuigde de ketterse aartsbisschop van Canterbury geen tongcommunie meer te geven. En Bucer verkondigde: "Ik twijfel er niet aan dat deze gewoonte om de Communie niet uit te reiken op de hand werd ingevoerd wegens een dubbele superstitie: allereerst de valse die ze willen betuigen voor dit sacrament en ten tweede de arrogantie van de priesters die zich door hun priesterwijding heiliger willen voordoen dan het volk van God."

Maar deze praktijk heeft nooit plaats gehad in de Katholieke Kerk sinds het wereldwijd verboden werd al voor het jaar 1000. Ook de vraag- en antwoord catechismus van de H. Pius X van 1908 geeft maar één wijze van communie ontvangen aan. Daar lezen we: Vraag: Hoe moet men de heilige Communie ontvangen? Antwoord: Bij het ontvangen van de heilige Communie moet men knielen, het hoofd lichtjes omhoog houden, de ogen richten op de heilige Hostie, de mond voldoende openen en de tong iets over de lippen brengen."

(Dit vindt men niet meer terug in de 'Catechismus ten gebruike van al de Bisdommen van België uitgegeven in 1954, waarschijnlijk omdat dit zonder problemen algemeen toegepast werd.)

In een diepgaande studie hierover leren we bij Michael Davis: “ De handcommunie werd opnieuw ingevoerd in de Katholieke kerk na het tweede Vaticaans Concilie als een daad van rebellie. Het begon in Nederland als een willekeurige daad van verzet tegen het wettelijk kerkelijk gezag en het verspreidde zich al vlug in Duitsland, België en Frankrijk. Hierop reageerde de paus door zich te wenden tot alle bisschoppen van de hele wereld. Na hun opinie te hebben vernomen verscheen in 1959 de pauselijke instructie *'Memoriale Domini'* over dit thema.

De voornaamste punten hierin zijn:

- 1.de bisschoppen over de hele wereld werden overrompeld door deze vernieuwing
- 2.de traditionele wijze van communie uitreiking moet worden behouden
- 3.de mondcommunie is een teken van eerbied die geen afbreuk doet van de waardigheid van de communicant.

4.de vernieuwing kan leiden tot oneerbiedigheid, profaneren en vervalsen van de juiste Leer. Daarom vraagt de Apostolische Zetel met aandrang aan de bisschoppen, priesters en het gelovige volk om de juiste, waardevolle en opnieuw bevestigde wet in overeenstemming met de meerderheid van het katholieke episcopaat, te behouden op de wijze die nu gebruikt wordt voor de heilige Liturgie en uit bekommernis voor het algemeen welzijn van de Kerk.

In *'Memoriale Domini'* vermaant paus Paulus VI de katholieken en in het bijzonder de bisschoppen dat: “Kijkend naar de toestand waarin de Kerk zich in het algemeen bevindt moet de gewoonte van de uitreiking van de Communie (op de tong) bewaard blijven, niet enkel omdat het steunt op een traditie van vele eeuwen, maar bijzonder omdat het een teken van eerbied is vanwege de gelovigen voor de Eucharistie. De traditionele praktijk van de tongcommunie doet geen afbreuk aan de persoonlijke waardigheid van wie zo het heilig Sacrament benaderen, maar maakt deel uit van de gepaste voorbereiding voor het meest vruchtbare ontvangen van het Lichaam van de Heer.”

Maar dan volgt er, volgens Davies, een rampzalige vergissing van oordeel. Het stemt toe “op plaatsen waar de praktijk reeds is ingeburgerd”. Een twee-derde meerderheid van de aanwezigen op de bisschoppelijke conferentie vroeg aan de Heilige Stoel, per petitie, de toelating om deze vergissing (hand-communie) te legaliseren. De zin “is al ingeburgerd” dateert van 28 mei 1969. Landen waar de handcommunie niet was ingevoerd werden uitgesloten van deze toelating, zo ook alle Engels sprekende landen.

Wanneer een nationale Amerikaanse conferentie van bisschoppen in 1977 over deze zaak gehouden werd, schreef bisschop Blanchette (1913-1982), toen

bisschop van Joliet in Illinois: “We gaan nu bespreken en waarschijnlijk ook stemmen of we al dan niet de petitie naar de Heilige Stoel willen en we hebben geen ander gebruik vastgesteld. Ik denk dat het eenvoudigste is de verantwoordelijken te vragen om aan te geven of in hun bisdom een ander gebruik is. De verantwoordelijke bisschop zou dit moeten weten: hij is de herder van het bisdom. Aan hem werd gevraagd te gehoorzamen en de priesters werden gevraagd aan hem te gehoorzamen. Zodus, als er een ander gebruik is zou de bisschop dat moeten weten. En zo vraag ik om de agenda te wijzigen zodat het eerste punt – uitzoeken waar een ander gebruik in voege is- kan geverifieerd worden. Daarna kunnen wij verder gaan met het agenda. Maar als het eerste punt niet geverifieerd is, hoe kunnen we dan logisch naar het tweede overgaan? Dit is mijn voorstel.^{26.25..}”

Het voorstel van bisschop Blanchette werd aanvaard door vijf andere bisschoppen, ondersteund door de voorzitter van de conferentie. Normaal zou hierna een schriftelijke stemming volgen, maar de voorstanders van de vernieuwing tekenden bezwaar aan en wilden stemmen door handopheffing om de voorzitter er buiten te houden.

Daarom is het een redelijke vraag in hoeverre deze stemming legaal was. Vervolgens zijn er maatregelen genomen om deze vernieuwing aan te nemen. Bisschoppen op pensioen mochten niet stemmen en wanneer de gewenste meerderheid niet zou behaald zijn, dan werden afwezige bisschoppen aangesproken om te tekenen tot het vereiste aantal stemmen behaald werd.

Zo kunt u zien dat de hand communie er kwam door misdaad, bedrog en verraad van de wolven in de hiërarchie.

Om deze redenen geloof ik dat christenen geen heilige Hostie in de hand zouden mogen nemen. Als u in een situatie bent dat de Communie u geweigerd wordt tenzij u ze in de hand ontvangt, doe dan een geestelijke communie en ga nadien praten met de priester.

Verwijs naar of toon de brief die door het Vaticaan geschreven werd tijdens de varkenspest pandemie in 2009 en geef hem aan de priester of aan de bisschop. Vraag hem om tenminste de heilige Communie na de Mis aan u te geven, indien hij antwoordt dat hij dit niet kan tijdens de Mis. Want tijdens de pandemie wordt dit probleem in meerdere bisdommen op deze wijze opgelost.

En... als men het u dan nog weigert, schrijf dan naar Congregatie voor de Goddelijke Eredienst in Rome met een bewijs van de weigering u de heilige Hostie te geven op de tong en bid God voor een spoedige oplossing.

Blijf ondertussen de Mis volgen en offer dit beroofd worden van de heilige Communie samen met Jezus' offer op aan God de Vader.

Vraag van Onze Lieve Vrouw te Fatima -1917 én 1925

'Zie, mijn dochter, zie mijn Hart omgeven van doornen, door de mensen onophoudelijk gekwetst. Troost jij mij tenminste en maak mijn belofte bekend: Ik zal allen, die gedurende vijf maanden achtereen op de eerste zaterdag (van de maand) *biechten*, de *H. Communie* ontvangen, de *vijftien mysteries van de rozenkrans* overwegen, in het uur van hun dood bijstaan met de nodige genaden voor de redding van hun zielen.'^(1925 aan Lucia, herhaling van Haar vraag dd 13 juli 1917)

Bedenking:

Een 'Eerste zaterdag-Mis' vindt men nauwelijks in ons land; de avondmis op zaterdag is een zondagsmis ! Bisschoppen en priesters, waarom negeren jullie deze boodschap van onze Hemelse Moeder? Antwoordt ons !

***O Maria, zonder zonde ontvangen,
bid voor ons die onze toevlucht tot U nemen.***

*Foyer(HUIZE) Marthe Robin vzw
Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat
T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be
W: www.foyermartherobin.net info@huizemartherobin.net
www.huizemartherobin.net www.facebook.com/huizemartherobin*