

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat
wekelijks foyerbladje nr 3- 2020
Zondag 19 januari

Priester, roeping en celibaat : brandend actueel

De priester en het celibaat zijn een heet hangijzer waar de gelovige én de ongelovige wereld deze dagen zijn mening over uit. De media speelt hier gretig op in en schept in vele gevallen nog meer ongelof, onbegrip, verwarring, zelfs flagrante leugens.

Enkele bedenkingen:

Voor het aantal kerkgangers in ons land zijn er genoeg priesters in verhouding tot het aantal praktiserende gelovigen. Er zijn weinig priesterroepingen, vooral in ons land. Hier zijn oorzaken voor. De voedingsbodem voor priesterroepingen zijn *het gezin, de parochie, de school*. Deze liggen alle drie in ons land onder verstikkend vuur.

Het gezin wordt uit zijn voegen gehaald en de samenleving verstikt in onnatuurlijke samenlevingsvormen die agressief gepromoot worden. Omdat er geen geloof meer is, is men niet meer weerbaar bij tegenslagen. Zo maakt de ‘ablatieve’ = gevende liefde al snel plaats voor een vorm van ‘captatieve’= bezit nemende liefde: het ‘ik’.

Waar men in het gezin bidt wordt de gevende liefde ondersteut en blijft de eenheid bewaard. Kinderen die in het gezin leren bidden en gelovig worden opgevoed hebben geen nood aan drugs, geweld en vandalisme om zich te uiten.

De parochie is een christelijke levenskern waar gelovigen mekaar ontmoeten rond ‘hun’ priester in de kerk en voor liefdadige acties. Dit is nu niet meer: de parochies bestaan niet meer. De priesters moeten pendelen naar verschillende kerken in de omgeving. Want de gelovigen mogen zich niet hechten aan één priester. Alles verdampt in de anonimiteit, wordt onduidelijk. De reactie blijft niet uit: de kerken blijven leeglopen. Weekend gelovigen houden het voor bekeken en haken af. Trouwens, er is ook geregeld onduidelijke info over het ‘wanneer’ en ‘waar’ er een H. Misoffer zal zijn of een gebedsdienst zal gehouden worden waarin een leek ‘voorgaat’. (soms met een zittende priester in de kerk) Doe maar de proef; raadpleeg het internet:

men vindt wel allerlei vergaderingen vermeld. Maar een uur waarop de Mis gecelebreerd wordt ...neen, dat wordt zoeken naar een speld in een hooiberg.

In een gebedsdienst gaat de leek niet 'voor'. Want 'voorgaan' is met zijn allen, achter de leek (of priester) zich richten naar God. Neen.. trouw aan wat men van gelovigen in de kerk na het tweede concilie verwacht, draait 'de voorganger' zich naar de gelovigen en staat vooraan in het beste geval naast en niet aan het altaar een gebedsuur te leiden. Samen met het oog en het hart gericht naar God in het tabernakel is niet meer in.

De Kerk is nochtans van God. Ze is de eigendom van God. Een kerk binnengaan is binnengaan op hemels terrein. God is er aanwezig....in het tabernakel. Zolang men Zijn aanwezigheid niet erkent en/of ondergeschikt maakt aan 'menselijke dienst', zolang men niet voor Hem mag knielen, zolang zal het naar de Kerk gaan verder afnemen. In welke landen en kerkgebouwen komen er nog vele gelovigen naar de Mis? In kerken waar er knielbanken en een communiebank zijn en waar de priester zijn rug niet keert naar Christus in het tabernakel.

Er wordt al meer dan twee generaties lang geen catechese meer gegeven. Geloof is een genade maar vereist ook een kennis van wat men moet geloven.

Aan kinderen die zich voorbereiden op hun eerste Communie worden de eucharistische symbolen vervangen door vogeltjes, vissen, ballonnen. Nochtans zijn kinderen heel ontvankelijk voor mystiek.

Bij een sterfgeval wordt het symbool een kaars of een sterretje. Over dood (of duivel) spreken tegen kinderen is taboe, maar het geweld en het doden wordt hen dagelijks getoond op tv.

Bij begrafenissen is de algemene trend de wereld binnen halen in de kerk om aan de overledene nog een keer alles te geven wat hij/of zij zo kon smaken hier op aarde. Tijdens de uitvaartliturgie wordt meestal de heiligverklaring van de overledene ingezet. Men vraagt niet aan God: "erbarm U over de ziel van deze overledene". God staat op een zijspoor. En in bepaalde gevallen zit de priester ook ergens opzij en kijkt ernaar...of applaudisseert mee tijdens de 'vertoning'.

De school, de katholieke school, heeft al lang verraad gepleegd. Veelal stijgt de leerstof niet uit boven een cursus zedenleer of maatschappelijke vorming met aandacht en veel tolerantie voor abortus, euthanasie, allerlei relaties, seksbeleving en ‘vreemde’ culturen en hun ‘godsdienst’...Het is vijf voor twaalf ! Er is een nood aan echte katholieke scholen. Er zijn al wel katholieke privéscholen. Denken we aan de Sint-Ignatiuschool in Maleizen (Overijse).

De priester staat als verbindingsman tussen God en de mensen, tussen de hemel en de aarde. Het priesterschap is geen beroep, het is een roeping. De priester leidt door zijn ‘zijn’, zijn optreden, zijn verkondiging van het geloof, zijn toedienen van de sacramenten, de mensen naar God. Hij handelt in ‘*persona Christi*’ tijdens de consecratie wanneer hij de woorden ervan uitspreekt. Dan wordt het brood in zijn substantie het Lichaam van Christus en de wijn in zijn substantie het Bloed van Christus.

“Het celibaat is het teken dat de priester in de eerste plaats geroepen is tot een bijzondere, persoonlijke navolging van Christus..... De logica van het celibaat berust, net als het huwelijk, niet op pragmatische argumenten, maar op God die liefde is en die zich als ware Liefde openbaart. Het is een liefde die zich definitief en volkomen schenkt, die altijd aanwezig is. Wie niet gelooft in deze totale liefde vindt het moeilijk om het celibaat te begrijpen...”

Pater Martin Maria Barto - Kerk in Nood – januari 2020

“De eis om het celibaat af te schaffen, houdt verband met de opvattingen die van de priester een sociaal werker met voornamelijk aardse opdrachten willen maken waarbij het zwaartepunt van het christelijk leven van de eeuwigheid naar deze wereld wordt verlegd.”

Pater Werenfried van Straaten (1913-2003)– Kerk in nood

Tot slot nog een pleidooi tot het ‘herkennen’ van de priester door het dragen van zijn **priesterkledij en priesterboord**. Met de kleding wordt de priesterlijke waardigheid benadrukt. En het biedt tevens een bescherming voor de priester zelf. Priesters die herkenbaar zijn op straat, trein, bus of in een winkel geven een stilzwijgend getuigenis van God. Ze zijn de ‘aanspreekbare’ verkondigers van God ! Bewonderen we de priesters die hun soutane dragen ! Bidden we voor goede priesters en priesterroepingen en voor degelijke vorming in de seminaries.

Doopsel van Christus

Jezus laat zich dopen door Johannes in de Jordaan. Johannes had Jezus opgemerkt en zei: *“Ziehier het Lam Gods”*. Johannes, de Voorloper, duidt aan dat Jezus de voorspelde Messias is. Van Hem was voorzeggd: *“Hij draagt onze kwalen en torst onze smarten; . . . om onze zonden wordt Hij doorboord, om onze misdaden wordt Hij gebroken . . . ”*

(Jesaja 53, 4-5)

“Zie het Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt”, woorden die driemaal in elke H. Mis door de priester en de gelovigen herhaald worden.

Zodra Johannes Christus heeft gedoopt en de hele Hemel zich manifesteert, openbaart Johannes goddelijke beloften: *“ . . . Hij is het die doopt met de Heilige Geest. Ik heb het gezien en ik heb getuigd: Hij is de Zoon van God.”* (Joh. 1, 33-34)

Mededelingen

*Maandag tot en met **zaterdag** 1 februari is onze kapel open voor gebed vanaf 8.10u tot 9.10u. Rond 8.30u bidden we samen de rozenkrans.

*Geen H. Mis op zaterdag om 8.30u in de St Teresiakerk – Ekeren. Wordt hervat op zaterdag 8 februari!!! Wel rozenkransgebed in onze kapel!

*Zondag 19 januari: H. Mis om 10u waarna u vriendelijk bent uitgenodigd op de **nieuwjaarsreceptie**.

*Zaterdag 24 januari: H. Mis om 18u – pater SJM

*Zondag 2 februari: H. Mis om 10u - pater SJM , waarna om 11u **aperitief** en om 12u **nieuwjaarsdiner**. Graag uw inschrijving voor 28 januari !!!

Foyer(HUIZE) Marthe Robin vzw

• Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat

• T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be

W: www.foymartherobin.net info@huizemartherobin.net

www.huizemartherobin.net www.facebook.com/huizemartherobin

Rek. nr: IBAN: BE28 4024 0365 8120 BIC KREDBEBB