

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat

wekelijks foyerblaadje 29 2021

Zondag 18 juli

Achtste zondag na Pinksteren

Epistel : Paulus aan de Romeinen, 8, 12 - 17

Evangelie : Lucas , 16, 1 - 9

“Wij gedenken, o God, uw barmhartigheid in het midden van uw tempel; gelijk uw naam, o God, zo reikt uw lof tot aan het einde der aarde; uw rechterhand is vol van uw barmhartigheid.” Mis-Introïtus, Ps.47, 10-11

De mens is gericht op het tijdelijke; zijn denken en doen gaan uit naar wat van de aarde is (epistel en vooral het evangelie). Dat zien we vandaag bij de onrechtmatige rentmeester.

Ons aardse leven is feitelijk een balans. Wij offeren in beide schalen, in die van het goede en in die van het kwade...Tenslotte moeten onze rekeningen kloppen willen wij in de ‘eeuwige woontenten’ ontvangen worden. Proberen we dan toch maar onze gehechtheid aan de aardse goederen terug in orde te krijgen door o.a. te delen Want door afstand te doen van het overvloedige wordt het evenwicht hersteld. Het evangelie leert ons vandaag dat er geen slechter raadgever is dan die van het geld. Niets staat zo dicht bij afgoderij als de geldzucht. En toch kunnen wij met geld de hemel verdienen. God én tevens het geld dienen, dat gaat niet. Maar men kan God wel dienen ...door het geld.

Financiële hulp van gelovigen aan priesters en voor het onderhoud van kerken en kapellen zal in de toekomst wellicht noodzakelijk blijken.

“Wees mij een God van bescherming en een toevluchtsoord om mij te redden. - God op U wil ik vertrouwen; Heer, wil mij tot in eeuwigheid niet beschamen.” Mis-Graduale Ps 30, 3 en Ps 70, 1

Paus Pius X, een inspiratiebron voor Katholieken

Paus Pius X, geboren in een arme Italiaanse familie met 10 kinderen is de eerste paus van de 20^{ste} eeuw. (1903 – 1914). Hij is vooral bekend als de paus van de ‘kinder-communie’ en zijn grote devotie tot de H. Maagd Maria. Hij was fel tegen de modernistische theologie, spoorde de gelovigen aan tot het lezen van de Bijbel, en had veel aandacht voor de gregoriaanse gezangen tijdens de erediensten.

In 1958 werd hij door paus Pius XII heilig verklaard.

Hier volgen de 10 raadgevingen van deze paus om de duivel het hoofd te bieden in ons leven.

1. De weg die leidt tot Jezus Christus is de Kerk. Het is onze plicht iedereen op te roepen om zijn toevlucht te nemen tot de Kerk om de eeuwige zaligheid te bereiken.
2. Ik ben arm geboren, heb in armoede geleefd en wens arm te sterven.
3. De sterkte van Satan is te wijten aan de zwakheid van de katholieken.
4. De rozenkrans is het mooiste en rijkste genadevol gebed van alle gebeden. Het is het gebed dat het hart van Maria raakt. Wanneer we vrede in onze huizen willen, bidt dan samen de rozenkrans.
5. De Heilige communie is de kortste en veiligste weg naar de Hemel.
6. Zonder twijfel is er in elk hart een verlangen naar vrede. Maar deze vrede zal niet gevonden worden buiten God. Want wie God verbant, verdrijft de gerechtigheid. En wanneer de gerechtigheid faalt, is alle hoop op vrede verloren.
7. Het is nodig dat kinderen gevoed worden door Christus alvorens ze gedomineerd worden door hun eigen passies. Zo zullen zij met meer moed weerstand bieden tegen de aanvallen van de duivel, van het vlees en andere vijanden, hetzij innerlijk of uiterlijk.
8. Wij bevinden ons in troebele tijden zodat we wel mogen klagen met de profeet Hosea: “Er is geen trouw, geen barmhartigheid en geen kennis van God in dit land”. (Hosea 4, 1).
9. Het grootste obstakel in het apostolaat van de Kerk is de schuchterheid of beter gezegd de lafheid van de gelovigen.
10. Laat de storm maar razen en de hemel verduisteren; dat mag ons niet verbijsteren. Wanneer we vertrouwen in Maria zoals het hoort, zullen we in haar de machtige Maagd herkennen die met haar voet de kop van de slang zal verpletteren.

“Wat de duivel het allereerst doet is ervoor zorgen dat de mensen stoppen met bidden” . Pastoor van Ars

“De mooiste tijd van de dag is de tijd dat je bidt. Want dan spreek je met Diegene die jou het meest bemint. En dat is Jezus !” Ergens op facebook