

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat

wekelijks foyerblaadje nr 27 2020

Zondag 5 juli

Vijfde zondag na Pinksteren

Epistel: H. Petrus I: 3,8-15

Evangelie: H. Matteus 5,20-24

Vijf redenen om de Heilige Communie te ontvangen op de tong

LifeSiteNews 24 juni 2020

1. Eerbied voor God
2. *Autoriteit van de Kerk*
3. *Getuigenis van heiligen, pausen en engelen*
4. Profanisatie en de-sacralisatie van de Heilige Eucharistie
5. Geschiedenis

2. De autoriteit van de Kerk

Wij zitten nu nog wereldwijd in de corona-epidemie. De burgerlijke overheid geeft nu de richtlijnen omtrent het toedienen van de heilige communie en... de Kerk volgt. Maar de kwestie van het ontvangen van de heilige communie bij een epidemie werd vroeger reeds door de Kerk zelf in overweging genomen. In 2009 midden de Mexicaanse griep-pandemie schreef een katholieke gelovige, vanuit een bisdom in Engeland waar de heilige communie op de tong werd verboden, naar het Vaticaan.

Het antwoord hierop van de Congregatie van de Goddelijke Eredienst en de Sacramenten werd op 24 juli 2009 online gepubliceerd door Rorate Coeli. De Romeinse Congregatie waarvan men aanneemt dat zij met gezag op deze kwestie antwoordt, schreef dat “iedere gelovige altijd het recht heeft de heilige communie op de tong te ontvangen” (nr 92) én dat het niet legaal is deze vorm van ontvangen van de heilige communie aan een christen te weigeren, tenzij hij door de kerkelijke wet weerhouden wordt te communiceren”.

En het Vaticaan voegde er nog aan toe: “De Congregatie dankt u voor de vermelding van deze belangrijke zaak. Wij verzekeren u dat we de gepaste contacten hierover zullen nemen.”

De canoniste Cathy Caridi schreef dat, na het verzenden van dit bericht, de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst het plan had de priesters te contacteren die ongeoorloofd (=illegaal) katholieken weigeren de communie te geven op de tong en hen openlijk te informeren dat zij hiermee een wet van het Kerkelijk Recht overtreden.”

Caridi besluit dat wanneer gelovigen dit verbod op de tong-communie vermelden aan de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, de betreffende priester hetzelfde antwoord zal krijgen.

Het antwoord zal niet uitgaan van de gevaren van het coronavirus, maar vanuit het recht van de gelovigen om, en dat geldt voor de hele wereld, de heilige communie te ontvangen volgens de door de Kerk sinds eeuwen gevestigde norm. En dat is op de tong. Dit kan niet gewijzigd worden tenzij door het hoogste gezag van de Kerk.

Het is dus geen kwestie van ziektekiemen, maar van een hiërarchische structuur. Geen enkele bisschop op aarde en al zeker geen enkele priester die op eigen houtje handelt, heeft de autoriteit een specifieke richtlijn van het Vaticaan die toepasbaar is op de wereldkerk, tegen te werken.

3. Getuigenis van heiligen, pausen en engelen

De H. Thomas van Aquino wordt wereldwijd beschouwd als de grootste kerkleraar. Hij schreef in 1273 in zijn ‘Summa Theologica: “Uit eerbied voor dit sacrament raakt een leek niets aan wat gewijd is. Het korporaal en de kelk zijn gewijd en ook de handen van de priester zijn gewijd om dit heilig sacrament te mogen aanraken. Het is niet toegelaten dat iemand anders het aanraakt, enkel wanneer er bijvoorbeeld een H. Hostie op de grond zou vallen of in een ander geval van nood. (16 ST,III, Q. 82, Art. 13)

In 2008 besliste paus Benedictus XVI niet langer de heilige communie te geven in de hand van de gelovige; hij wilde de communie nog enkel uitreiken op de tong en wanneer men geknield was. Dit kan men nagaan op een Vaticaanse website.

Daarin verneemt men ook: “Van de tijd van de Kerkvaders werd het uitreiken van de heilige communie op de hand meer en meer weerhouden ten voordele van de uitreiking op de tong. De motivatie hiervoor was tweevoudig: eerst om het vallen van kleine hostiedeeltjes

(partikels) op de grond te vermijden én ten tweede om onder de gelovigen de devotie tot de ware aanwezigheid van Jezus Christus in het Sacrament van de Eucharistie te vermeerderen.

Paus Benedictus XVI haalde in zijn encycliek ‘Sacramentum Caritatis’ - Sacrament van liefde- aan wat de H. Augustinus onderwees: “Niemand eet dit Vlees zonder het eerst te hebben aanbeden; we zouden zondigen indien we dat niet deden”. Het knielen duidt op een houding van aanbidding en het bevordert het aanbidden alvorens de Eucharistische Christus te ontvangen.

Vanuit dit perspectief verzekerde ons de toenmalige kardinaal Ratzinger dat “de heilige communie enkel haar ware diepte bereikt wanneer ze omringd is door aanbidding”. (De Geest van de Liturgie, 2000) Om deze reden wilde hij de gewoonte van het knielen in stand houden. “Deze traditie van het knielen voor de heilige communie is een eeuwenoude en in het bijzonder een uitdrukking van aanbidding, geheel passend in het licht van de waarheid: de ware en substantiële aanwezigheid van onze Heer Jezus Christus onder de geconsacreerde speciën. (uit een brief “ Deze congregatie” van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de van de Sacramenten, 1 juli 2002)

Paus Johannes Paulus II schreef in zijn laatste encycliek ‘Ecclesia de Eucharistia’ in nr 61: “Wanneer men de communie uitreikt dan hoort het voorzichtig te zijn en niets ervan verloren te laten gaan. Wij tonen daarmee dat we ons bewust zijn van de grootheid van deze gave. Wij horen dit te doen volgens de eeuwenlange ononderbroken traditie die, vanaf de ‘eerste eeuwen’ de christelijke gemeenschap heeft gevormd om altijd waakzaam te zijn ten overstaan van deze ‘heilige gave’. Door liefde geïnspireerd is de Kerk zeer behoedzaam dit over te dragen aan de komende generaties van christenen, opdat zij hun geloof zouden behouden voor dit mysterie. Want in dit sacrament is de hele heilsgeschiedenis samengevat.”

De website besluit: “ In continuïteit met het onderricht van zijn voorganger, dat aanving op het feest van Sacramentsdag in het jaar 2008, begon paus Benedictus XVI het Heilig Lichaam en Bloed van Christus uit te reiken op de tong van de knielende gelovigen.”

(wordt vervolgd)

De vervolging in de westerse democratiën

De meest verwoestende vervolging van het christendom vindt vandaag de dag plaats in het Westen. Daar heeft men God vermoord. Meer en meer wordt de christen gemarginaliseerd, geterroriseerd, vernederd en belachelijk gemaakt. Helaas zijn er dan ook steeds meer christenen die hun geloof verliezen. Zij zijn slechts in naam christen. Ze praktiseren soms nog wel hun godsdienst, maar doen dat zonder overtuiging, enkel en alleen als een handeling die hoort bij hun cultuur of hun sociale leven. Toch mogen wij niet voorbijgaan aan miljoenen christenen die heldhaftig zijn en op diepgaande wijze trouw blijven aan Christus en zijn Leer. Herinner u de waarschuwing van Jezus: “Vreest niet hen die het lichaam doden, maar daarna niets ergers kunnen doen. Ik zal u zeggen wie gij moet vrezen: vreest Hem die, nadat Hij gedood heeft, macht bezit om in de hel te werpen. Ja, Ik zeg u, vreest Hem!” (Luc 12, 4-5).

Uit: Het wordt avond, de dag loopt reeds ten einde Robert kardinaal Sarah p. 367

Doopsel en biecht

“Het doopsel is als een treinticket richting hemel. Zonder ticket geraak je er niet (extra ecclesiam nulla salus); maar ook als je een ticket hebt, kan je onderweg uitstappen (zondigen). Gelukkig kan je altijd op de eerstvolgende trein terug opstappen (biechten).

Gelezen op facebook van Mathias van Aken

Zondag 12 juli is de H. Mis om 11.30u in onze kapel

Na de H. Mis is er opnieuw ons “zondagsmenu”... Welkom !

Op het menu: aperitief, voorgerecht, hoofdschotel, dessert en koffie.

Gelieve hiervoor tijdig in te schrijven omwille van het beperkte aantal plaatsen.

Foyer(HUIZE) Marthe Robin vzw

• Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat

• T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be

W: www.foyermartherobin.net info@huizemartherobin.net

www.huizemartherobin.net www.facebook.com/huizemartherobin