

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat

wekelijks foyerblaadje nr 27 2021

Zondag 4 juli

Zesde zondag na Pinksteren

Epistel : Paulus aan Romeinen, 6, 3 – 11

Evangelie : Marcus, 8, 1 – 9

“Zo moet gij uzelf beschouwen als dood voor de zonde, maar als levend voor God in Christus Jezus” (epistel)

Deze heerlijke paasgedachte moet ons leiden in het dagelijks leven. Daarom moet het vertrouwen de grondslag zijn van ons leven zoals het evangelie leert en het offergebed bidt.

Al onze grootheid en bovennatuurlijke waardigheid heeft haar bron en oorsprong in het heilig Doopsel. En, wij hernieuwen het doopsel. door de Heilige Mis en de Heilige Communie. De eucharistie is nodig om dat goddelijk leven dat we ontvingen bij het Doopsel, te bewaren, te beschermen en te vervolmaken.

Dat is de hele betekenis van deze zondag. In het epistel gaat het even over het Doopsel en in het evangelie over de Heilige Eucharistie, gesymboliseerd door de vermenigvuldiging van de broden.

Met zeven broden heeft Jezus de hongerigen die naar Hem kwamen luisteren gevoed; zeven sacramenten heeft Hij ingesteld waarmee Hij onze geestelijke nood tegemoet komt. Hij doet het wonder met één scheppend woord, maar de materie nl. de broden en de vissen, werden verstrekt door de mensen, Vermenigvuldigd door Jezus Christus komt de materie -door de apostelen- terug bij de mensen. De materie draagt nu genade door het woord en de aanraking van Christus. Dit toont ons de leer van de sacramenten.

Op zondag komen wij naar Jezus die tot ons spreekt door het epistel, het evangelie, de preek en Hij laat ons niet hongerig naar huis gaan: Hij geeft zichzelf als voedsel voor onze ziel opdat ze, gesterkt op de levensweg, niet zou omkomen.

De Heilige Mis, onze grootste schat op aarde !

God gaat niet met vakantie ! Vergeet Hem niet !

Je mag dag en nacht op Hem rekenen.

Je mag Hem storen als je vragen hebt of iets wil zeggen !

Vakantie is een tijd voor het verbeteren van het lichamelijk én het geestelijk welzijn, want we kunnen afstand nemen van de alledaagse sleur en ons meer toelagen op onze relatie met God !

Wij worden niet ontmoedigd wanneer we onze fouten en zwakheden zien omdat Christus bij ons is : “Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt dwaalt niet rond in de duisternis, maar zal het licht des levens bezitten”. (Johannes 8, 12)

De goddelijke genade stroomt vanuit zijn goddelijk hart in ons hart, zodat wij, door te volharden, onze zonden kunnen overwinnen en groeien in zuivere zelf-vergetende liefde. Daarom bidt Paulus tot God “ dat Christus door het geloof in uw hart zijn intrek neemt en dat gij in liefde geworteld en gegrondvest blijft”. (Ef. 3, 17)

Kardinaal Burke

Bewaar onderstaand bericht goed. Pater Gert en pater Stefan die op zondagen op 4 plaatsen de Mis moeten opdragen, hebben ervoor gezorgd dat we toch iedere zondag een H. Mis zullen hebben in onze kapel. Waarvoor onze hartelijke dank !!!

Aan allen een zonnige vakantietijd!

Foyer(HUIZE) Marthe Robin vzw

Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat

T: 00(32) 03 645 14 67 • GSM : 0483 28 94 81

*E: foyer.marthe.robin@skynet.be www.foyermartherobin.net
info@huizemartherobin.net*