

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat

wekelijks foyerblaadje nr 27

Zondag 30 december 2018

Zondag onder het octaaf van Kerstmis

“Toen een diepe stilte alles omgaf en de nacht in zijn loop tot de helft van zijn baan was gevorderd, daalde o Heer, uw alvermogenend Woord uit de hemel van uw koninklijke troon”. Met deze woorden (Wijsh. 18, 14-15) begint de H. Mis op de zondag onder het octaaf van Kerstmis.

“Hij is voor ons en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald”.

Te Bethlehem, wanneer de tijd vervuld was, werd Jezus uit Maria geboren: de Zoon van God is voor ons heil mens geworden en de Maagd werd waarlijk Moeder van God. Deze buitengewone gave die Maria ontving, is niet alleen aan Haar voorbehouden. Het is een gave voor ieder van ons.

Paus Benedictus dec.2007

“Zie, uw Kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat wordt tegengesproken”. (Luc 2, 34)

In haar Magnificat zong de H. Maagd haar vreugde uit. De uitbundige kerstvreugde wordt echter getemperd met de voorspellende woorden van Simeon : *“Een zwaard zal uw hart doorboren”*. (Luc 2, 35). Haar kind zal vurige aanbidders maar ook heftige vijanden kennen. Jezus zal door velen afgewezen worden. Hier wordt het toekomstig lot van Jezus en van zijn Kerk voorspeld.

De H. Maagd Maria antwoordt met het ja-woord van Haar geloof en zal verder opgaan in God en Zijn geheimen. Niemand is zo verheven in genade als Maria, niemand heeft zo de genade beantwoord. Maar er is ook niemand die zoveel heeft geleden als Maria. Zij brengt het grote offer van Haar liefde met een doorboord hart. Het is een liefde die sterker is dan alle haat die er was en is en die waarschijnlijk nog zal volgen. Maria heeft niet én nooit ‘neen’ gezegd aan God. Dat moet voor ons een voorbeeld en een vreugde zijn.

Zo staat Maria reeds bij het begin van Jezus' aardse leven als de Moeder van Smarten. Haar verdriet zal in Haar hart toenemen tot onder het kruis, waar Zij getuige zal zijn hoe het Hart van Haar Zoon

doorstoken wordt: Jezus én Maria's hart worden doorboord omwille van de liefde: Verlosser en Mede-Verlosseres.

Christus volgen eist de volle overgave van onszelf. Onze dagelijkse plicht leert ons Christus te volgen : *“Zie Vader, Ik kom om uw wil te volbrengen”*. (Hebr. 10,9)

Besnijdenis van de Heer -1 januari- Nieuwjaar

“Nadat de acht dagen voorbij waren en men Hem moest besnijden, ontving Hij de Naam Jezus, zoals Hij door de engel was genoemd, voordat Hij in de moederschoot werd ontvangen”. (Lukas 02, 21)

Aangezien het Geboortefeest van Jezus sinds het jaar 366 op 25 december is geplaatst, valt bijgevolg de Besnijdenis van Jezus op 1 januari.

Naar Joods gebruik werden alle mannelijke Israëlieten aan God toegewijd d.m.v. de besnijdenis, als teken van het verbond tussen God en zijn volk. Dit gaat terug tot Abraham, de aartsvader van het geloof. De besnijdenis moest geschieden op de achtste dag na de geboorte van het kind.

Het is ook het feest van het goddelijk Moederschap van Maria. Vanouds heeft de geloofsgemeenschap in dit ritueel van de besnijdenis een voorafbeelding gezien van Jezus' verlossend lijden, waarin Hij zijn bloed vergiet voor het heil van alle mensen. Men neemt aan dat dit feest in de vroege Middeleeuwen vanuit de Gallicaanse liturgie door de Romeinse Kerk werd overgenomen.

Feest van de Allerheiligste naam van Jezus

Dit feest wordt in de liturgie gevierd op de zondag tussen de Besnijdenis en Driekoningen. Als 6 januari op een zondag valt, viert men dit feest op 2 januari.

Over de jeugd van Jezus worden drie feiten verhaald: het eerste is de besnijdenis waarvan we het evangelie op Nieuwjaarsdag hadden en waaraan slechts één enkele zin besteed wordt. Het enige belangrijke hierbij is het feit dat Jezus de naam krijgt die niet door mensen bedacht is, maar uitdrukkelijk van godswege werd gegeven door de engel Gabriël, zowel aan Maria (Lc. 1:31) als aan Jozef (Mt. 1:21).

In het O.T. hebben namen een betekenis. Ze geven iets weer van het wezen en van de taak van de persoon. Noach moest 'trooster' zijn, Salomon de vorst van de vrede.

Alleszeggend is de Naam Jezus, *Jesjoea* in het Hebreeuws, namelijk dat Hij de gezalfde van God is. 'Gezalfde' komt van het Griekse woord '*christos*' wat in het Nederlands wordt weergegeven als '*Christus*'. In de traditioneel-christelijke benadering wordt Jezus daarom aangeduid als *Jezus Christus*; soms ook als *Jezus de Messias*.

De naam Jezus werd door de eeuwen heen met eerbied uitgesproken in allerlei omstandigheden en leidde tot een gebed van uitzonderlijke kracht. De Kerk wijdt bijzondere aandacht aan de heiligheid en de zegeningen die het uitspreken van de Naam Jezus met zich meebrengt. De prachtige hymne van de H. Paulus over de naam Jezus lezen we in zijn brief aan de Filippenzen:

“Hij, Jezus, die bestond in Goddelijke majesteit, heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God. Hij heeft zichzelf ontledigd door het bestaan van een dienstknecht op zich te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En als mens verschenen heeft Hij zich vernederd door gehoorzaam te worden tot de dood, tot de dood op het kruis. Daarom heeft God Hem zeer verheven en Hem de Naam gegeven die boven alle namen is, opdat bij het noemen van Zijn Naam iedere knie zou buigen in de hemel, op de aarde en onder de aarde en elke tong zou belijden, tot eer van God de Vader: Jezus Christus is de Heer”. (Filippenzen 02, 06-11)

Dat christenen die boodschap hebben vertaald in een soms levenslang gebed, daarvan getuigt het 'Jezusgebed'. We vinden het Jezusgebed, nu vooral nog bij de Oosterse christenen. Men bidt op het ritme van de ademhaling voortdurend innerlijk of luidop de naam Jezus.

Het Jezus-gebed verspreidde zich bij de woestijnvaders in de 4de eeuw en heeft in de loop van de geschiedenis verschillende perioden van opleving gekend. Het meest bekend is de stroming van de Russische pelgrims uit de 18^{de} eeuw tot begin 20^{ste} eeuw. Het gebed kan enkel bestaan uit de naam Jezus of de meer gebruikelijke zin:

“Heer Jezus, Zoon van God, ontferm U over mij.”

“Heer Jezus, Zoon van God, ontferm U over mij”.

We horen hierin het nederige gebed van de tollenaar. Dit diep religieuze gebed toont, beter dan allerlei mooie teksten, de kwetsbare openheid van een mens tegenover de oneindige Godmens.

Men bidt dit gebed op het ritme van de ademhaling.

Het Jezus-gebed is nauwelijks aangetast door de veranderde levenssfeer. Daarmee bewijst het een uitgebalanceerde methode te zijn, gedragen door een levensvisie die een innerlijke pelgrimstocht naar God op gang brengt. Precies aan dit pelgrimerend geloven heeft onze tijd sterke behoefte. Via een sobere confrontatie heeft een intense transformatie plaats waardoor de mens zich gereed maakt om God in de diepte van zichzelf te ontmoeten. Het aanroepen van de naam Jezus brengt voor velen redding, veiligheid en diepe vrede.

(Alle teksten van dit blaadje naar teksten uit de Homilies van E. H. Pastoor Van der Voort, + 2011)

Mededelingen:

*Iedere morgen van 8u tot 9.10u gebed in onze kapel

*Maandag 31 december: 23u -24u Aanbidding in onze kapel (op aanvraag)

Wij danken God voor het voorbije jaar en vragen Zijn zegen over het nieuwe jaar 2019 !

*Dinsdag 1 januari: GEEN H. Mis in onze kapel

*Zaterdag 5 januari, Eerste Zaterdag: H. Mis om 8.30u in de kerk St. Teresia

Ekeren- Bunt, waarna Aanbidding van het Allerheiligste tot 9.30u.

Daarna welkom op het uitgebreid *Nieuwjaarsontbijt* in de Foyer !

Wel reserveren a.u.b.

*Zondag 6 januari: Mis om 10 u in onze kapel, waarna

Nieuwjaarsreceptie! De Foyer dankt u daar voor uw trouwe

aanwezigheid in onze Traditionele Latijnse Mis en uw geldelijke

bijdragen in de offerschaal tijdens de H. Mis.

• Foyer Marthe Robin vzw

• Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat

• T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be

• W: www.foyermartherobin.net

Rek. nr: IBAN: BE28 4024 0365 8120 BIC KREDBEBB