

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat

wekelijks foyerblaadje nr 26 2021

Zondag 27 juni

Vijfde zondag na Pinksteren

Epistel : Brief van de H. Petrus I, 3, 8 – 15

Evangelie : Mattheus 5, 20 – 24

De liefde is het kenteken van de christen.

Daarom luisteren we naar de aanmaning van Petrus (*epistel*) en vooral naar die van Christus (*evangelie*). Dan zullen wij beter begrijpen wat wij vragen in het offergebed: “*..dat wat ieder afzonderlijk tot eer van uw naam heeft opgedragen, allen tot heil mag strekken*”.

Uit: Dagmissaal

Bezinning

Jezus wijst ons erop dat de wetsopvatting, de gerechtigheid, van Zijn leerlingen groter moet zijn dan die van de Farizeeërs. Ze moet de uiterlijkheden overstijgen. De wet blijft wet, maar God kijkt voorbij de wet naar het hart. Wanneer de wortel van een verkeerde gesteltenis in het hart zit, dan stijgt men niet uit boven het ‘farizeeër zijn’. Offeren wanneer uw ‘broeder’ iets tegen u heeft, zo drukt Jezus het uit, kan God dan niet behagen. Onverzoenlijk zijn, omdat men enkel aan zichzelf denkt, wordt door Jezus verworpen. “Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan hen die ons schuldig zijn”. Zo leerde Jezus ons bidden.

De wet van God en Zijn Kerk opzij zetten om er eigen wetten op na te houden, dat kan niet voor een echte christen. Jezus vraagt van Zijn volgelingen, en dat zijn wij, een goede ingesteldheid tegenover onze Schepper, Verlosser en Heiligmaker. “Gij zult de Heer uw God beminnen”. En, vanuit de gerichtheid op God vraagt God van ons de liefde tot de naaste: “En uw naaste beminnen zoals uzelf”. En dat is o.a. kunnen vergeven, oog hebben voor de anderen en een daadwerkelijke inzet voor de mensen die rekenen op onze hulp.

God vraagt liefde. Een beleving van de wet langs de liefde. Geen zelfzucht, want die staat regelrecht tegenover liefde.

Wij zijn allen zondaars en staan voor Gods aangezicht, bewust van onze zwakte en onwil en zondigheid. We staan als beklaagden voor God die onze Rechter is en smeken om erbarming. Ook vandaag in deze H. Mis. Allen hopen we op Zijn genade en barmhartigheid om het eeuwig leven te bereiken. Want zonder God kunnen we niets en zijn we niets.

God is liefde. De macht van de liefde is groot, groter dan die van het recht. Hierin hebben we geen groter voorbeeld dan dat van Christus zelf. Wat voor God doorweegt is onze innerlijke gesteltenis. Een volgeling van Jezus ziet voorbij de wet, het evangelie. En dat is een boodschap die oproept tot blijde liefde.

Vergeten we niet dat Jezus door onrecht de kruisdood stierf in een geest van vergevingsgezindheid en onvoorstelbare liefde. En dat Hij stervend bad: “Vader, vergeef het hen”. Dan pas gaf Hij Zijn Geest in de handen van Zijn Vader. Amen.

Uit : Jaargang Homilies E. H. Van der Voort 2011

Feesten van HH Petrus en Paulus en van Paulus

Op 29 juni vieren wij de *steenrots* Petrus waarop de poorten van de Kerk gevestigd zijn én de *lichtzuil* Paulus, gesteld als een vuurbaken voor de volken. Op de hoeksteen, Christus, hebben zij de twee muren van de levende stenen tot één gebouw verenigd : de Joden en de heidenen.

Petrus werd te Rome gekruisigd en opgehangen met het hoofd naar beneden, omdat hij zich onwaardig vond op dezelfde wijze te sterven als Jezus; Paulus werd onthoofd op de weg naar Ostia. Omdat de feesten van heiligen in het begin van het christendom steeds op hun graf werd gevierd, werden twee Missen voorzien: op het graf van Petrus in het Vaticaan en op het graf van Paulus. Deze graven liggen ver van mekaar, wat men te vermoeiend vond. Daarom ligt de nadruk in de Mis op 29 juni voornamelijk op Petrus en kreeg Paulus de dag nadien een feest voor zich alleen. Reeds in de 4^{de} eeuw klonk er in Rome een hymne ter ere van Petrus en Paulus. De heilige Johannes Chrysostomus riep uit: “Ik bewonder deze stad, niet om het goud dat zij zo overvloedig bezit; niet om haar zuilengangen en de schoonheid van wat zij binnen haar muren sluit...maar om die twee zuilen van de Kerk: Petrus en Paulus !”

Juli - Maand van het Kostbaar Bloed van Jezus

Van oudsher is de maand juli toegewijd aan het kostbaar Bloed van Jezus. De kalender van de Tridentijnse Mis heeft het feest bewaard bij de aanvang van de maand, dus op 1 juli. Maar dit feest heeft de liturgie hervorming niet overleefd. Nochtans publiceerde paus Johannes XXIII er op 30 juni 1960 een apostolische brief over “*Inde ad primis*”, om de devotie tot het Heilig Bloed van Jezus te bevorderen. Daarin lezen we dat het paus Benedictus IX (ca 1012- ca 1056) was die de Mis en het officie van dit feest goedkeurde. Paus Pius XI (1857-1939) het feest wilde bevorderen. Later gaf Paus Johannes XXIII (1881-1963) zijn goedkeuring aan een eigen litanie.

Enkele aanroepingen uit een Litanie I:

*Jezus, Onbevlekt Lam, die van alle eeuwigheid voorbestemd was om, door het storten van Uw kostbaar Bloed het zondige mensdom te redden, ontferm U over ons

*Jezus, Mensgeworden Woord van God, die Uw heilig Vlees en kostbaar Bloed hebt aangenomen in de zuivere schoot van de Onbevleete Maagd Maria, ontferm U over ons

*Jezus, die in de loop van Uw sterfelijk leven verlangd hebt om Uw Heilig Bloed tot onze zaligheid te vergieten, ontferm U over ons.....

Drie van de vier bestaande litanieën eindigen met het gebed:

“God, door het kostbaar Bloed van Uw eniggeboren Zoon hebt Gij alle mensen verlost. Zet het werk van uw barmhartigheid in ons voort en laat ons altijd, bij de overweging van dit mysterie, de genade van de verlossing ontvangen. Door Christus onze Heer. Amen.

Maria Visitatie of Maria Bezoek – 2 juli

Dit feest was een zeer oud Maria-feest in de Oosterse Kerk. Daar het aansloot op het octaaf van de h. Johannes de Doper, werd het later in verband gebracht met het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth en onder deze titel in 1389 voor heel de Kerk verplicht gemaakt. In bepaalde landen is het een verplichte feestdag o.a. in Malta.

Het feest herdenkt het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth. Het wordt beschreven in het evangelie volgens de evangelist Lucas (I, 39-56).

Maria is op het moment van het bezoek zwanger van Jezus en Elisabeth is zwanger van Johannes de Doper.

Elisabeth wordt, wanneer zij Maria ziet komen, vervuld van de Heilige Geest. Het kind springt op in haar schoot. Als begroeting spreekt Elisabeth profetische woorden tot haar nicht Maria : “Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot! “, woorden die, opgenomen in het ‘Weesgegroet’, dagelijks over de hele wereld worden gebeden.

Maria antwoordt Elisabeth met haar prachtige lofzang op God, het Magnificat.

Bron: allerlei o.a. Wikipedia

Zomervakantie

Een zonnige vakantie aan allen....en nog een gebedje voor onze jongeren opdat zij goed slagen in hun examens en genieten van een zonnige welverdiende zomervakantie !

Maar vergeet niet:

God gaat niet met vakantie!

Hij verwacht dat zijn kinderen Hem iedere zondag bezoeken!

Verant. C.C.

*Foyer(HUIZE) Marthe Robin vzw
Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat*

• *T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be*

www.foyermartherobin.net info@huizemartherobin.net