

## **FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat**

**wekelijks foyerblaadje nr 26 2020**

*Zondag 28 juni*

### ***Vierde zondag na Pinksteren***

Epistel: H. Paulus aan de Romeinen: 8,18-23

Evangelie: H. Lucas: 5,1-11

### **Vijf redenen om de Heilige Communie te ontvangen op de tong**

LifeSiteNews 24 juni 2020

Deze 5 redenen zijn:

1. Eerbied voor God
2. Autoriteit van de Kerk
3. Getuigenis van heiligen, pausen en engelen
4. Profanisatie en desacralisatie van de Heilige Eucharistie
5. Geschiedenis

#### ***1. Eerbied voor God***

Mensen die de Heilige Communie op de tong ontvangen doen dit vanuit een eerbiedige liefde voor de Koning der Koningen die we in dit wonderbaar sacrament mogen ontvangen. Het ontvangen van de Heer op de tong- terwijl men knielt- versterkt de eerbied voor onze Eucharistische Jezus.

De sterkste argumenten ten voordele van deze wijze van communiceren vinden we in de Bijbel. Herinner u Mozes en het brandende braambos waar hij voor het eerst God ontmoette, zoals we het nu nog kunnen lezen in het boek Exodus. Mozes mocht niet dichterbij het brandend braambos komen en moest zijn sandalen uitdoen, want hij begaf zich op heilige grond.

In psalm 95 lezen we: “Komt, laat ons Hem aanbidden en deemoedig neerbuigen, knielen wij voor Hem die ons maakte.”

Wij zien het ook in het Nieuwe Testament wanneer Petrus, Jacobus en Johannes op de berg Tabor bij de transfiguratie het verheerlijkte Lichaam van Jezus zagen, het Lichaam dat wij ontvangen in de Heilige Communie. Uit ontzag wierpen de apostelen zich ter aarde.

Maar het Bijbelse verhaal dat het meest treffend is over dit onderwerp verhaalt ons wat er gebeurde met de Ark van het Verbond. Dit kan je lezen, zowel bij Samuel 6: 1-7 als bij de Kronieken 13:9-12. De Ark van het Verbond was ontworpen en gebouwd volgens Gods plan. Het bevatte het manna, de staf van Mozes en de tafelen met de 10 geboden. De Ark was zo heilig dat ze niet mocht aangeraakt worden behalve door de priesters, de levieten. Dit verbod voor leken werd duidelijk toen een man, genaamd Uzzah, bij het overbrengen van de Ark naar koning David dood viel als straf van God omdat hij met zijn handen de Ark van het Verbond had aangeraakt. Toch handelde Uzzah ter goeder trouw. Hij deed wat hij dacht goed te zijn om de Ark te beschermen toen hij de Ark- samen met zijn broer- verhuisde in een kar getrokken door ossen. Onderweg toen de ossen struikelden en de ark kantelde hield Uzzah de ark met zijn hand vast. Dit was in strijd met de goddelijke wet. Hij werd onmiddellijk door de Heer gedood voor zijn fout. De H. Schrift verhaalt dat God hem doodde, omdat een leek een niet-gewijde is en daarom niet geoorloofd was de Ark aan te raken.

Dat is ongeveer hetzelfde in onze tijd wanneer velen in deze coronatijd denken juist te handelen met de voorschriften voor het ontvangen van de Heilige Communie in de hand. Ook met de Ark was de bedoeling om de Ark niet te beschadigen zoals ook velen nu de Heilige Communie in de hand ontvangen met de intentie hun broeders en zusters in Christus te beschermen tegen het coronavirus of om de Kerk te beschermen zodat de Kerk vrij dit Heilig Sacrament kan blijven toedienen.

In ieder geval was het aanraken van de Ark verkeerd. De beslissing van God onthutste koning David die nadien bang was om de Ark naar hem te laten brengen.

En nu...wat was de Ark in vergelijking met de Heer zelf nu in de Eucharistie? De Ark werd vereerd in de Tempel. Zij werd plechtig gedragen en beschouwd als iets heiligs. Toch was die enkel een 'voetprint', een voorafbeelding van God. Het was zijn versluisde aanwezigheid en een voorafbeelding van zijn Heilige en ware aanwezigheid in de persoon van Jezus Christus, die wij nu ontvangen in de Heilige Communie.

Een vrouw, bekeerd tot het katholicisme, vroeg zich af waarom men de heilige Communie in de hand mag ontvangen daar waar de Kerk het

altaar wijdt en de heilige vaten wijdt die tijdens de H. Mis gebruikt worden. We zien priesters, bisschoppen, ook de paus, die hun handen bedekken met een schoudervelum gedurende de zegening met het Allerheiligste in de monstrans. Dit is omwille van de Heiligheid van Christus in de Heilige Hostie. Als men iedereen zou toelaten de Heilige Hostie aan te raken met de handen dan is het dragen van het schoudervelum voor de priester wanneer hij de monstrans aanraakt wel heel vreemd.

Dietrich von Hildebrand (1889-1977) was een Duits katholiek filosoof en theoloog, bekend en gewaardeerd door de laatste pausen. Paus Pius XII noemde hem 'de kerkleraar van de XXste eeuw'. Paus Johannes Paulus II bewonderde zijn filosofisch werk en zei eens tot zijn vrouw: "Uw man is één van de grote ethici van de XXste eeuw." Paus Benedictus XVI had een bijzondere bewondering voor hem: "Wanneer de intellectuele geschiedenis van de Katholieke Kerk in de twintigste eeuw wordt geschreven, zal Dietrich von Hildebrand de meest prominente onder de figuren van onze tijd zijn." Hier volgt wat Dietrich von Hildebrand in zijn boek 'The Devastated Vineyard' schreef over het ontvangen van de Heilige Communie op de hand:

"Spijtig, maar op vele plaatsen wordt de Heilige Communie gegeven op de hand. Tot op welke hoogte bedoelt men dit als een vernieuwing en een verdieping voor het ontvangen van de Heilige Communie? Is de ontroerende eerbied waarmee we deze onvoorstelbare gave ontvangen vermeerderd nu wij Hem opnieuw ontvangen in onze niet-geconsacreerde handen in plaats van uit de geconsacreerde handen van de priester? Het is niet zo moeilijk om het gevaar toe te geven dat kleine partikels van de geconsacreerde Hostie op de grond terecht komen. Dit gevaar is door de hand-communie ontegensprekelijk sterk toegenomen én het gevaar van ontheiliging én zelfs van afschuwelijke godslastering is nu zeer groot. En wat wint de wereld hierbij? Het verweer dat het aanraken van de Hostie met de hand dit reëler maakt is pure nonsens. Belangrijk is het bewustzijn, dat men enkel door het geloof kan verkrijgen, dat de Heilige Hostie werkelijk het Lichaam van Jezus Christus is. Het eerbiedig ontvangen van de Heilige Hostie op de tong, vanuit de geconsacreerde hand van de priester, zal veel bevorderlijker zijn voor het verdiepen van dit bewustzijn, dan het ontvangen van de Communie in onze niet-geconsacreerde handen." (p. 67/8)

***Het Westen is in verval*** door ontkenning van eigen identiteit en cultuur en traditie. De elites die de wereld beheersen hebben al lang voor de corona-uitbraak beslist dat alles wat verwijst naar een ethische of christelijke cultuur moet worden geëlimineerd. (Kardinaal Sarah) Hierin past ook de beeldenstorm die begon onder Black Lives Matter. Het uiteindelijke doel is de vernietiging van de christelijke cultuur.

***De vijf wonden die de Kerk bedreigen*** zijn het *relativisme*, een bekoring die kan vermeden worden door het volgen van de KKK en het volledig magisterium van de pausen J.P.II en Benedictus XVI., de *verwoesting van de Liturgie*. Een sterke waarschuwing van Vaticanum II werd niet opgevolgd: “Niemand, ook niet de priester mag iets toevoegen, verwijderen of veranderen aan de Liturgie op eigen initiatief.” (*Sacrosanctum Concilium*, 21§3), het *seculiere priesterleven* en de gebrekkige opleiding in de seminaries, het *neerhalen van de familie* als natuurlijke basis van de samenleving en tenslotte de *ontkerstening van de gehele samenleving*.

Aartsbisschop op rust Hector Aguer, La Plata, Argentinië

**Volgende zondag is de H. Mis om 11.30 uur in onze kapel.**

### **Aandacht !            Traditionele Latijnse Mis**

Gelieve bij een gelezen H. Mis luidop mee te bidden vanaf de voetgebeden tot het einde van de Mis, MAAR dat geldt enkel voor de teksten waar een **R** staat

Waar er een **V** staat is dat enkel voor de priester. Dat geldt ook voor sommige Amen's en het Agnus Dei die alleen door de priester gebeden worden.

Foyer( HUIZE) Marthe Robin vzw  
• Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat  
• T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be  
W: [www.foyermartherobin.net](http://www.foyermartherobin.net)    [info@huizemarthorobin.net](mailto:info@huizemarthorobin.net)  
[www.huizemarthorobin.net](http://www.huizemarthorobin.net)    [www.facebook.com/huizemarthorobin](https://www.facebook.com/huizemarthorobin)