

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat
wekelijks foyerblaadje nr 25
Zondag 9 en 16 december 2018

Advent

Rorate coeli desuper, et nubes, pluant justum.

Hemelen, dauwt van boven en wolken, regent de Rechtvaardige

Peccavimus, et facti sumus tamquam immundus nos,

Wij hebben gezondigd, wij zijn geworden als een onreine,

et cecidimus quasi folium universi:

als het blad van de boom zijn we allen gevallen

et iniquitatis nostrae quasi ventus abstulerunt nos

en als de wind vaagden onze ongerechtigheden ons weg;

abscondisti faciem tuam a nobis

Gij hebt Uw aangezicht voor ons verborgen

et allisisti nos in manu iniquitatis nostrae

en ons te neergeslagen door de hand van onze eigen ongerechtigheid.

God geeft ons Zijn tijd. God heeft tijd voor ons! Ja, God is met Zijn woord en heilswerk de tijd binnen getreden om de tijd voor het eeuwige te ontsluiten. De tijd is in zich reeds een fundamenteel teken van Gods liefde voor ons. De tijd is een gave die we kunnen gebruiken of verkwisten.....

Er zijn drie grote zuilen in de tijd, die ritme geven aan de heilsgeschiedenis: in het begin de schepping, in het midden de menswording en verlossing en op het einde de wederkomst met het laatste oordeel.

Maar men dient die drie momenten niet alleen chronologisch te zien.

Zelfs al ligt de schepping aan de oorsprong van alles, zij is ook vervat en zij realiseert zich in de wording van de kosmos tot aan het einde der tijden.

Dit geldt ook voor de menswording-verlossing. Ook al had dit plaats op een precies ogenblik in de geschiedenis, namelijk Jezus' verblijf op aarde, toch strekt het actieterrain daarvan zich uit over heel de voorafgaande en de daarop volgende periode.

Zo ook oefenen de wederkomst en het laatste oordeel, waarop het Kruis van Christus een beslissende anticipatie was, invloed uit op het gedrag van de mensen in iedere tijd.

De liturgische tijd van de Advent bereidt voor op de komst van God: het Woord dat voor ons heil is mens geworden. Laten wij ook iedere dag de verwachting levendig houden van de glorievolle wederkomst van Christus.

Naar Paus Benedictus : Angelus van zondag 30 november 2008

Het Heilig Misoffer * Deel R

Het Laatste Evangelie

In de structuur van de H. Mis staat het laatste evangelie parallel met het trappengebied. Waar daar gesproken wordt over: “*zend uw licht en uw trouw*” vinden wij in het laatste evangelie het antwoord als het spreekt over “*het ware Licht dat alle mensen verlicht, kwam in de wereld.*”

Het Laatste Evangelie is een toevoegsel aan de Mis. Herinner u met welk een waardige eer de lezing van het evangelie omgeven wordt tijdens de Mis. Nu echter aan het einde van het Misoffer volgt een sobere lezing in stilte. Dit evangelie lezen was aanvankelijk privé en facultatief

Het is vanaf de 13^{de} eeuw dat de priester dit evangelie na de Mis met stille stem reciteerde, terwijl hij terug keerde naar de sacristie. In het missaal van paus Constantijn (1557) staat vermeld dat de priester de lezing toen deed zonder kazuifel. Nadien op vraag van de gelovigen bad hij dit evangelie met luidere stem zodat men de tekst kon volgen. Uiteindelijk vanaf de 15de eeuw werd dit laatste evangelie aan het altaar gebeden. Later, onder paus Pius V (1504-1572) werd het in het altaar missaal opgenomen.

Men toonde een grote eerbied voor dit evangelie. De christenen droegen een kopie van de tekst op zich. Men las dit evangelie over de nieuw gedoopten en de zieken. Ook bij allerlei gelegenheden werd het een gebed om bescherming af te smeken.

Dit evangelie is de proloog van het evangelie van de apostel Johannes. De heilige apostel en evangelist Johannes wordt terecht afgebeeld met het symbool van de adelaar. Een adelaar kan met het blote oog in de zon kijken. De proloog, het begin van het Johannes-evangelie, lijkt op een adelaars blik in de eeuwige Godheid!

Johannes is wellicht de grootste mystieker uit de hele wereld geschiedenis. Hij was niet enkel een volgeling van Jezus, maar ook een getuige. Hij kreeg op een bovennatuurlijke wijze kennis van het wezen van God en had een innerlijk ervaren van God.

In een *eerste deel* van zijn proloog schrijft hij over het Woord, de Logos, en zijn verhouding tot God, tot de wereld en tot de mens.

In een *tweede deel* behandelt hij de komst van het Woord in de wereld.

In een *derde deel* volgt hij Zijn komst in de wereld door de menswording.

De inhoud van de proloog is tweedelig: Johannes spreekt over de pre-existente Logos: het *voor* het ontstaan van de schepping bestaande Woord. Nadien spreekt hij over de vleeswording van het Woord, de menswording van de tweede persoon van God, het komen van God in de wereld in de gedaante van een mens.

De vorm is ook bijzonder: de proloog is geschreven in een liturgische taal, d.w.z in de erediensttaal met een plechtig en bewogen ritme, een waar kunstwerk op gebied van literatuur, een meesterwerk in de hele wereldliteratuur.

“In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.”

‘Was’ is de verleden tijd van ‘zijn’. Johannes zegt niet wat er in het begin gebeurd is, (voltooid tegenwoordige tijd) een gebeuren waardoor er een begin ontstond.

Nee, hij gaat nog verder terug naar ‘voor’ het begin. Want: *voor* alle begin was God. Het Woord is niet *geweest*, het Woord *was*! Het *was* voor het begin! God *was* van in alle eeuwigheid.

Door het feit dat het Woord *was* in God, *was* het bij God en tegelijkertijd *was* het God. Er is een onderscheid en er is een eenheid, eenzelfde substantie in het Woord en in de Vader.

In dit evangelie vernemen wij het plan van de oneindige liefde van het Woord dat God is voor allen.

Het is uitzonderlijk in dit evangelie ons hele Credo terug te vinden, tenminste de belangrijkste geheimen van ons geloof, de grote lijnen van ons geestelijk leven.

Het laatste evangelie is daarom een bijzondere afsluiting van de H. Mis.

Het beste middel om Jezus te situeren in ons geestelijk leven, in onze gedachten, ons verstand, ons hart en onze ziel is één van de mooiste bladzijden in de H. Schrift, namelijk de proloog van het Johannes-evangelie, te lezen en te overwegen.

Bij de woorden “*en het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond*” knielen de priester en de aanwezigen. Zoals te Nazareth het goddelijk Woord in de schoot van de maagd Maria is ontvangen, zo is Christus op het woord van de priester op het altaar neergedaald. Als wij oprecht de Heilige Mis mee opofferen en het ons lukt een klein tipje van de sluier van het mysterie op te lichten, dan kunnen ook wij van harte zeggen “*Et vidimus gloriam ejus - wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader, vol van genade en waarheid.*” Deo gratias !

“*Bidden wij opdat wij doorheen de dagen van de Advent gedragen worden door de gevoelens die de H. Maagd Maria bezielde tijdens Haar Advent nl verwachten en wachten op de genade die komt vanwege de Machtige die grote dingen heeft gedaan...*”

Uit: de voorbeden van E. H. Pastoor Van der Voort

Mededelingen

* Iedere morgen van 8u tot 9.10u gebed in de kapel

*Zaterdag **15 december** is er na de H. Mis van 8.30u (Ekeren-Bunt) :

Conferentie door pater Herman over de H. Paulus, - deel 2

Nadien **Kerstmarkt** in de Foyer .. ook op zondagen 16 en 23 dec.

Steun de Foyer !!! Breng vrienden en familie mee !

*Zondag **16 december** GEEN H. Mis, wel **zondagsmenu** om 12.30u!

*Zaterdag **22 december** om 16 u in de kapel kerstbezinning met de
“Weihnachtshistorie” van Heinrich Schütz

*Zondag **23 december** om 10 u H. Mis waarna Kerstverkoop !

*Op **Kerstdag** is er **geen** H. Mis in onze kapel !

Voor volgende H. Missen raadpleeg ons of lees onze Foyerblaadjes

Aandacht: Zondag **20 januari** is pater Herman op bezoek !

H. Mis om **11 u**, nadien **Nieuwjaarsmenu**

Gelieve tijdig te reserveren !

Gezegende Adventstijd !

- Foyer Marthe Robin vzw
- Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat
- T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be
- W: www.foyermartherobin.net

Rek. nr: IBAN: BE28 4024 0365 8120 BIC KREDBEBB