

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat

wekelijks foyerblaadje nr 23 2020

Zondag 7 juni

Feest van de Heilige Drievuldigheid

God, Kerk en Corona

Dit feest van het mysterie van de Heilige Drie-eenheid is hopelijk het laatste dat de ‘wereld’ ons, gelovigen, onwettig niet toelaat te vieren. Daarmee bereiken we de drie maanden geestelijke ondervoeding. geen H. Communie, geen H. Misoffer, geen H. Biecht, ...enkel datgene wat de wereld maar ‘kan’ bevatten als remedie tegen deze coronavirus wordt ons gegund en dat werd wet! Wat vroeger alleen gebeurde in communistische landen zagen we nu gebeuren over de hele wereld, vooral in het Westen: God werd door de wereld buiten spel gezet... Toch zijn vele gelovigen blijven bidden en hopen.

Nu is er vanaf dit weekend bijna over de hele christelijke wereld terug een H. Misoffer...behalve...in ons land! Nog even hebben we gehoopt dat minister De Crem ook voor ons de maatregel in plaats van op maandag zou vervroegen naar zaterdag zoals hij deed voor het winkelen in het buitenland. We hebben de beelden gezien en de zagezegde social distance... En ook hebben wij nog even gehoopt op onze bisschoppen...maar tevergeefs...en hun plan is strenger dan enig ander veiligheidsplan... waarom? ...God, vergeef hun en ons deze lauwheid !

Het mysterie van de Heilige Drievuldigheid

Dit feest besluit het octaaf na Pinksteren.

Als bezinning geven we hier de sublieme pefatie van de Drievuldigheid die op zondagen gebeden wordt:

“Waarlijk goed is het en recht, billijk en heilzaam, dat wij U altijd en overal dankzeggen, heilige Heer, almachtige Vader, eeuwige God, die met de eniggeboren Zoon en de Heilige Geest één God zijt en één Heer, niet in de enkelvoudigheid van één persoon, maar in de Drievuldigheid van één natuur.

Want hetgeen wij, overeenkomstig uw openbaring,
van uw heerlijkheid geloven,
datzelfde nemen wij zonder verschil of onderscheid aan,
zowel van uw Zoon als van de Heilige Geest,
zodat in de belijdenis van de
ware en eeuwige Godheid
***in de Personen het eigene,
in het wezen de eenheid en
in de Majesteit de gelijkheid***
wordt aanbeden.

Haar loven de Engelen en de Aartsengelen,
de Cherubim en Serafim,
die niet ophouden dag aan dag te roepen,
als uit één mond zeggend:
Heilig, heilig, heilig—

En zo komen we bij het ‘*sanctus*’ waarna de ‘stille’ canon in de Traditionele Latijnse Mis ons naar het grote geheim van de transsubstantiatie voert tijdens de consecratie van de Mis: God de Zoon die tegenwoordig komt op het altaar onder de gedaanten van brood en wijn, voor ons zijn kruisoffer hernieuwd en ons tot voedsel wordt opdat wij zouden leven en niet sterven. Want voor God is alles nu en eeuwig !... nu en eeuwig uit liefde voor ons....***Onvoorstelbaar groot mysterie van liefde!***

Ontvangen van de Heilige Communie

Alhoewel er enkele voorbeelden zijn van het tegendeel, wil zelfs de Kerk dat het Heilig Lichaam van Christus door de gelovigen in de hand ontvangen wordt. Opdat de besmetting niet door de H. Communie zou overgaan van de ene persoon naar de andere, m.a.w. opdat Christus niet de oorzaak zou worden van de besmetting van personen, worden door ‘creatieve én ongelovige Thomassen’, allerlei middeltjes voorgesteld opdat het heilige veilig ‘werlds’ zou blijven. Toch blijven enkel de priesters die de Traditionele Latijnse Missen opdragen trouw aan hun eerbied voor Jezus Christus in zijn heilig sacrament. Dat zien we over de hele wereld in de live streaming-Missen.

Wat nu met de heilige communie in de dagelijkse Mis in de parochiekerk?

Ga je het bijwonen van de dagelijkse H. Mis opgeven omwille van de wijze van toedienen van de Communie? Of ..ga je tijdens de Mis blijven zitten uit protest en de handcommunie weigeren? Denk je dat zolang men in de nieuwe Mis geen tongcommunie krijgt men zich beter houdt aan de geestelijke communie?

Een geestelijke communie is voor mensen die de gelegenheid niet hebben om te communiceren, een noodgeval. Dat is voor zieken en dat was nu voor allen de laatste drie maanden met het coronavirus.

Men kan trouwens meerdere malen per dag een geestelijke communie bidden.

Deze gevoelige vraag werd voorgelegd aan pater Herman;. Hij geeft ons een ‘christelijk’ antwoord:

“Vergeet nooit dat het belangrijkste het gebod van de Heer is en niet de menselijke regels. Het geestelijk leven sterft zonder het ‘Brood van Leven’. Zo, als er geen ander middel is, dan is het beter eerbiedig de Heilige Hostie in de hand te laten geven dan niet communiceren. Dat zou ongehoorzaam zijn aan de Heer..... De schande zou veel groter zijn als men zich van de Communie onthoudt dan als men ze in de hand ontvangt. De Communie op de hand weigeren is meer sectair dan gelovig of eerbiedig.

Het probleem is misschien: wilt men te communie gaan of niet? Jezus is veel meer gekwetst als men Hem niet wilt ontvangen dan als men Hem in de hand neemt. Ik ben geen voorstander van communie in de hand. Maar als er geen andere mogelijkheid bestaat dan is de zonde van zich te onthouden van de communie, veel groter!”

Het gebod van de Heer lezen we in het Evangelie.

Men zou kunnen doen wat in meerdere landen (ooit) de gewoonte is (geweest): de Hostie van op de hand naar de mond brengen zonder aanraking met de handen. Men kan eventueel de hand waarop het Allerheiligste zal gelegd worden, bedekken met een wit zijden stof of aan die hand een fijn witte handschoen dragen.

“Maar onthou dit... als ‘echte’ gelovige wijst men God niet af. Men is blij Hem te kunnen ontvangen. Zo niet is er geen echt geloof, maar is het een farizees gedoe.”

Zelfde mening hierover eveneens bij o.a. Pater Gert!

Sacramentsdag – dit jaar op donderdag 11 juni -is een hoogfeest binnen de Rooms-katholieke Kerk: het feest van de heilige en waarachtige tegenwoordigheid van Jezus Christus in de geconsacreerde Hostie. De eerbied voor de H. Hostie wordt op deze feestdag benadrukt. Sacramentsdag werd vanaf de late middeleeuwen een populaire feestdag, te beginnen in het bisdom Luik vanaf circa 1246, waar Juliana van Cornillon zich had beijverd voor de verering van het Heilig Sacrament. In 1956, ter gelegenheid van de 700^{ste} verjaardag van de instelling van het feest van Sacramentsdag, gaf de toenmalige bisschop van Luik, Mgr. Louis Joseph Kerkhofs, een herderlijke brief, waaruit dit uittreksel:

“Is er iets groters, iets goddelijker en aantrekkelijker dan de Eucharistie? Is de Eucharistie niet de hoogste openbaring van Gods liefde? God offert zich voor ons, geeft Zich aan ons, blijft onverpoosd bij ons. De Heilige Eucharistie is een heerlijke samenvatting van alle mysteriën: zij is de voortdurende en vernieuwde Menswording, het verlossingswerk met zijn uitwerking en vruchten die op ons worden toegepast”

De H. Thomas jubelt het uit in één van zijn lofzangen:

“In de kribbe wordt Jezus onze lotgenoot, in het Laatste Avondmaal wordt Hij ons voedsel, op het kruis wordt Hij onze losprijs en in de hemel onze beloning.”

Ook dit feest mogen wij, katholieken, dit jaar niet vieren met een H. Mis en een processie....of toch... in een park in openlucht....?

De kapel zal die dag open zijn op het uur van uw aanvraag.

Mocht er terug een wereld komen waarin God centraal staat in uw leven en in het mijne, dan was er vrede en liefde en geluk.

Maar.. de wereld, u en ik, verkiezen de ellende van de zonde....

Tot zondag om 10 u in de kapel !

Foyer(HUIZE) Marthe Robin vzw • Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat

• T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be

W: www.foyermartherobin.net info@huizemartherobin.net

www.huizemartherobin.net www.facebook.com/huizemartherobin