

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat
wekelijks foyerblaadje nr 23- 2019
Zondag 28 juli 2019

Bezinning bij de zevende zondag na Pinksteren (Mt. 7, 15-21)

Het beeld dat Christus in dit evangelie gebruikt, is een buitengewoon treffende beschrijving van een ernstig gevaar, dat zich als onschuldig voordoeft.

De Apocalyps geeft ons een soortgelijk beeld van de geest die zich in dienst van satan stelt en waarvan gezegd wordt dat het een lam is, maar met de stem van de draak.

In beide beelden gaat het om hetzelfde. Het gaat om de geest van de duisternis die zich voordoeft als de engel van het licht; het gaat om het ‘anti-christendom’ dat zich in een christelijk gewaad verbergt.

‘Doen alsof’ wekt altijd tegenzin. Maar wanneer dit op godsdienstig terrein gebeurt en wanneer het meest onheilige met de schijn van heiligheid omkleed wordt, dan is het iets dat rechtstreeks tegen God ingaat, omdat het zich als goddelijk voordoeft en dus misbruik maakt van God zelf. ‘Leiding’ geven wordt dan gecamoufleerde ‘verleiding’.

“Wees op uw hoede voor valse profeten”. In de geschiedenis van de Kerk zijn er altijd perioden geweest van bloei en van verval. Momenteel zit de westerse Kerk in een diep dal, een periode van groot verval, zowel op geestelijk-godsdienstig gebied als op zedelijk gebied. In vele kerken en langs catechetische onderrichtingen worden de gelovigen geïndoctrineerd met allerlei hersenspinsels, een surrogaat, die het ware Evangelie en de goede moraal vervormen.

Soms gebeurt dit onder het mom van vrijheid, van goedheid en menslievendheid. Wat uiterst gevaarlijk is, omdat de christenen er massaal inlopen.

Reeds in de 19^{de} eeuw werden de moeilijkheden voor de Kerk van deze tijd glashelder voorspeld door de Engelse Kardinaal Newman.

Zijn hele leven heeft kardinaal Newman de strijd aangevat tegen het liberalisme, tegen de vrijheid en tegen de stelling dat er geen positieve waarheid is in religie. En dat alle geloof even goed is. Volgens die leer is, en ik citeer kardinaal Newman (zaligverklaard in 2010-heiligverklaring volgt op 13 oktober 2019) : *“Volgens het liberalisme is ‘geopenbaarde religie’ geen waarheid, maar een gevoel en een smaak, geen objectief feit en ook niet miraculeus.”* Men kan dus het evangelie uitleggen naar eigen smaak, zoals men wil.

Kardinaal Newman voorzag dat dit alles eens zou uitdraaien op een volkomen secularisatie van de maatschappij, waarin, en dat weten we allemaal, God op een zijspoor geplaatst wordt en de Geboden van God vervangen worden door de wetten van de wereld, die soms totaal tegengesteld zijn aan wat God ons vraagt. Denk aan abortus en euthanasie en aan zelfdoding dat men tegenwoordig verdoezelt met de uitdrukking ‘men stapt uit het leven’.

God zegt : “Gij zult niet doden”, de burgerlijke wet zegt: “Gij moogt doden, wettelijk van daar tot daar.”. En pas op, want dat komt er aan: wie zich tegen deze wetten verzet kan zijn job verliezen.

De secularisatie is als een kankergezwel doorgedrongen tot in onze kerken en tot in de hogere regionen van kerkbeleid. “Pas op voor wolven in schaapskledij”. Zij willen een menselijker wereld. Zij beroepen zich op nobele menselijke beginselen, maar om hogere beginselen uit te schakelen. Zij leiden de mensen af met ontspanning en geven hen een moreel vrijkaartje om hen te verslaven. Zij beloven het welzijn van het volk, maar achter deze facade maakt men het volk tot een willoze massa. Dan is het verder maar een kleine stap om de godsdienst totaal te verdringen en uit te schakelen. Zo wordt het licht tot duisternis en wordt de duisternis aangeprezen als het licht

De grote kardinaal Newman voorzag deze nefaste ontwikkeling waar we nu volop getuigen en slachtoffers van zijn. Maar velen doorzien dit niet, ook nu niet.

“Nooit werd een truc van de satan zo slim in elkaar gezet”, woorden van kardinaal Newman van het einde van de 19^{de} eeuw.

“Pas op voor de wolven in schaapskleren”. Ze vermenschelijken het goddelijke en maken het hemelse tot iets aards. Ze spreken van genade maar bedoelen daarmee niet de wateren die hun bron vinden in God. Met een beroep op het verstand, de wetenschap en de geest wordt de grootheid van de geheimen van God verminkt en wordt zo het christendom van de eigenlijke kracht beroofd. En dat door de ‘hogepriesters’ in de theologie en de verkondigers van het Woord van God.

Wanneer het heilige wordt ge vulgariseerd, wanneer het heilige wordt neergehaald op mensenmaat, dan verdwijnen het mysterie en het geloof erin, en verdorren de roepingen, voordat ze vrucht kunnen dragen.

Wat we nodig hebben zijn bisschoppen en priesters die op zijn minst terug de waarde en de juiste toepassingen van de H. Sacramenten verdedigen, zoals de Kerk het ons van oudsher heeft voorgehouden.

We hebben bisschoppen en priesters nodig die het Heilig Misoffer ‘beschermen’. Wanneer de priester zich tijdens de Mis in het centrum plaatst en niet God, dan staat de deur open voor ‘creatieve’ verminking van het Offer van Christus.

Wanneer de ‘maaltijd’ los van het Offer staat of het Offer verdringt, dan zijn we niet meer in de Rooms-Katholieke Kerk, maar bij de protestanten.

En we hebben normale christenen nodig die de geloofswaarheden kennen en catechetisch onderlegd zijn.

“Aan de vruchten zult ge hen herkennen”. De vrucht van het Offer van vandaag is de kracht en de genade om de Wil van God te doen.

Laten we dit attentvol proberen in de kleine dingen die dagelijks op ons afkomen. Dan zal ons geloof in God vruchten dragen. Amen

Uit: Jaargang van de Homilies -Pastoor Van der Voort - 2011

De grondslag van het geestelijk leven ligt in het centraal stellen van de aanwezigheid van God in de ziel en omvat drie wegen: het vermijden van de zonde, het beoefenen van de deugd en de vereniging met God.

Wij houden in onze harten de sleutel tot vrede in de wereld.

Door het gebed wordt onze relatie met God verdiept: door het spreken 'van hart tot hart' met Hem kunnen al onze noden gelenigd worden.

Uit: Op het einde zal Mijn Onbevlekt Hart triomferen

Kardinaal John Henry Newman (1801-1890) had als wapenspreuk 'Cor ad cor loquitur' - het hart spreekt tot het hart.

Dat werpt een licht op zijn opvatting van christelijk leven als een roeping tot heiligheid, die ervaren wordt als een diep verlangen van het menselijk hart naar intieme gemeenschap met het hart van God".

Paus Benedictus XVI bij de zaligverklaring op 9 oktober 2010

Mededelingen

*Zondag 28 juli is de H. Mis om 15u00 waarna u een drank en stukje taart wordt aangeboden.

*Maandag tot en met vrijdag is onze kapel open voor gebed vanaf 8u00 tot 9u10. Om 8h30 bidden wij samen de rozenkrans.

*Op zaterdag 3 augustus en op de volgende zaterdagen in augustus is er GEEN H. Mis om 8u30 in de Sint Teresia kerk te Ekeren – Bunt.

*Zondag 4 augustus is de H. Mis om 10u00 in onze kapel. Na de Mis bent u uitgenodigd op een kleine receptie in de conferentiezaal.

Foyer Marthe Robin vzw

• Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat

• T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be

• W: www.foyermartherobin.net

Rek. nr: IBAN: BE28 4024 0365 8120 BIC KREDBEBB