

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat

Wekelijks foyerblaadje nr22 2021

Zondag 30 mei

Feest van de Allerheiligste Drievuldigheid

Epistel : H. Paulus aan de Romeinen 11, 33 - 36

Evangelie : Mattheus: 28, 18 - 20

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen

Doorheen de hele H. Mis door bidden wij met de priester tot de Heilige Drie-eenheid: in het Gloria, in het Credo, bij de offerande, nu in de prefatie van Pinksteren, in het ‘per ipsum’ als slot van de canon, in de gebeden voor de heilige communie, in de slotzin van de meeste gebeden, in het gebed ‘placeat tibi’, bij de zegen...

***Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in alle eeuwen der eeuwen. AMEN !***

Gebed tot de Heilige Drie-eenheid

Op 21 november 1904, twee jaar voor haar dood, beleeft de Franse karmelietes Elisabeth (1880-1906) een bijzondere genadedag. In haar cel schrijft ze op een eenvoudig blaadje in één pennentrek dit uitzonderlijk mooi gebed: haar wereldberoemde zielsverheffing tot de Heilige Drie-eenheid :

O mijn God, Drie-eenheid, die ik aanbid,
help mij mijzelf totaal te vergeten
om mijn intrek te nemen in U,
in eenheid van hart en in vrede, gevestigd in uw eeuwig ‘nu’.
Moge niets mijn vrede verstoren, niets mij wegtrekken van U.

O mijn onveranderlijke God !
Elke minuut voere mij verder binnen
in de diepte van uw mysterie.
Breng mij tot rust en stilte, mijn hart een hemel voor U,
een geliefd huis waar Gij rusten kunt.
Dat ik U daar nooit alleen laat.

Ik wil bij U zijn met heel mijn wezen,
heel wakker in geloof, heel en al aanbedding,
helemaal prijsgegeven aan uw scheppende kracht!

O mijn Christus die ik bemin, gekruisigd uit liefde,
ik zou een bruid willen zijn voor uw hart,
U met heerlijkheid bekleden, U liefhebben tot ik ervan sterf.
Maar ik voel mijn onmacht en daarom vraag ik U:
Bekleed mij met Uzelf,
maak mij één met de stroming van uw Wezen, overrompel mij,
neem mij in bezit, alle plaats voor U!
Dan wordt mijn leven enkel nog een uitstraling van uw Leven...
Kom in mij de Vader aanbidden
kom in mij de wereld met U verzoenen,
kom in mij als God die redt!

O Woord van mijn God, eeuwig uitgesproken,
mijn leven wil ik doorbrengen al luisterend naar U:
één en al ontvankelijkheid om alles van U te leren...
Door alle nachten heen, in elke leegte, in iedere onmacht:
mijn blik vast gericht op U! Blijven in uw groot Licht!

O mijn Zon die ik bemin: boei mij zozeer
dat ik uw lichtkrans nooit meer kan verlaten.

O Geest van Liefde, Vuur dat mij verteert, kom over mij
en laat het Woord als het ware weer mens worden in mij.
Mocht ik Hem nog een mens-zijn erbij aanbieden,
waarin Hij heel zijn Mysterie opnieuw kan doorleven,

O Vader, buig U neer over uw arm, klein schepseltje.
'Overschaduw mij en zie in mij nog enkel 'Hem'
in wie U al uw vreugde vindt.

O mijn Drie, mijn Alles, mijn Hemel, oneindige Enige.
Onmetelijkheid waar ik in opga,
ik schenk mij aan U weg als uw geheel bezit...
Kom in mijn diepste wezen: in U geborgen zal ik wachten tot ik
in uw Licht mag zien uw eindeloze Heerlijkheid.

Elisabeth van de Heilige Drie-eenheid - 1904

Het mysterie van de Drie-eenheid

Het mysterie van de allerheiligste Drie-eenheid is het centrale mysterie van het christelijk geloof en leven. God alleen kan ons de kennis ervan geven door zich te openbaren als Vader, Zoon en Heilige Geest.

De menswording van de Zoon van God openbaart dat God de eeuwige Vader is en dat de Zoon één in wezen is met de Vader, d.w.z. dat Hij in Hem én met Hem dezelfde ene God is.

Het zenden van de Heilige Geest, gezonden door de Vader in naam van de Zoon en door de Zoon ‘van de Vader’(Joh. 15-26) openbaart dat Hij met Hen dezelfde éne God is. In het Credo bidden wij: “Die met de Vader en de Zoon te samen wordt aanbeden en verheerlijkt”.

De Heilige Geest komt voort uit de Vader als eerste bron én door de eeuwige gave van Hem aan de Zoon, uit de Vader en de Zoon te samen.

Door de genade van het doopsel “in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest” worden wij geroepen deel te hebben aan het leven van de gelukzalige Drie-eenheid : hier op aarde in het duister van het geloof en na de dood in het eeuwig licht”.

Het katholiek geloof bestaat hierin : dat wij één God vereren in de Drie-eenheid én de Drie-eenheid in de eenheid. Dat wij dit geloven zonder de personen te verwarren en zonder de substantie te scheiden. Want de persoon van de Vader is een andere dan die van de Zoon; en die van de Zoon is een andere dan die van de Heilige Geest. Maar de godheid van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest is één, hun heerlijkheid is gelijk en even gelijk is hun eeuwige majesteit.

Ondeelbaar in wat zij zijn, zijn de goddelijke personen ook ondeelbaar in wat zij doen. Maar in dat éne goddelijk handelen toont iedere persoon wat in de Drie-eenheid aan hem eigen is. Dit vooral in de goddelijke zending van de menswording van de Zoon en in de gave van de Heilige Geest.

Uit: Katechismus van de Katholieke Kerk nrs 261- 267

De prefatie van de Heilige Drie-eenheid

Een lof prijzende herkenning van dit mysterie is de prefatie van de Heilige Drie-eenheid die op dit feest en in de votiefmissen ervan en ook op vele zondagen in het jaar gebeden wordt en waarin wij ons geloof belijden in dit mysterie.

*Waarlijk goed is het en recht, billijk en heilzaam
dat wij U altijd en overal dankzeggen,
Heilige Heer, almachtige Vader, eeuwige God
die met uw eniggeboren Zoon en de Heilige Geest
één God zijt en één Heer,
niet in de enkelvoudigheid van één persoon,
maar in de Drievuldigheid van één natuur.
Want hetgeen wij overeenkomstig uw openbaring,
van uw heerlijkheid geloven,
datzelfde nemen wij zonder verschil of onderscheid aan,
zowel van uw Zoon als van de Heilige Geest,
zodat in de belijdenis van de ware en eeuwige Godheid
in de personen het eigene,
in het Wezen de eenheid en
in de majesteit de gelijkheid wordt aanbeden.*

Haar loven de engelen en aartsengelen..... Heilig ! Heilig ! Heilig

Gebed van de heilige aartsengel Michaël 1916

*Heilige Drie-eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest,
ik aanbid U diep en ik offer U
het zeer kostbaar Lichaam en Bloed, de Ziel en de Godheid
van onze Heer Jezus Christus,
tegenwoordig in alle tabernakels van de wereld,
tot eerherstel van de beledigingen, heiligschennissen en onverschilligheid
die Hem worden aangedaan.*

*En om de oneindige verdiensten van Zijn Heilig Hart en die van het
Onbevlekt Hart van Maria, vraag ik U de bekering van de arme zondaars.*

H. Aartsengel Michaël, 1916 te Fatima

Donderdag 3 juni : Sacramentsdag !!!

Foyer(HUIZE) Marthe Robin vzw Verantw. C.C.

Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat

T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be

W: www.foyermartherobin.net info@huizemartherobin.net

www.huizemartherobin.net www.facebook.com/huizemartherobin