

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat
wekelijks foyerblaadje nr 22- 2019
Zondag 21 juli

Bezinning bij de zesde zondag na Pinksteren

De goedheid en bekommernis van Jezus, ook voor het materiële welzijn van Zijn toehoorders is hier in dit evangelie sprekend. Door één enkel woord, ja zelfs enkel door Zijn Wil, vermenigvuldigt Jezus de zeven broden en vissen tot voedsel voor meer dan 4.000 mensen.

Dit wonder teken van de broodvermenigvuldiging is een voorafbeelding van wat de sacramenten zullen worden.

Het is de voorafbeelding van het veel grotere mysterie van de heilige Eucharistie: “Neemt en eet dit is Mijn lichaam”.

Wie zich op waardige wijze voeden aan Zijn *tafel* “worden levende instrumenten van Zijn liefdevolle, barmhartige en vergevende aanwezigheid”. (Paus Joh. P. II)

God vult de geest en de handen van mensen. Maar Hij vult ze niet om ze dicht te houden. Hij vult ze om ze te openen en om Zijn rijkdom door te geven.

Wie het priesterambt in de Kerk bekleden, ontvangen op bijzondere wijze de zending van God om de Leer en de traditie van de Kerk door te geven en om de Sacramenten toe te dienen, zoals de Kerk het voorhoudt.

Wie de genade van het geloof heeft gekregen, moet zijn geloof doorgeven door woord en voorbeeld, conform de juiste Leer en Traditie van de Kerk.

Uit de homilie van Pastoor Van der Voort -6^{de} zondag na Pinksteren 2010

Priester in de heilige Kerk van Christus

De celebrant is in de oude Mis letterlijk degene die de gelovigen voorgaat naar God toe. Daarom betreedt hij het koor, wendt hij zich met zijn gelaat, met zijn ogen naar God; de aanwezigen sluiten zich achter hem aan in het middenschip of de zijbeuken van het kerkgebouw. Zij volgen de priester in zijn gebeden.

Vergelijk dit met de celebrant in de nieuwe Mis waar hij wel de ‘voorganger’ genoemd wordt, maar waar hij zich weg keert van God om zich te richten tot de aanwezigen.

In de nieuwe Mis keert de priester zijn rug naar God. Gelovigen hebben zich veelal - met spijt en ‘geforceerd’- aangepast aan deze houding van de celebrerende priester. Puur menselijk gezien getuigt dit “zijn rug keren naar’ niet van wellevende omgangsvormen. En hier staan we regelrecht tegenover God! De houding is geen te verwaarlozen détail als wij echt geloven in de werkelijke aanwezigheid van Jezus Christus in het tabernakel. Het erge is dat men zo vlug - en onbewust soms - went aan wat niet hoort.

Dit negeren van het Allerheiligste in het tabernakel heeft zeker mee het afbrokkelen van het geloof in de heilige Eucharistie in de hand gewerkt samen met de handcommunie, het verdwijnen van de communiebanken en de knielstoelen.

Omdat zij het werk is - én het instrument- van de grote gemeenschappelijke liefde van de Kerk, gaat de liturgie gepaard met een rijke uitstorting van liefde. Zij verlevendigt de sacramentele genaden die de ziel ontvangt.

De liturgie is geen naakte herdenking, geen eenvoudige figuurlijke voorstelling, geen zuiver teken van de feiten uit het leven van onze Verlosser en de heilige Maagd. Zij is de levendige voortzetting van deze feiten.

Ieder jaar met kerstmis wordt Christus opnieuw geboren, niet enkel in zijn reëel individueel lichaam maar in zijn mystiek lichaam: in de ledenmaten die zijn gelovigen zijn.

Ieder jaar op Palmzondag gaat Hij met zijn mystiek lichaam de weg naar Jeruzalem.

Ieder jaar beleeft Hij de doodsstrijd en sterft op het kruis.

Ieder jaar verrijst Hij met Pasen in zijn trouwe gelovigen. En de hemelen, getuigen van deze verborgen her-opstanding, zingen het “*Christus resurrexit*”: Christus is verrezen ! Alleluia !

Dom Guéranger (1805 – 1875) een Franse Benedictijn schreef: *“Het kerkelijk jaar is niets anders dan de manifestatie van Jezus Christus en van zijn apostelen in de Kerk en in iedere gelovige ziel.”*

Want door middel van het liturgische jaar ziet de Kerk Jezus opnieuw als pasgeboren kind liggend in een kribbe, Jezus die vast in de woestijn, Jezus die zich opoffert aan het kruis, verrijst uit de doden, Jezus die zijn Kerk vormt en de sacramenten instelt, opstijgt en zetelt aan de rechterhand van zijn Vader en van daaruit de Heilige Geest zendt naar de mensen.

En de genaden van de goddelijke mysteries hernieuwen zich telkens opnieuw volgens de behoeften ...

Ieder jaar neemt de Geest van God bezit van zijn welbeminde en verzekert haar licht en liefde...ieder jaar een toename van moederlijke invloed die de Heilige Maagd uitstort over de Kerk op dagen van haar vreugden, van haar smarten en van haar verheerlijking.

In die schitterende straling verschijnen de negen engelenkoren en de vele heiligen en apostelen van de verschillende orden, de martelaren, de belijders en de maagden die elk jaar machtige hulp en onuitsprekelijke vertroosting uitstorten over de Kerk.”

Wat het liturgisch jaar teweegbrengt in de Kerk in het algemeen, herhaalt zich in iedere gelovige ziel die zich openstelt voor de gaven van God.

De opeenvolging van mystieke seizoenen verleent aan de christen de middelen voor het bovennatuurlijk leven zonder dewelke alle ander leven min of meer dood is.

Naar: L’Eglise Sainte” -Kardinaal Journet

De gebeden die alle dagen en nachten opstijgen naar de Hemel zijn niet alleen de persoonlijke gebeden die vaak ellendig arm zijn, soms ook tegenstrijdig met wat God wil en soms duizend maal verstrooid gezegd.

Het zijn ook de gemeenschappelijke gebeden zoals de liturgische gebeden, waarvan het heilig Misoffer het voornaamste gebed is.

Mededelingen

*Zondag 21 juli is de H. Mis om **15u00** Na de Mis wordt u een drank en stukje taart aangeboden.

*Maandag tot en met vrijdag is onze kapel open voor gebed vanaf 8h00 tot 9h10. Om 8h30 bidden wij samen de rozenkrans.

*Donderdag 25 juli is er onze maandelijkse conferentie.

Programma:

9u00 H. Mis

9u40 koffie

9u50 Conferentie door Pater Gert Verbeken

Onderwerp: De revolutie van 1968 en de invloed ervan op het gedrag van de mensen.

11u00 Rozenkransgebed en biechtgelegenheid

12u00 Middagmaal - *vooraf melden a.u.b.*

13u30 Slotgebed - *deelname in de onkosten: 15 euro*

*Zaterdag 27 juli is de H. Mis om 8h30 in de St. Teresia kerk te Ekeren - Bunt, gevolgd door aanbidding tot 9h30.

Er zal **geen** zaterdagochtend Mis zijn in de maand augustus

*Zondag 28 juli zal de H. Mis weer om **15u00** zijn, waarna u een drank en stukje taart wordt aangeboden.

Die dag bent u uitgenodigd voor ons zondagmenu om 12u00

Foyer Marthe Robin vzw

• Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat

• T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be

• W: www.foyermartherobin.net

Rek. nr: IBAN: BE28 4024 0365 8120 BIC KREDBEBB