

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat

wekelijks foyerblaadje nr 21 2021

Zondag 23 mei

HOOGFEEST van PINKSTEREN

**Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.**

**Zend uw Geest uit en alles zal herschape worden;
en Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.**

Epistel : Hand. 2, 1 - 11

Evangelie Johannes 14, 23 - 31

Moge door dit offer het geloof in de Heilige Geest groeien, opdat wij in de strijd van het leven altijd gesterkt worden door de woorden van Christus: “*De Helper, de Heilige Geest, die de Vader zal zenden in mijn naam, Hij zal u alles leren*”.(evangelie)

Uit: Dagmissaal

Tijdens het pinksterfeest herdenken wij dat de Heilige Geest, de derde Persoon van de Allerheiligste Drie-eenheid, neerdaalde uit de hemel op de apostelen en op andere aanwezige gelovigen. De Assyrische en Palestijnse Kerk stelden vanaf de 3de eeuw aanvankelijk de Hemelvaart van Jezus centraal. Maar het accent verschoof vanaf het einde van de 4de eeuw naar de “*Nederdaling van de Heilige Geest*”, zodat de "vijftigste dag" sindsdien een zelfstandig statuut heeft. Ook de Romeinse liturgie speelde hierbij een rol.

Na Jezus' dood op Goede Vrijdag en zijn Verrijzenis met Pasen hadden de leerlingen van Jezus nog veertig dagen lang - tot Hemelvaart - de steun van zijn aanwezigheid, waarbij Hij hen nogmaals uitlegde wat de betekenis was van alles wat Hij gedaan had tijdens zijn openbaar optreden. In die tijd verscheen Jezus aan meer dan 500 van zijn volgelingen tegelijk.

Op de veertigste dag na Pasen werden de leerlingen door Jezus' Hemelvaart alleen achtergelaten. Wel had Jezus hen beloofd dat Hij de Geest van God, de *Heilige Geest* zou zenden om hen verder geestelijk te leiden en de kracht te geven om te getuigen en het evangelie moedig te verkondigen. Op de vijftigste dag na Pasen, tien dagen na Hemelvaart, op Pinksteren dus, kwam de beloofde Heilige Geest in Jeruzalem over de discipelen en andere pelgrims die naar de stad waren gekomen voor het joodse Wekenfeest.

Bijbelse geschiedenis

De gebeurtenissen staan vermeld in de H. Schrift. (Handelingen 2:1-41). In de tien dagen tussen de Hemelvaart van Jezus en Pinksteren kiezen de discipelen

een nieuwe geloofsgenoot in plaats van Judas Iskariot. Met behulp van loting wordt Matthias aangewezen. Allen samen blijven ze in Jeruzalem en bidden ze om de uitstorting van de Heilige Geest, die Jezus hun beloofd heeft.

Uitstorting van de Heilige Geest

De gebeurtenissen vinden plaats op het *feest van de eerstelingen* (Sjavoet), in Jeruzalem. Om 9 uur 's ochtends zijn de discipelen en enkele andere gelovigen bij elkaar, een groep van ongeveer 120 personen, in een boven-vertrek in Jeruzalem. (Handelingen 1:13 en 2:1)

“Plotseling kwam er uit de hemel een geluid dat leek op een enorme windvlaag en het vulde het hele huis, waar zij zaten. Op hun hoofden vertoonden zich tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen. Zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken, zoals de Geest het hen gaf uit te spreken. (Hand. 2, 1 – 4)

De mensen, die nu vervuld zijn met de Heilige Geest, gaan naar buiten en spreken tongentaal, profeteren en verkondigen het Evangelie in allerlei talen. Ter gelegenheid van het feest van de eerstelingen was er veel volk in Jeruzalem, afkomstig uit alle delen van het Romeinse Rijk en daarbuiten, en door alle geluiden wordt een grote menigte aangetrokken.

De doop van de drieduizend

De ervaring van de uitstorting veroorzaakt verbaasdheid en bewondering. De apostel Petrus neemt het woord en houdt een lange toespraak, waarin de opstanding van Jezus centraal staat. Hij legt uit dat al deze gebeurtenissen al voorspeld waren door de profeet Joël.

“..en daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitstorten over alle vlees, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien. Ja, ook over de dienstknechten, en over de dienstmaagden, zal Ik in die dagen Mijn Geest uitstorten. En Ik zal wondertekenen geven in den hemel en op de aarde: bloed, en vuur, en rookpilaren” (Joel 2, 28 – 30)

Petrus maant de menigte aan zich te keren tot Jezus om vergeving van hun zonden te verkrijgen. Als iemand vraagt hoe, antwoordt Petrus: *“Heb berouw, en laat u dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonden, en u zult de Heilige Geest ontvangen”*:

Drieduizend mensen hebben gehoor gegeven aan deze oproep en zich dezelfde dag nog laten dopen. Hierdoor werd de eerste christelijke gemeente gevormd. Traditioneel wordt dit moment dan ook beschouwd als het beginpunt van de Christelijke Kerk van God.

Het begin van de Kerk

De kracht van de Pinksterervaring was zo sterk, dat velen het beschouwen als het begin van de Kerk. De komst van de Geest betekende niet alleen een vernieuwing van een enkeling, maar ze schiep ook een nieuwe gemeenschap. Daarmee werden bestaande structuren van een synagoge of zelfs een tempel als verouderd beschouwd. Het leven in de gemeenschap betekende een delen van alle bezittingen met elkaar. Het leven van de nieuwe Kerk bestond daardoor uit een wisselwerking tussen de Heilige Geest, de gemeenschap en de getuigenissen over de opgestane Jezus.

Uit: Wikipedia e.a.

Gaven van de Heilige Geest

De zeven gaven zijn: wijsheid, inzicht, raad, sterkte, kennis, vroomheid en ontzag voor God. (Jes. 11,2-3).

Wijsheid: de gave om de schepping als Gods werk te erkennen, dit zowel in ons leven als in de wijde wereld. Deze gave is belangrijk om God in zowat alles terug te vinden, in het bijzonder in alles wat ons overkomt en in ieder die we ontmoeten.

Verstand: de gave om te analyseren, om te redeneren, om problemen op te lossen en te beslissen om Christus in ons leven van elke dag na te volgen.

Raad: de gave om het ware van het valse te onderscheiden, om eerder voor het goede dan voor het kwade te kiezen en daar ook naar te handelen.

Sterkte: de gave om zijn angsten te overwinnen, om te aanvaarden samen met Christus op pad te gaan, om aan de verleidingen te weerstaan en niet de massa te volgen daar waar deze zich vergist. Daarin volgen we de eerste christen gemeenschappen in hun moed om volgens Christus' Leer te leven en deze ondanks alle doodsbedreigingen te blijven verkondigen.

Wetenschap: de gave om God te kennen en van Hem te houden.

Godsvrucht: de gave om onderdanig te leven tegenover God en in totaal respect voor alle kinderen Gods. De godsvrucht voert ons tot het gebed en tot de lofbetuiging.

De vreeze Gods: de gave om te beseffen dat wij ons zonder ophouden in Gods aanwezigheid bevinden. In het Boek der Spreuken lezen we: "*De vrees voor de Heer is het begin van de kennis*" (Spr 1, 7). Hij die de Heer vreest, kent zijn plaats als kind dat door zijn Vader wordt bemind.

Laten wij bidden dat wij de gaven van de Geest mogen deelachtig worden !

P. David Neuhaus sj

Viering door de eeuwen heen

Het feest van Pinksteren werd al snel gevierd. Oorspronkelijk een oogstfeest werd het later – in de 2^{de} eeuw- door de Joden beschouwd als een herinneringsfeest van het geven van de Wet op de berg Sinaï. In de vroege middeleeuwen werd Pinksteren een zeer belangrijk christelijk feest.

Het octaaf van Pinksteren - de Heilige Geest-week

Met deze week wordt de viering van het Hoogfeest van Pinksteren verlengd. Het staat beschreven in de *Constitutiones Apostolorum* (V, xx, 17). Het Pinkster-octaaf bestond in het Oosten reeds op het einde van de 4^{de} eeuw, in het Westen iets later. In de Vroege Middeleeuwen ging het gepaard met een week van verplichte rust. Reeds in 1048 stelde abt Berno van Reichenau (978-1048) deze periode in vraag, omdat er tal van activiteiten niet konden plaats vinden.

Tijdens het Concilie van Konstanz (1414-1418) werden de eerste drie dagen weerhouden als feestdag en in 1771 werd de Derde Pinksterdag afgeschaft. In 1911 besliste Paus Pius X, (1835-1914) dat wereldwijd, Pinkstermaandag geen verplichte feestdag meer is, dus facultatief.

Toch zullen overtuigde katholieken, die hiertoe de mogelijkheid hebben, op Tweede Pinksterdag de H. Mis blijven bijwonen.

Volksfeesten rond Pinksteren

Zoals bij alle religieuze feestdagen verbindt het volk ook dit religieus feest met het gewone dagelijkse leven. Zo behoorden tot de volksfeesten van Pinksteren het loslaten van duiven in de kerk, het strooien van blaadjes van pioenrozen, het blazen op de klaroen en het houden van steekspelen. Tot in de 19e eeuw bestond de gewoonte om een met bloemen, stro en kransen opgetuigde os door het dorp te leiden. Tot in de 20ste eeuw was het gebruikelijk om elkaar een wenskaart met pinkstergroet te sturen. En, vergeten we ook niet de Antwerpse Sinksenfoor, met oorsprong tot in de 13^{de} eeuw vanuit een jaarmarkt. Diverse bronnen o.a Wikipedia

***Kom Heilige Geest,
kom door de machtige voorspraak
van de Heilige Maagd Maria, uw welbeminde Bruid.***

Aan allen een zalig Hoogfeest !

Verantwoordelijke en opsteller: C.C.

Foyer(HUIZE) Marthe Robin vzw

• *Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat*

• *T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be*

W: www.foyermartherobin.net info@huizemartherobin.net

www.huizemartherobin.net www.facebook.com/huizemartherobin