

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat
wekelijks foyerblaadje nr 21
Zondag 24 mei 2020

UITKIJKEN NAAR HET PINKSTERFEEST

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto
de drie goddelijke personen samen één en onafscheidelijke God,
Sicut erat in principio, et nunc, et semper,
et in saecula saeculorum
Want God kent geen begin en geen einde.
God is van alle eeuwigheid tot eeuwigheid.

Wij bidden dagelijks meerdere malen tot de Heilige Geest o.a. bij het maken van de kruisteken, het bidden van de rozenkrans en in de H.Mis ook bij het Gloria, het Credo en vele andere gebeden.

Wij bereiden ons voor op het feest van Pinksteren: de nederdaling van de H. Geest over de apostelen en de stichting van de Kerk..
Vergeten we daarbij Maria niet !

Ik groet U, Maria, dochter van God de Vader
Ik groet U, Maria, moeder van God de Zoon
Ik groet u, Maria, bruid van de Heilige Geest

Tussen het feest van Ons Heer Hemelvaart en Pinksteren gaat onze aandacht reeds intens uit naar de Heilige Geest. De Heilige Geest, derde persoon van de Heilige Drie-eenheid, is de *liefde-adem* van God.

Wij weten dat er in God drie Personen zijn die én gelijk én verschillend zijn: Vader, Zoon en Heilige Geest.

Wanneer we regelmatig dit mysterie rustig en in stilte overwegen, dan zullen we steeds dieper intreden in het begrijpen ervan.

Zo leert de Kerk ons over de Heilige Drie-eenheid:
De Vader is als de oergrond van de Godheid.

Van in alle eeuwigheid baart de Vader, door de kennis die Hij van zichzelf heeft, Zijn Woord: de Zoon.

De Zoon van God is het volmaakte evenbeeld van de Vader. In de Zoon drukt de Vader alle goedheid, alle liefde, heel Zijn natuur en heel Zijn Wezen uit en deelt het mee aan het Woord, Zijn Zoon.

Omwille van Hun oneindige goedheid en schoonheid beminnen de Vader en de Zoon elkaar met een eeuwige liefde.

Uit deze liefde die beiden verbindt, komt van in alle eeuwigheid de Geest van Liefde voort: de Heilige Geest.

Zoals de Zoon uit de Vader voortkomt door de kennis, zo komt de Heilige Geest voort uit de Vader en de Zoon door de liefde.

Deze liefde, die de Godheid vervult en omsluit is als de voltooiing van de Heilige Drie-eenheid.

De Liefde brengt aan de mensheid het levend water van de genade, Jezus zelf, die de Bron is van alle genaden.

In onze noveen ter voorbereiding van het Pinksterfeest bidden wij:

***Kom Heilige Geest,
kom door de machtige voorspraak van het
Onbevlekt Hart van Maria,
Uw welbeminde Bruid.***

“Het is goed voor u dat Ik heenga, want als Ik niet heenga zal de Helper niet tot u komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden.” (Joh. 16, 7)

Dit zijn de woorden van Jezus bij het Laatste Avondmaal. En bij Zijn Hemelvaart geeft Hij hun de opdracht: *“Verlaat Jeruzalem niet, maar wacht de beloften van de Vader af, die gij van Mij vernomen hebt . . . Wanneer de Heilige Geest over u komt zult gij kracht ontvangen.”* (Hand. 1, 4-8)

De apostelen geloven in de belofte van Jezus. De Heilige Geest zal over hen komen.

Als er nog iets van hen verwacht wordt is het hun liefde voor Christus en hun trouw aan al Zijn voorschriften. *“Als gij Mij liefhebt, onderhoudt dan Mijn geboden, dan zal Ik de Vader bidden en Hij zal u een andere Helper geven, om voor eeuwig bij u te blijven.”* (Joh. 14, 15-16)

Voor ons is deze les duidelijk. Het is de Heilige Geest *die alles in ons bewerken zal*. Hij zal alles veranderen, Hij zal ons omvormen en verheffen. Uit liefde voor Jezus en in gehoorzaamheid aan Zijn woord zullen we uitkijken naar de komst van die beloofde Heilige Geest.

Wij bezitten Hem reeds en Hij heeft ons ongetwijfeld veel geholpen, gesteund en ons leven hogerop gevoerd.

Doch een nieuwe uitstorting van de Heilige Geest is nodig *om ons tot heiligheid te brengen*. Dan zullen we in staat zijn Jezus nog beter te begrijpen en nog beter te volgen.

De apostelen hebben zich op een bijzondere wijze voorbereid op de komst van de Heilige Geest. Zij trokken zich terug, niet somber of verbitterd, maar in blijdschap. *“Toen leidde Hij hen naar Bethanië, hief Zijn handen op en zegende hen. En terwijl Hij hen zegende, scheidde Hij van hen en werd opgenomen ten hemel. Zij aanbaden Hem en keerden met grote blijdschap naar Jeruzalem terug.”* (Lucas, 24, 50-52)

En de apostelen gingen naar de zaal die vol was met zoveel heilige herinneringen: de voetwassing, de instelling van de Heilige Eucharistie en het priesterschap. En in deze zaal had Jezus hun ook, na Zijn verrijzenis, de macht gegeven om zonden te vergeven.

De apostelen bleven in die zaal bidden en wachten, samen met Maria, de Bruid van de Heilige Geest. De Heilige Maagd Maria is zeer nauw verbonden met de Heilige Geest. Laten we Haar bemiddeling afsmeaken om van de Heilige Geest een genade-uitstorting te verkrijgen voor onze eigen bekering, voor de redding van zoveel zondaars en voor de wereldkerk.

Kom Heilige Geest, vervul de harten van Uw gelovigen en ontsteek in ons het vuur van Uw liefde.

Nog steeds in de meimaand: Mariamaand.

Enkele zinnen uit “Op het einde zal Mijn Onbevlekt Hart triomferen” :

“Vanuit ons ‘fiat’ aan Maria vormen we in ons hart de bouwstenen voor Haar triomf.”. - 9^{de} dag

“De H. Geest verkoos de schoot van een nederige dienstmaagd, al had Hij haar niet nodig om zijn vruchtbaarheid gestalte te geven .”-13^{de} dag

“Jezus koos de H. Maagd Maria tot zijn onafscheidbare gezellin tijdens zijn leven, bij zijn dood, zijn glorie en zijn macht in de hemel en op aarde. Vanuit de vereniging van hun harten ontvangt Maria alles wat zij Jezus vraagt”. - 18^{de} dag

“God wil altijd tot het hart spreken, niet tot het verstand omdat het verstand teveel onder invloed staat van onze persoonlijke wil.” – 20^{ste} dag

De eredienst als laatste uit de lockdown ?

Bidden wij bijzonder voor de Kerk opdat haar leiders, de paus en de bisschoppen, met klem Jezus Christus verdedigen tegen ‘duistere machten’ die regeringen gebruiken om God uit het leven van de gelovigen te bannen. Dat de kerkleiders hun rechten én plichten kennen en nakomen: het terug beschikbaar stellen van de Heilige Sacramenten voor de gelovigen. Want de Kerk is van God en niet van hen én ook niet van de wereld.

Communie op de tong en corona

Vele katholieken weten in 2020 niet meer dat de H. Hostie op de tong ontvangen de juiste manier van communiceren is sedert vele eeuwen. Dit wordt nu onterecht in vraag gesteld of zelfs verboden.

Toch is de communie op de tong ontvangen, zeker nu in tijden van besmetting, veiliger dan op de hand omdat de hand alles aanraakt en zo een bron van besmetting is.

Een priester (Dan) deelt in zijn antwoord op onderstaand artikel zijn ervaring mee:

“Ik kan de communie uitreiken op de tong en nooit raak ik iets aan van de mond van die persoon. Maar wanneer ik uit routine bij de meeste gelovigen de communie uitreik op de hand, raak ik heel vaak per ongeluk iets van de hand van de communicant aan.”

Uit: *The Eponymous Flower - Prof. Filippo Maria Boscia, President van the Catholic Medical Associatio: "Hand Communion is more dangerous than oral Communion".-18 mei 2020*

Foyer(HUIZE) Marthe Robin vzw

• Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat

• T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be

W: www.foyermartherobin.net info@huizemartherobin.net

www.huizemartherobin.net www.facebook.com/huizemartherobin