

FOYER MARTHE ROBIN _ Brasschaat
wekelijks foyerblaadje nr 20
Zondag 17 mei 2020

MEIMAAND-MARIAMAAND

*O reinste der schepselen ,o Moeder en Maagd,
Gij die in uw armen het Jezuskind draagt,
Maria aanhoor onze vurige bee,
geleid ons door het leven, o Sterre der zee;
O Sterre der zee, o Sterre der zee,
geleid ons door 't leven, o Sterre der zee.*

*Bedreigen ons noodweer of storm op onz' baan,
is 't scheepj' onzer ziel in gevaar te vergaan,
bedaar dan, Maria, de storm op uw bee,
stort hoop ons in 't harte, o Sterre der zee.
O Sterre der zee, o Sterre der zee,
geleid ons door 't leven, o Sterre der zee.*

*Maria, als Gij onze schreden geleidt,
schenkt Gij ons uw licht en uw zegen altijd;
dan landen wij veilig ter hemelse ree
en danken U eeuwig, o Sterre der zee.
O Sterre der zee, o Sterre der zee,
geleid ons door 't leven, o Sterre der zee.*

Vandaag, **zondag 17 mei !**, denken we met dankbaarheid terug aan onze pastoor E. H. Frans Van der Voort (1924- 2011) en zijn enorme inzet voor ons en voor de Kerk.

Daarom hier een woord van hem dat we destijds opnamen in het Foyerblaadje van 15 november 2009

'Als christen behoort het dat de mens ten opzichte van het aardse iets van een zorgeloze vrijheid bezit.

Want in zijn diepste wezen houdt een echte christen zich bezig met God, met de wil van God en met het komende Rijk van God.

Hij weet zich geborgen in de zorg van een liefhebbende Vader in de hemel.

In het hart van een echte christen past geen angst: geen angst voor ziekte, geen angst voor de dood, geen angst voor de wereld rondom zich, geen angst voor wat de toekomst brengt.

Want de toekomst van een christen staat geschreven in de hand van God. De aandacht en het streven van de christen gaan naar God, naar God die de mens bemint met een oneindige liefde.

Een christen gelooft en vertrouwt op God : zijn voorliefde gaat uit naar God, zijn hart behoort aan God en is bij God.

Om dat geloof en dat vertrouwen te bewaren dat dagelijks kan aangetast worden vragen we de bescherming van God.'

ONS HEER HEMELVAART

Aanstaande donderdag, 21 mei, vieren we 40 dagen na Pasen, het feest van de ten hemel opneming van de Verrezen Christus.

Christus is ten hemel opgeheven. Hij is hier op aarde aan onze ogen onttrokken...totdat Hij wederkomt.

Zijn hemelvaart toont ons de weg die ook wij moeten gaan. Wij hebben hier geen blijvende woonplaats. Onze hoop en toekomst ligt in het Hemelse Vaderland. Daarom is Jezus ons voorgegaan.

Een echt christelijk leven is een leven in afwachting. Wij mogen niet de fout begaan het leven hier en nu teveel los te koppelen van het leven hierboven, het *nu* los te zien van het *later*. Ons einddoel ligt bij ons begin en dat is bij God.

GIJ ZIJT MIJN GOD

Gij zijt de Vrede van alle stille dingen

Gij zijt de Plaats waar ik schuil voor onheil

Gij zijt het Licht dat schijnt in het duister

Gij zijt de eeuwige Vonk van mijn hart

Gij zijt de Deur die wijd open staat

Gij zijt de Gast die binnen wacht

Gij zijt de Vreemdeling aan de deur

Gij zijt het Roepen van de armen

Gij zijt mijn Heer en

met U kan geen kwaad mij bedreigen

Gij zijt het Licht, de Waarheid, de Weg
Gij zijt mijn Redder deze dag,
hier en nu. Iers gebed uit 1^{ste} millenium

Nieuws over de wereldkerk

De paus riep iedereen op om op 14 mei 11 samen te bidden. Hij benadrukte dat het ging om de gelovigen van de verschillende religies: christenen, moslims en joden.

Dit initiatief is een logisch gevolg van het syncretisme dat voortspuit uit de Verklaring van Abu Dhabi, die in februari 2019 ondertekend werd door de Paus en door Grootimam Ahmed Al-Tayeb. In dit document wordt de verscheidenheid van godsdiensten voorgesteld als 'gewild door God' (?)

Dit *Hoog Comité voor de Broederlijkheid van de mensheid*, opgericht in augustus 2019, is samengesteld uit leiders van verschillende godsdiensten en heeft als doel deze nieuwe wereldgodsdienst te bevorderen die een humanitarisme predikt, dat helemaal in de lijn ligt van wat de vrijmetselarij verkondigt. De nieuwe religie wordt voorgesteld als het "geloof van Abraham" en heeft de broederlijkheid als basis. Al wat verwijst naar een christelijk of katholiek karakter is eruit geschrapt.

Een enkele bisschop reageert

Enkele uitspraken van *Kardinaal Sarah* tijdens een interview op de Novus Ordo Missen op internet en de wijze van communie-uitreiking in plastic verpakking e.a.:

- Een priester moet tijdens de Mis naar God kijken in plaats van naar een camera te kijken alsof het over een show zou gaan.
- Niemand kan een priester belemmeren om biecht te horen of de Communie uit te reiken, niemand heeft het recht de priester een halt toe te roepen.
- Wanneer het niet mogelijk is een H. Mis bij te wonen, kan een gelovige toch vragen voor de biecht en de H. Communie. - Er zijn regels en die moeten gerespecteerd worden, de gelovigen zijn vrij de communie te ontvangen op de tong of in de hand.
- De eucharistie is een gave van God en die moeten we op een waardige wijze ontvangen. Wij zijn niet in een supermarkt.

- Het is een kwestie van geloof
 - Het probleem is een geloofscrisis bij priesters
- (Daily Compass, interview 4 mei 2020)

Kardinaal Müller

Voor vele gelovigen brengt het lijden vanwege de ziekte het extra lijden van verbod om de H. Mis bij te wonen. En erg genoeg wordt dit verbod, gerechtvaardigd door de kerkelijke hiërarchie.

“Dit is zeer ernstig, het is de secularistische gedachte die de weg naar de Kerk heeft gevonden. Het is één ding om voorzorgsmaatregelen te nemen om de risico's van besmetting te minimaliseren, het is iets anders om de liturgie te verbieden. De Kerk is niet afhankelijk van de staat en geen enkele bisschop heeft het recht om de Eucharistie op deze manier te verbieden. Bovendien zijn we er getuige van dat priesters door hun bisschoppen worden gestraft voor het opdragen van de Mis voor slechts enkele gelovigen. Dat betekent dat bisschoppen zich als een soort staatsfunctionarissen beschouwen. Maar onze hoogste Herder is Jezus Christus en niet één of ander staatshoofd. De staat heeft zijn taak, en de Kerk heeft haar eigen taak.” En verder...”De Eucharistie is niet één van de vele vormen van de liturgie, maar alle vormen van de liturgie vinden wel de reden van hun bestaan in de Eucharistie. Alles krijgt kracht en consistentie vanuit de Eucharistie.”

(Daily Compass, interview 9 mei 2020)

Overlijdens in de wereld van 1 januari 2020 tot en met 1 mei 2020

Coronavirus	237.469
Malaria	327.267
Zelfmoorden	357.785
Weg accident	450 388
Kanker	2.740.193
Ondervoeding	3.731.427
Besmet. Ziekten	4.331.251

Ter vergelijking:

Abortussen 14.184.388.

*Vraag: waarom legt 'corona' de hele wereld in lockdown?
Omwille van de wereldwijde gezondheid? Of...*