

**FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat**

**wekelijks foyerblaadje nr 19 2021**

**9 mei**

**Vijfde zondag na Pasen**

***Epistel*** : H. Jacobus 1, 22 - 27

***Evangelie*** : Johannes 16, 23 - 30

Deze Mis wijst ons op de verantwoordelijkheid onze daden voortdurend in overeenstemming te brengen met ons geloof (gebed en epistel). Om deze belofte te kunnen dragen moeten we altijd vertrouwen op de belofte van Christus: “Voorwaar Ik zeg u: al wat gij de Vader in mijn naam zult vragen, zal Hij u geven” (evangelie). In het licht van deze belofte bidden wij ook het slotgebed.

Uit: Dagmissaal

**Feest van Ons Heer Hemelvaart - donderdag 13 mei**

Dit feest vieren we op de 40<sup>ste</sup> dag na Pasen en sluit de paascyclus af.

In ons land is Ons Heer Hemelvaart, samen met Kerstmis, Maria Tenhemelopneming en Allerheiligen, één van de vier geboden feestdagen, dit wil zeggen, met de verplichting tot het bijwonen van het Heilig Misoffer.

De paaskaars blijft gedurende heel de paastijd tot en met het hoogfeest van Pinksteren branden bij elke liturgische viering. Hierdoor wordt sterker de eenheid van heel de paastijd benadrukt. De diepste betekenis van het Hemelvaart-feest is dezelfde als deze van het Verrijzenis-feest. Christus' hemelvaart is geen afscheid: het is het feest van zijn blijvende aanwezigheid onder ons als de verheerlijkte Heer.

In de Bijbel wordt de hemelvaart van Jezus Christus maar kort beschreven. In het boek Handelingen van de Apostelen worden in het eerste hoofdstuk de laatste woorden van Jezus op aarde weergegeven. Hij vertelt zijn leerlingen dat de Heilige Geest hen zal helpen met het opbouwen van de kerk. Als laatste zegt Jezus dat deze Heilige Geest de leerlingen zal helpen met het verkondigen van het evangelie tot aan de uiteinden van de wereld (Handelingen 1,4-8). In Handelingen 1,9 staat: “*Na deze woorden zagen ze dat Jezus werd omhoog geheven. Een wolk nam*

*Jezus mee en die verdween uit hun gezicht*". Daarna krijgen de leerlingen van Jezus de belofte dat Hij op dezelfde manier zal terugkeren: "*Mannen van Galilea, wat staat ge naar de hemel te kijken? Deze Jezus die van u is weggenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkeren zoals gij Hem naar de hemel hebt zien gaan*". (Handelingen 1,11)

De heilige Paulus dacht dit nog tijdens zijn leven te kunnen meemaken. Maar, met hem en na hem, wachten christenen al 20 eeuwen op de wederkomst van Christus en hopen dit te kunnen beleven tijdens hun leven op aarde. Christenen kijken uit naar Christus' wederkomst omdat zij geloven in Zijn woord dat opgetekend werd in de Heilige Schrift ! Alles wat geopenbaard moest worden, is geopenbaard. Als goede christen kan men er niets aan toevoegen of niets van weglaten.

Ons Heer Hemelvaart is ook de dag van de christelijke arbeiders beweging. In 1891 schreef paus Leo XIII de encycliek 'Rerum Novarum' die handelt over de rechtvaardigheid.

In alle dorpen ging op Ons Heer Hemelvaart de processie uit. Nu is dat zeldzaam geworden. Christelijke tradities sterven uit....

Het was ook vaak de dag waarop kinderen hun 'eerste communie' ontvingen of hun 'plechtige communie' deden.

## **De kruisdagen**

Het zijn de drie dagen die voorafgaan aan Ons Heer Hemelvaart waarop men in processie biddend langs de velden trekt (trok) om Gods zegen te vragen over de vruchten van de aarde. Vooraan draagt men een kruis. Vandaar de naam 'kruisdagen'. Dit gebruik dateert van ca 800 en heeft zich vanuit Rome verspreid over het Westen.

## **Toekomst van de Katholieke Kerk**

Deze zal komen door de Traditionele Latijnse heilige Mis. Sinds de Novus Ordo verloor de Kerk tot 70% van haar praktiserende gelovigen. Dit wordt wellicht nog erger nu men gewend is geraakt aan 'geen toegang' in de kerk én 'geen H. Mis' én de voorgestelde alternatieven van een kaarsje branden, de kerkklok luiden, een bloemeke leggen', suggesties van onze bisschoppen...

Dit weekend, 50 jaar geleden, kwam de Kerk met een nieuwe versie van de Heilige Mis met o.a. de invoering van de volkstaal i.p.v. het Latijn

voor de liturgie, de priester gekeerd naar het volk i.p.v. naar het tabernakel, de vermindering van het aantal offergebeden. Deze veranderingen werden verplicht in elke parochie vanaf de Advent 1969. De heropleving van de Traditionele Mis begon reeds vooraleer Franciscus paus werd, maar kende onder zijn pausschap een nooit voorheen geziene opbloei...een wat men kan noemen ‘een alternatief effect’.

Na 50 jaar experimenteren en priestertekort is er toch een zekere groei in roepingen, ironisch wel voor meer dan  $\frac{3}{4}$  bij de traditionelen die priester worden, intreden in kloosters en in parochies die de traditionele Mis celebreren.

Paus Benedictus zag dit komend probleem in wanneer hij schreef: *“Wij hebben het organisch levend proces van groei en ontwikkeling gedurende de eeuwen verbannen en het vervangen door een nieuwe ritus”*.

Pater Donald Kloster vergelijkt beide soorten ‘Mis’-aanwezigen: bij de traditionalisten (TLM) die zich houden aan de zondagsplicht: 99% tegenover 22% bij de nieuwe Mis (NO) ; bij de abortus-plegers 10% bij de TLM-gelovigen tegenover 51% bij de NO-gelovigen; bij de TLM-gelovigen gaan minstens 98% éénmaal per jaar te biechten bij de NO-gelovigen 25%. Contraceptie ligt bij de TLM gelovigen op 9% tegenover 89% bij de NO-gelovigen; het homo-huwelijk bij Traditionelen ligt op 2% tegenover 67% bij de NO-gelovigen. De offergaven tijdens de H. Mis ligt bij de TLM-gelovigen tot 5 maal hoger. Kardinaal Pell schreef: “De godsdienstbeleving na Vat. II is niet direct iets aantrekkelijk waar men alles voor zou opgeven, zijn leven voor opgeeft, iets wat de wereld in vuur en vlam zet.”

Zoals bij alle hervormingen werkt God niet vanuit de top van de Kerk, maar vanuit de basis...de kleine echte gelovigen.

Uit: The Catholic Monstrans 1 mei 2021-Fr. Donald Kloster

## **Covid, middel tot kerkvervolging in het Westen**

Ierse katholieken houden iedere zondag aan de kerken een rozenkrans -wake om terug toegang te krijgen tot het bijwonen van de heilige Mis. *“Het voorbeeld van liefde, eerbied en toewijding van Katholieken aan de Heilige Mis in tijden van vervolging is een krachtige les, die onze*

*zielen kan doen ontbranden met een nieuw vuur van eucharistische liefde en eerbied”.* Bisschop. Schneider

### **Wist je dat ....**

De voetgebeden van de heilige Mis vroeger gebeden werden terwijl de priester met de misdienaar(s) vanuit de sacristie naar het altaar ging? Dit was in kerken soms een lange weg zodat de gebeden meestal gezegd waren toen de priester en misdienaar(s) bij het altaar aankwamen. Dan stonden de gelovigen recht, terwijl de priester de trappen opging en aan het altaar het ‘Introitus’ bad. Nu de gebeden al aan de voet van het altaar beginnen, *knielen* de gelovigen na aankomst van de priester. Maar zij *staan recht* wanneer de priester naar het altaar opgaat, waar hij het Introitus bidt. Recht staan wordt in het misboekje aangeduid met de letter ‘S’.

Men ziet ook dat de misdienaar even de albe aanraakt van de priester als teken van verbondenheid tussen gelovigen en de celebrant.

### **Vraag en antwoord...**

*Houden alle priesters zich tijdens de Mis aan de voorgeschreven houdingen, gebaren en handelingen?*

Ja, die zijn universeel strikt voorgeschreven voor alle celebrerende priesters. En ze zijn ook heel symbolisch.

*Heeft het navolgen van de gevraagde uniforme houding van de aanwezigen tijdens de Mis een bedoeling?*

Ja, heel duidelijk in de TLM waar het *knielen* belangrijk is. De richtlijnen staan aangeduid in ons Misboekje ‘Missale Romanum’.

*Wat als men problemen heeft met het knielen ?*

Bij problemen blijft men zitten. Maar, men staat wel recht bij de consecratie, tenzij men gehandicapt is en/of in een rolstoel zit.

*Welke houding past gelovigen bij de zegen van de priester?*

Men knielt altijd voor de zegen van de priester.

Verantwoordelijke en opsteller: C.C.

*Foyer( HUIZE) Marthe Robin vzw*

*Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat*

*T: 00(32) 03 645 14 67 • E: [foyer.marthe.robin@skynet.be](mailto:foyer.marthe.robin@skynet.be)*

*W: [www.foymartherobin.net](http://www.foymartherobin.net) [info@huizemartherobin.net](mailto:info@huizemartherobin.net)*

*[www.huizemartherobin.net](http://www.huizemartherobin.net) [www.facebook.com/huizemartherobin](http://www.facebook.com/huizemartherobin)*