

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat
wekelijks foyerblaadje nr 19- 2019
Zondag 23 juni

De Kerk is heilig

De wezenlijke genade van eenheid : de verenigingsgenade.

Niets kan de heiligheid van Jezus Christus benaderen. Allereerst omdat de menselijke natuur in Christus niet is zoals in ons eindige 'ik', maar open is naar zijn oneindige persoonlijkheid, naar een 'Ik' van het Woord, onbegrensd door zijn Godheid.

Wat in Jezus werkt door zijn menselijke natuur en waaraan zijn werken toegeschreven worden, is zijn godheid. Hij is het Woord van God. Het is dus onmogelijk dat Jezus, ook God, zich vergist in de orde van de waarheid of in de orde van het goede. Hij is onfeilbaar en absolute volmaaktheid.

Door zijn godheid is de menselijke natuur van Jezus substantieel geheiligd. Ziehier wat Jezus maakt tot de Gezalftde, de Christus

De Godheid is een zalving voor de mensheid. De mensen worden niet heilig door de deugd van de andere christenen, maar door de volle tegenwoordigheid van Diegene die zalft. God die zalft noemt zich in Jezus 'mens' en de mens die gezalft wordt zal vergoddelijken.

Dit mysterie van de mensheid van Jezus Christus die de godheid omvat, lezen we o. a. bij de heilige apostel Paulus:

"Want in Christus is de godheid in heel haar volheid lijfelijk aanwezig en in Hem hebt gij deel aan die volheid." (Kol 2, 9)

De heilige Paulus zegt niet 'goddelijkheid' maar 'godheid'. Dit betekent: het goddelijk wezen.

De Christus-genade

De heiligheid van Christus is onovertrefbaar en absoluut niet te evenaren door ons, mensen. Jezus Christus' mensheid is de ark van zijn oneindige godheid. Als verlosser zal Hij zijn heiligheid uitstorten over de wereld. Op de verlossing is het leven van de Kerk gebaseerd.

Het is een beetje zoals het hoofd van het menselijk lichaam dat het leven doorgeeft aan alle organen. De h. Paulus zegt: *“Hij is het hoofd van het lichaam dat de Kerk is. Hij is de oorsprong, de eerste die uit de dood is opgestaan, om in alles de hoogste te zijn, Hij alleen. Want in Hem heeft God willen wonen in al zijn volheid, om door Hem het heelal met zich te verzoenen en vrede te stichten door het bloed aan het kruis vergoten, om alles in de hemel en op aarde te verzoenen, door Hem alleen.”* (Kol. 1, 18-20)

In Christus is de heiligende genade volmaakt. Zij komt tot ons door de sacramenten. Die leiden ons naar de volmaaktheid die de ziel van Christus tooit. Het is de sacramentele genade.

Christus wil allen laten deelnemen aan zijn leven door zijn mededelende genade die we kunnen aanvaarden of weigeren. Christus wil dat de heiligheid van God geopenbaard wordt. Daartoe roept Hij priesters die een heilige en definitieve cultus zullen leiden en de koninklijke macht ontvangen om zijn heilige en definitieve boodschap te verkondigen.

De heiligmakende genade, de priesterlijke macht en de cultus, de koninklijke en de jurisdictionele macht staan concreet in verband met de persoon van Jezus Christus. Zij overstijgen het verband dat zij hebben met het heil voor de wereld.

Want in de mens Jezus Christus heeft het Woord - het God-zijn - alles met een oneindige waardigheid verheven. Omdat Christus was voorbestemd om de wereld te redden, is dit de hoofd-genade van Jezus Christus. Hoe staat de Kerk tegenover haar stichter? Zij oefent in de heiligst mogelijke vorm de tweevoudige opdracht uit die Christus haar geeft: de heilige cultus en de verkondiging van Zijn boodschap.

Teken van de heiligheid van de Kerk: de zin van Christus

De ware Kerk zal men steeds herkennen aan de waarde die zij toekent aan de grootheid van Christus. *“Het Woord is vlees geworden en Het heeft onder ons gewoond”*. Wat een mysterie !

Wij hebben dit vanaf onze kinderjaren zo geleerd. Maar nooit zijn wij aan de grootheid ervan gewend geraakt. Dit mysterie zal ons trouwens

altijd blijven verbazen, ons doen verstommen, ons overweldigen. Want wij moeten geloven in een God die als mens armzalig geboren werd.... het Kind van Betlehem dat de schepper is van de wereld; wij moeten geloven in al de mysterieuze gebeurtenissen tijdens zijn aardse leven; wij moeten geloven dat zijn verrijzenis niet zoals die van Lazarus was, maar het mysterie is dat ons voorzegt dat alle rechtvaardigen glorievol zullen verrijzen op het einde der tijden.

Op deze mystieke hoogten wankelt de natuurlijke rede. Dit is zo omdat het menselijk verstand het mysterie van Christus - waarlijk mens en waarlijk God - voortdurend herleidt tot begrippen die in onze samenleving aanvaardbaar en ingeburgerd zijn.

Rond het mysterie van de God-mens is veel ongeloof en zijn er dwalingen ontstaan. Jezus Christus zou geen mens zijn maar slechts een schijnbare lichamelijke bezitten. Deze dwaling, genaamd het docetisme, werd reeds door de vroege Kerk veroordeeld. Voor ontelbaar andere dwalingen zou Hij geen God zijn...

De ware Kerk kan de grootheid van de God-mens, Onze Heer Jezus Christus, nooit genoeg bezingen: *“...en in één Heer Jezus Christus, eniggeboren Zoon van God, voor alle tijden geboren uit de Vader. God uit God, Licht uit licht, ware God uit de ware God. Geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader en door wie alles geschapen is. Hij is voor ons mens geworden en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald. Hij heeft het vlees aangenomen ...”* en heeft zich voor ons opgeofferd. (Uit het credo)

De taak van de Kerk bestaat erin om het mysterie van de verlossende incarnatie aan te kondigen; deze waarheid te prediken door haar leer - en dat met heel haar wezen - omdat zij verbonden is met Christus zoals het hoofd verbonden is met het lichaam. Hier tegen, bewust of onbewust, vechten is reeds vechten tegen het Woord zelf dat mens werd. En tegen Gods reflectie in het lichaam van de Kerk.

Uit en naar: L' Eglise Sainte, Kardinaal Journet

De heiligheid van de cultus

“Doet dit tot Mijn gedachtenis”. De avond van het Laatste Avondmaal is zonder voorgaande. Onder de gedaanten van brood en wijn, duidend op de scheiding van zijn lichaam en bloed, komt Jezus werkelijk, reëel aanwezig. Het is de grootste akte ooit van liefde voor de mensen. Dit niet enkel voor de apostelen aanwezig op het Laatste Avondmaal, ook niet enkel voor de trouwe gelovigen die op Goede Vrijdag biddend stonden aan de voet van het kruis, maar voor alle toekomstige generaties. Allen hebben wij de behoefte gezuiverd te worden en tot de Kerk te behoren.

Door de hernieuwing van de ritus van het Avondmaal stroomt het bloed van Christus uit zijn vijf wonden in mysterieuze stralen over de wereld, die zich kan reinigen van de zonden. In de mate waarin de wereld ondergedompeld is in dit mysterie wordt Jezus duidelijker en het lichaam van de kerk heiliger.

Het ogenblik dat de priester de hostie en de wijn consacreert – in de naam en de persoon van Christus, de Offeraar – verheft de Kerk zich tot hemelse hoogten en vallen tijd en ruimte weg. Dit gebeuren is uniek als we denken aan de bloedige kruisdood van Jezus op een bepaald ogenblik in de geschiedenis en hetzelfde offer van Jezus dat in onze kerken op een onbloedige wijze oneindig vermenigvuldigd wordt voor de talrijke generaties die eraan deelnemen. Het is precies omdat de Kerk zich bewust is van de voortdurende hernieuwing van het mysterie voor onze verlossing dat zij aan haar kinderen de verplichting oplegt tot het bijwonen van de heilige Mis op zondagen. De heiligen leefden van de heilige Mis en van de bezinning over dit mysterie. Enkele voorbeelden:

De heilige Franciscus zei op het einde van zijn leven: “...Dat men bevangen wordt van ontzag en angst, dat de hele wereld beeft, dat de hemel jubelt. Want op het altaar daalt, door de handen van de priester, de levende Zoon van God !”

Tot zijn volgelingen zei hij: “Zegt bij al uw prediking dat men boete doet; zegt aan allen dat men niet kan gered worden tenzij door het ontvangen van het heilig Lichaam en Bloed van de Heer. En tijdens de heilige dienst aan het altaar, als men iets aanbrengt, zegt dan aan allen

dat zij knielen, lof en eer en glorie brengen aan de ware en levende God.”

De heilige Vincent Ferrier (1350-1419) zei van de heilige Mis dat de Mis de hoogste vorm van gebed is, omdat zij het gebed van Jezus zelf heeft. *[Ons gebed wordt tijdens de heilige Mis opgenomen in het gebed van Jezus. Nooit of nergens is de waarde van het gebed hoger dan tijdens de deelname aan de heilige Mis. Not van de vertaler]*

De heilige pastoor van Ars verzekert ons: “Wanneer Jezus op het altaar komt tijdens de H. Mis laat Hij-wanneer er gebeden wordt voor de zondaars- stralen van licht dalen over hen om hun ellendigheid te bedekken en hen te bekeren.” Van hem is ook de uitspraak: “Men zal de Heilige Mis maar begrijpen als men in de hemel is”.

Wat de heiligen hebben begrepen, daar moeten wij naar streven. Wanneer we ons bezinnen voelen we onze ellende. Wij voelen ons geïsoleerd als in een woestijn. Wij zien dat onze harten en handen leeg zijn. Geen echte zuiverheid, geen echte boete, een echt gebed. Wij staan slechts met onze zonden. Maar, tijdens de heilige Mis komt dicht tot ons de hele passie van Jezus, de absolute zuiverheid, de absolute liefde, hoogtepunt van lijden, we horen de kreet vanuit zijn ziel, zien zijn heilige tranen, zijn heilig bloed. Het is waarlijk ‘het’ offer!

Zij die zich verenigen met een eerlijk hart en een zuiver geloof, zegt het concilie van Trente, met vrees en eerbied, berouw en boetvaardigheid, zullen door God zelfs van grote misdaden en enorme zonden bevrijdt worden.

Ieder christen kent zijn laagten en zijn hoogten. Zij zijn de erfgoed van het volksgeloof.

Verlossing is een voortdurende daad

De wezenlijke heiligheid van de Mis.

Aan allen een zonnige en weldoende zomervakantie!

Mededelingen:

- *Maandag tot en met vrijdag is onze kapel open voor gebed vanaf 8h00 tot 9h10. Om 8h30 bidden wij de rozenkrans.
- *Woensdag 26 juni om 11h00 is in de H. Hartkerk de uitvaart met H. Mis voor mevrouw Pels (de bomma) die op zondag 16 juni op het feest van de Heilige Drie-eenheid overleden is. Onze misintentie deze zondag is weerom voor haar ziele heil.
- *Zaterdag is de H. Mis *-zoals op alle volgende zaterdagen-* om 8h30 in de St. Teresia kerk te Ekeren - Bunt, gevolgd door aanbidding tot 9h30.
- *Zondag 30 juni is er **geen** H. Mis in onze kapel
- *Donderdag 4 juli hebben we onze uitgestelde conferentie om 14h30 in het huis van de Foyer. Onderwerp: Problemen in de Kerk.
- *Zaterdag 6 juli, eerste zaterdag hebben wij na de H. Mis ons uitgebreid ontbijt in het huis van de Foyer. Iedereen welkom na reservatie.
- *Zondag 7 juli is de H. Mis om 15h00 in onze kapel.
Na de H. Mis komen we nog even samen in het huis waar u drank en eigen gebakken taart wordt aangeboden.

Foyer Marthe Robin vzw

• Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat

• T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be

• W: www.foyermartherobin.net

Rek. nr: IBAN: BE28 4024 0365 8120 BIC KREDBEBB