

**FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat**  
**wekelijks foyerblaadje nr 18- 2019**

*Zondag 16 juni*

**Feest van de Heilige Drie-eenheid**

*Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto*

*Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum .*

*AMEN!*

De Kerk zet deze tijd na Pinksteren in met het grootse feest van de Allerheiligste Drie-eenheid, omdat alle gelovigen bij het doopsel in de naam van de Heilige Drie-eenheid zijn opgenomen in de levensgemeenschap met Christus, de Heilige Kerk, die haar voltooiing zal vinden op het einde der tijden.

De hele Mis spreekt over de Heilige Drie-eenheid:

*“Gezegend zij de Heilige Drievuldigheid en de onverdeelde Eenheid....”* (Introitus)

*“...in de belijdenis van het ware geloof de heerlijkheid van de eeuwige Drievuldigheid te kennen en in de macht van haar majesteit de Eenheid te aanbidden....”* (Openingsgebed)

*“O diepte van de rijkdommen van Gods wijsheid en kennis !”*

( Epistel: Rom. 11, 33)

*“...en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leert hen alles te onderhouden wat Ik u bevolen heb...”*

( Evangelie- Mt. 28,19)

*“Gezegend zij God de Vader en de eniggeboren Zoon van God en ook de Heilige Geest....”* (Offertorium)

*“Wij zegenen de God van de Hemel en voor alle levende wezens zullen wij Hem belijden.”* ( Communio)

*“...en het belijden van de eeuwige Heilige Drievuldigheid en haar onverdeelde eenheid....”* (Slotgebed)

**“O mijn Drie,  
mijn Alles, mijn Hemel, Oneindige, enige Onmetelijkheid....**

**Kom in mijn diepste wezen;**

**in U geborgen zal ik wachten tot ik in uw licht mag zien.”**

Uit: Gebed van de H. Elisabeth tot de Drie-eenheid

## De Heilige Kerk

Het duidelijkste teken van de heiligheid van de Kerk is dat zij God verkondigt.

De Kerk heeft in zich al eeuwen het levend geloof - zonder de schaduwzijde van de verzwakking - in de grote openbaringen van God:

-in zijn rechtvaardigheid en zijn liefde die is de Vader, de Zoon en de Heilige Geest;

-in de openbaring van de ware en eeuwige Godheid in dewelke zij in de Personen het eigene, in het Wezen de eenheid en in de Majesteit de gelijkheid aanbidt: *in personis proprietas, in essentia unitas, in majestate aequalitas*. (Prefatie van de Heilige Drie-eenheid)

De kennis die de Kerk heeft over de goddelijke Majesteit is slechts een zwakke echo van de onpeilbare kennis die woont in het hart van Jezus.

De Kerk zal pas heilig zijn wanneer haar eerste bekommernis niet het goede en de welvaart van de mensheid is, maar wanneer haar bekommernis de glorie en de dienst aan de Godheid is.

Men vindt de Kerk altijd in aanbidding voor de rijkdom aan wijsheid en kennis van God. De Kerk gelooft ook stellig in de acht zaligheden en het mysterie van de liefde die troost.

De Kerk gelooft eveneens in het mysterie van de liefde die straft. Zij belijdt voor waarheid dat de goddelijke liefde zo diep is dat zij God ertoe bracht om zijn eniggeboren Zoon aan de wereld te geven.

En tegelijkertijd is God zo streng voor hen die Hem verwerpen en zendt Hij hen naar het "eeuwige vuur, bereidt door de duivel en zijn trawanten".

De ware Kerk is heilig omdat zij het mysterie van God uitjubelt: zijn goedheid, zijn rechtvaardige gestrengheid, zijn eenheid en zijn drie-eenheid.

Buiten de Kerk brokkelt alles af wat heilig, edel en goed is.

## **De wezenlijke heiligheid van de Kerk**

De Kerk is opgebouwd rond de Heilige Godheid. De Kerk haar wezenlijke – intrinsieke- orde is deel hebben aan de Heilige Godheid.

De Kerk is de authentieke verblijfplaats van God, het huis waar God inwoont, zijn eigendom... ontheven aan de aarde.

Maar haar bouwwerk is niet egaal zuiver, transparant. God wacht er op zondaars. Dat zijn wij. Want de Kerk is heilig, maar ze is niet zonder zondaars.

Jezus Christus is de God-mens. (*niet de 'mens van' God. Dat is een ketterij!*) De wijze waarop God is in de mensheid van Christus - hoofd van de Kerk – en de wijze waarop dat gedragen wordt door de christenen - lichaam van de Kerk - is niet identiek hetzelfde.

Hier staat de volmaaktheid tegenover de onvolmaaktheid, de heiligheid tegenover de zondigheid.

### **Gods uitstraling in de mensheid van Christus, Hoofd van de Kerk**

Er is in de hele Kerk geen plaats waar het goddelijke zo volmaakt aanwezig is dan in de mensheid van Christus.

Daarom is de mensheid van Christus het meest heilige in de Kerk, het hoogtepunt van heiligheid in de Kerk. Het is daardoor dat de Kerk op de eerste plaats verheerlijkt is.

Wanneer men vraagt naar de heiligheid van de Kerk, dan verwijst de Kerk allereerst naar Christus, want Hij is de ziel en het hoofd ervan.

De mensheid van Christus kan men vergelijken met een fontein van onschatbare waarde. Alle heiligheid van de hele hemel weerkaatst zich erin en stort zich vanuit die fontein uit over het lichaam, de Kerk.

Niets benadert de heiligheid van Christus: van de wezenlijke genade verbonden aan zijn menselijke natuur door zijn eenheid met het Woord; ook niet zijn hoofdgenade aan dewelke Hij de wereld wil laten deelhebben.

Uit en naar: L'Eglise Sainte – Kardinaal Journet)

## **DONDERDAG 20 JUNI : SACRAMENTS DAG**

*Ik aanbid U vol van liefde, God oneindig groot.*

*Waarlijk hier verscholen onder schijn van brood;*

*U zich onderwerpen wil mijn gans gemoed,*

*Daar het U aanschouwend gans bezwijken moet.*

*Smaak, gezicht en tastzin wordt in U misleid:*

*Slechts 't gehoor vertrouwt men hier met zekerheid:*

*Alle woord geloof ik van Gods Zoon gehoord;*

*Niets kan toch meer waar zijn dan der Waarheid woord.*

*Aan het kruis verborgt Gij uw goddelijkheid alleen.*

*Maar hier schuilt zelfs uwe menselijkheid meteen*

*Beide toch gelovend en belijdend trouw,*

*Vraag ik wat de moordenaar U vroeg vol berouw.*

*Wonden zie 'k, als Thomas, niet in hand en zij*

*Maar dat Gij mijn God zijt weet ik en belij.*

*Doe me in U geloven immer meer en meer,*

*Vast op U betrouwen, U beminnen teer.*

Oud-vertaalde tekst van 'Adoro te devote' ...4 van de 7 strofen

## **Mededelingen**

\*Maandag tot en met vrijdag is onze kapel open voor gebed vanaf 8h00 tot 9h10. Rond 8h30 bidden wij de rozenkrans.

\*Donderdag 20 juni om 14h30: Conferentie in het huis van de Foyer  
Onderwerp: Problemen in de Kerk

\*Zaterdag 22 juni H. Mis om 8h30 in St. Teresiakerk, Ekeren-Bunt.

\*Zondag 23 juni is de H. Mis om **15h00u** in onze kapel,  
Om 12h00 hebben wij ons maandelijks zondagsmenu.  
Graag vooraf reserveren

\*Wij zoeken nog een priester voor de H. Mis op zondag 30 juni !

Foyer Marthe Robin vzw

• Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat

• T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be

• W: www.foyermartherobin.net

Rek. nr: IBAN: BE28 4024 0365 8120 BIC KREDBEBB