

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat
wekelijks foyerblaadje nr 17- 2019
Zondag 9 juni

Hoogfeest van Pinksteren - *Veni Sancte Spiritus*

Op Pinksteren viert de Kerk het neerdalen van de Heilige Geest over de apostelen en over de H. Maagd Maria, de moeder van Jezus.

Deze gebeurtenis is de tastbare openbaring van het grote mysterie van de Heilige Drie-eenheid, waarin wij de drievoudigheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest erkennen in de eenheid van de goddelijke natuur.

De nederdaling van de Heilige Geest is niet enkel een historisch feit uit het verleden. Het is een blijvende werkelijkheid in de heilige Kerk. Het is het feest van de Kerk dat ons door de Heilige Geest leidt naar de eeuwigheid.

Diezelfde Heilige Geest leeft ook in ieder van ons door het doopsel en vormsel. Zo groeit op het Pinksterfeest de paasvreugde uit tot een onaantastbare zekerheid. Want Jezus heeft het ons gezegd: “Zie, Ik zal met u zijn alle dagen tot aan het einde der wereld”. (Mt. 28,20) En: “De Helper, de Heilige Geest die de Vader u zal zenden in mijn naam, Hij zal u alles leren”. (evangelie)

De jubel van het alleluja van de paastijd zal spoedig plaats maken voor de harde levensplicht ... van iedere dag...voor iedere christen.

Een teken van heiligheid van de Kerk is

het waarneembaar zijn van de grootheid van God in de kerk.

De Kerk bestaat door God die haar gesticht heeft tot Zijn doel. Het is God die de kerk vervult met Zijn majesteit. De Kerk straalt de grootheid van God uit naarmate zij God als de opperste Heerser van de schepping aanvaardt, aanbidt en belijdt.

Sommige strekkingen herkennen dit niet. Twee voorbeelden hiervan: een eerste misvatting is dat God niet de schepper zou zijn maar enkel de bezieler van het heelal en al wat geschapen is; een tweede misvatting is dat God slechts een deel van de schepping is waarin Hij dan anoniem verdwijnt in het geheel.

Toch kan in de Kerk de rede doordringen tot de grootheid van God. Met de leer van de analogie, van de overeenkomsten, kan men aantonen dat volmaaktheden in de schepping relatief zijn. Daarnaast kan men aantonen dat God de absolute volmaaktheid is en dat alles buiten Gods Wezen een onvolmaaktheid in zich heeft. Nemen we als voorbeeld het zijn, de eenheid, de waarheid, de goedheid, het verstand, de liefde. Die zijn in God onbeperkt, oneindig en in absolute volmaaktheid. Zo kunnen wij zeggen: God *bezit* geen volmaaktheid, God *is* volmaaktheid. God is oneindig in alles. God is superieur.

God bestaat werkelijk en Hij bestaat uit Zichzelf. En...door de christelijke openbaring blijft het voor de mens mogelijk te begrijpen dat God uit Zichzelf bestaat. Als God niet uit Zichzelf zou bestaan, dan zou God niet de liefde *zijn*, maar enkel de liefde in zich *hebben*.

Wij kunnen de leer van God ontdekken in Zijn Kerk. Nooit heeft één instituut zo'n grote werkelijkheid uitgedrukt als de kerk. Maar wij kunnen God slechts benoemen vanuit onze beperkte kennis en vanuit concepten die eindig zijn. De h. Gregorius zegt: "Wij kunnen de grootheden van God slechts stamelen met de beperkingen van onze menselijke mogelijkheden".

Wanneer God echter uitsluitend benaderd wordt met het verstand, dan wordt God gereduceerd tot de God van de filosofen en van de geleerden, de schepper van de orde in de natuur, de Heer waarvan wij de dienaars zijn. Dan is Hij nog niet de God van Abraham, Isaac en Jacobus, de God van het Nieuwe Testament. Hij is ook nog niet het Woord dat vlees geworden is en op de wereld onnoemelijke barmhartigheden verspreidt door de vijf wonden van Zijn gekruisigd lichaam. Wij weten nochtans, door de Heilige Schrift, dat wij na de kruisdood van Christus niet meer de dienaars zijn van God, maar de vrienden van God.

De heiligheid van de Kerk ligt in het feit dat zij in de wereld de volle openbaring door Christus en zijn apostelen handhaaft.

Het leven van de ziel omvat geheel het denken en het beminnen. Hierin kan men drie fasen in volgorde onderscheiden.

Allereerst weten we dat de rede niet werkt zonder een begrip te bedenken (1), zonder een innerlijk woord te verwekken (2), zonder te beminnen wat ze heeft verwekt (3). En de liefde zal leiden naar de beminde werkelijkheid.

Zo manifesteert zich ook de liefde van God. God kan niet denken (1) zonder in Zichzelf een innerlijk Woord te verwekken (2), een volmaakt en oneindig Woord zoals Hijzelf; God kan niet beminnen zonder in Zichzelf de impuls en het gewicht van de liefde als een machtige wind te veroorzaken (3).

Hier is dus de drievoudige vaststelling die van alle eeuwigheid noodzakelijk is voor de ontplooiing van de goddelijke liefde: de drie goddelijke personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Zij bezitten gemeenschappelijk éénzelfde bestaan, éénzelfde eeuwigheid, éénzelfde oneindigheid. Zij zijn de ‘Drie-eenheid’.

Dit is een onvoorstelbaar mysterie dat de rede zo ver te boven gaat dat niemand in staat is de mogelijkheid of de onmogelijkheid ervan aan te tonen. Maar wij kennen en volgen de H. Schrift die ons erop wijst dat dit het eeuwige geluk van de uitverkorenen zal zijn:

“Geliefden, nu reeds zijn wij kinderen van God. En wat wij zullen zijn is nog niet geopenbaard. Maar wij weten dat wanneer het geopenbaard wordt, wij aan Hem gelijk zullen zijn, omdat wij Hem zullen zien zoals Hij is.” (1Joh. 3,2)

Deze oceaan van leven en mysterie verspreidde zich in alle tijden over de wereld, maar vooral door Jezus Christus. Met Jezus Christus wordt de sluier van het hart van God opgelicht en zien we hoe ver de liefde van God ging om ons te redden: de menswording van het Woord, het sterven en het kruis, het verlichten van de wereld door zijn onderricht en het voeden van zijn volk door een reële aanwezigheid waarmee God in ons inwoont.

Zo is met al zijn weerklank het mysterie van de diepten van God en van zijn Voorzienigheid. God is duizelingwekkend.

Het duidelijkste teken van de heiligheid van de Kerk is dat zij God verkondigt: Vader, Zoon en Heilige Geest.

Uit en naar: L’Eglise Sainte - Kard. Journet

Overgave aan de Heilige Geest

“Ik wil u het geheim vertellen van heiligheid en geluk. Als gij dagelijks vijf minuten het zwijgen wilt opleggen aan uw verbeelding, uw ogen wilt sluiten voor de zintuiglijke dingen en uw oren voor het lawaai van de aarde om in uzelf te treden, in het heiligdom van uw gedoopte ziel die de tempel is van de Geest van God...en tot die Heilige Geest wilt spreken: *“Ziel van mijn ziel, ik aanbid U, versterk mij, zeg mij wat ik moet doen, geef mij uw bevelen. Ik beloof U mij te onderwerpen aan alles wat Gij verlangt, aan alles wat Gij mij laat overkomen; doet mij slechts uw wil kennen....”*

Als gij dat doet zal uw ziel gelukkig zijn, sereen en troostvol ontvouwen, ook te midden van moeilijkheden. Want de genade zal dan in verhouding zijn tot de beproeving om u de kracht te geven deze te dragen. Deze onderwerping aan de Heilige Geest is het geheim van uw heiligheid”. *Uit : Leven met God, p. 490*

....Waarom dit niet doen? Het is zo eenvoudig en ...het is zo echt.....

Mededelingen

- *Maandag tot en met vrijdag is onze kapel open voor gebed vanaf 8h00 tot 9h10. Om 8h30 bidden wij de rozenkrans.
- *Zaterdag is de H. Mis *-zoals op alle volgende zaterdagen-* om 8h30 in de St. Teresia kerk te Ekeren - Bunt, gevolgd door aanbidding tot 9h30.
- *Zondagen 9, 16 en 23 juni is de H. Mis om **15h00u** in onze kapel, waarna een drankje in de conferentiezaal.
- *Noteer ook volgende data:
 - donderdag 20 juni: conferentie om 14h30
 - zondag 23 juni: zondagsmenu om 12h00
- *Wij zoeken nog een priester voor de H. Mis van 30 juni !

Foyer Marthe Robin vzw

- Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat
 - T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be
 - W: www.foyermartherobin.net
- Rek. nr: IBAN: BE28 4024 0365 8120 BIC KREDBEBB