

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat

Wekelijks foyerblaadje nr 17 2021

Zondag 25 april

Derde zondag na Pasen

Epistel : H. Petrus I: 2, 11 - 19

Evangelie : Johannes 16, 16 - 22

Een christen is door het doopsel ingeënt op de stam die Christus is. Daarom aanvaardt een christen het offer dat Christus hem vraagt. Dat zal dikwijls zwaar zijn (offergebed), maar deze beproevingen zullen ons brengen tot de eeuwige vreugde (evangelie). Dagmissaal

Homilie van pastoor Van der Voort - 2010

In de evangeliën van de zondagen na Pasen onderscheidt men twee gedeelten. Het eerste gedeelte gaat tot aan de tweede zondag na Pasen. Het werpt een terugblik op Pasen en steunt op de Verrijzenis, op het Doopsel en op de Eucharistie. Het tweede deel bereidt reeds voor op de Hemelvaart en op Pinksteren. Hier wordt in stijgende lijn, de zending van de H. Geest voorbereid.

In het evangelie van vandaag voorzegt Jezus Zijn Hemelvaart. Volgende zondag, de vierde zondag na Pasen, gaat Christus nog een stap verder en voorzegt Hij wat er met de apostelen zal gebeuren na Zijn Hemelvaart: ze zullen vervolgd worden en ze zullen lijden.

Nu is het niet moeilijk om te begrijpen dat dit nieuws, menselijker wijze, angst inboezemt. Het wordt tijd dat de apostelen beter nieuws krijgen en gerustgesteld worden.

Die geruststelling komt dan in het evangelie van de vijfde zondag: “Al wat gij de Vader in Mijn Naam zult vragen, Hij zal het u geven”. En verder: “De H. Geest zal komen”.

Voor al die evangeliën in de periode die volgt op Pasen tot Pinksteren, gaat de H. Kerk haar woorden ontlenen aan de afscheidsrede die Christus uitsprak op het Laatste Avondmaal.

Toch is de toon ook vandaag niet droef, want na de woorden “Nog een korte tijd en de wereld ziet mij niet meer”. komen de woorden: “En weer een korte tijd en gij zult Mij zien”.

Jezus verzekerde Zijn leerlingen dat het ‘blijvende zien en bij Hem zijn’,

zal komen. Eerst zal het een lichamenlijk zien zijn na de verrijzenis en dan een innerlijk zien in Zijn mystieke terugkomst, wanneer Hij verheerlijkt is en in de Zijnen levend wordt.

De apostelen stelden zich hier vragen bij, maar waagden het niet om opheldering te vragen. Toch hadden zij Jezus' woord kunnen begrijpen, hadden zij meer aandacht gegeven aan de voorspelling die Jezus hen gegeven had over Zijn verrijzenis.

Bij Jezus' dood aan het kruis is er tussen Jezus en de apostelen een zekere scheiding gekomen. Hun droefheid bereikt een hoogtepunt. Maar de scheiding zal niet lang duren. Jezus zegt niet zoals in vers 16 "Gij zult Mij zien", maar "Ik zal u zien". Jezus zal hen dus niet terloops verschijnen, maar van aangezicht tot aangezicht met hen verkeren.

In het tweede luik van Jezus' woorden: "En weer een korte tijd en gij zult Mij zien", is er dus sprake van een reëel weerzien. Bij het innerlijke, het mystieke zien voegt zich de kracht en de vreugde van het gebed, wat resulteert in een plotse ommekeer in het hart en in het gemoed van de apostelen.

Jezus maakt dan een vergelijking met een vrouw in barensweeën en haar gemoed vlak na de geboorte van haar kind.

De smarten van Jezus aan het kruis zijn de barensweeën van een nieuwe tijd, van een nieuw leven. Wat de apostelen in hun kortzichtigheid als een eigenlijke scheiding hebben opgevat, bij gebrek aan geloof, maakt hen bedroefd. Maar, zoals Jezus het hen zei, zal hun droefheid in vreugde omslaan. Dat geldt ook voor ons, christenen, als we echt geloven.

Het evangelie geeft ook aan ons moed en hoop "Nog een korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer; en weer een korte tijd en gij zult Mij zien".

Ook onze droefheid zal in vreugde omslaan, een vreugde die niemand ons ontnemen kan, geen vluchtig gevoel, geen vreugde van één ogenblik, maar een volle eeuwige, onvergankelijke vreugde. Wij zijn allen bestemd om, na dit leven van geloof en vertrouwen en liefde tot God, Hem te volgen in Zijn Verrijzenis om voor eeuwig in Zijn tegenwoordigheid te zijn.

Christus geeft ons hiertoe Zijn aanbevelingen: nadert tot de Sacramenten, houdt u aan de onuitputtelijke rijkdom en waarheid van het Evangelie, de echte en enige Openbaring van God, en aan de Traditie, de Leer en het gezag van de H. Kerk. Al het andere is ballast, maakt onrustig en scheidt verwarring.

Vergeet niet dat het contact met God vooral verloopt langs het gebed. Zonder gebed lijdt de ziel binnen de kortste tijd aan bloedarmoede, omdat het gebed de voeding is van de ziel.

Bid ook tot de H. Maagd Maria met de woorden die de Kerk ons leerde en vertrouw u iedere dag toe aan Haar moederlijke hulp:

“Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons nu en in het uur van onze dood”. Amen. Uit: Jaargang Homilies Pastoor Van der Voort, 2011

Om over na te denken

De Geboden van God zijn geschreven voor gisteren, voor vandaag en voor morgen. God en Zijn Kerk kunnen de geboden niet aanpassen aan de decadentie van een volk in een bepaalde regio of tijd. Laat nooit iemand toe de richting van uw moreel kompas te bepalen, dat in uw ziel werd ingeplant bij uw geboorte en versterkt door de genade van uw heilig doopsel in de Vader, in de Zoon en in de H. Geest.

De priester: de wereld kijkt op naar de priester omdat hij lijkt op Jezus. Niemand kan Jezus Christus zien, maar iedereen ziet de priester. Langs de priester hopen we een glimp op te vangen van Jezus Christus. Immens is de grootheid van de Heer en immens is de grootheid en waardigheid van de priester.

Paus Johannes Paulus II

Uitspraken van Paus Benedictus XVI

De wereld belooft je een comfortabel leven, maar je bent geschapen voor iets veel groters.

Het kruis van Jezus herinnert er ons aan dat er geen echte liefde bestaat zonder het kruis, geen leven zonder pijn.

Barmhartigheid brengt ons naar God; gerechtigheid doet ons beven voor zijn aanschijn.

Zorg ervoor dat iedere mens in u een verwelkomend hart vindt.

Laat je niet verlammen door de tegenstellingen in de wereld. Weest niet bang van de wereld, niet van de toekomst noch van je eigen zwakheid. De

Heer geeft je de kans op dit moment van de geschiedenis, opdat door uw geloof, zijn naam zou weerklinken over de hele wereld.

Wanneer we Christus toelaten ons hart te veranderen dan kunnen wij de wereld veranderen Dat is het geheim van het ware geluk.

Wees niet bang van Jezus. Hij ontnemt je niets: Hij geeft alles.
Indien wij onszelf aan Hem geven, ontvangen we het honderdvoudig terug.
Ja, open de deur van uw hart wagenwijd voor Hem en je zult het ware leven vinden.

Het geluk dat je zoekt en waarvan je mag genieten heeft een naam en een gelaat: het is Jezus Christus van Nazareth, verborgen in de heilige Hostie.

We kunnen vallen. Maar uiteindelijk vallen we in Gods handen en dat zijn 'goede' handen.

*De waarheid wordt niet bepaald door de meerderheid.
De Kerk heeft een morele macht.*

Echte vrienden dagen ons uit en helpen ons trouw te zijn.

God is nooit ver weg: Hij is Emmanuel, dit is God met ons. Hij is geen vreemdeling. Hij heeft een gelaat, het gelaat van Jezus.

Laten wij altijd de vreugdevolle zekerheid bewaren en koesteren dat Jezus dicht bij ons is, dat Hij ons niet verlaat, maar ons met zijn liefde omringt.

Verantwoordelijke en opsteller : C.C.

*Foyer(HUIZE) Marthe Robin vzw
Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat
T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be
W: www.foyermartherobin.net info@huizemartherobin.net
www.huizemartherobin.net www.facebook.com/huizemartherobin*